

46.4 Hv

HVIDOVRE KOMMUNES
LOKALHISTORISKE ARKIV
Medborgerhuset
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre



HVIDOVRE LOKALHISTORIE

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab



9. årgang nr. 1, februar 1991

Indhold:

| | |
|--|---------|
| Indbydelse til medlemsmøder | side 3 |
| Til medlemmerne | side 4 |
| Vi præsenterer den nye formand | side 5 |
| Erindringskrivningsgruppen | side 7 |
| Mit møde med Hvidovre af C. Bernhard Andersen | side 8 |
| Årsberetning fra Lokalthistorisk Arkiv 1990 | side 14 |
| Vi skal vise Rytterskolen frem | side 19 |

Forsiden: se bagsiden.

HVIDOVRE LOKALHISTORIE udgives af Hvidovre Lokalthistoriske Arkiv og Hvidovre Lokalthistoriske Selskab, udkommer fire gange årligt og tilstilles selskabets medlemmer.

Redaktion: Lisbeth Magnussen & Hans Chr. Thomsen

Adresse: Lokalthistorisk Arkiv, Medborgerhuset,
Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre
tlf. 31 78 02 22, lok. 227

ISSNnr.: 0902-3046

Indbydelse til medlemsmøder



Forfatteren og museumsmanden

PETER SEEBERG
fortæller

Arrangeret af Lokalthistorisk Selskab i samarbejde med Hvidovre kommunes biblioteker.

mandag d. 18. februar kl. 19.30
på RISBJERG GÅRD

Fri entré - tilmelding ikke nødvendig!

marts - mødet:

I samarbejde med Rødovre lokalhistoriske Forening afholdes forårssæsonens sidste medlemsmøde. Udgangspunktet er Hvidovre- og Rødovre børnenes skolegang i Hvidovre Rytterskole, og vi har inviteret

skolehistorikeren, mag.art. Ingrid Markussen

til at fortælle om Rytterskolerne i Danmark - om baggrunden for deres oprettelse.

Mødet foregår:

mandag d. 18. marts kl. 19.30 i Medborgerhusets café

Af hensyn til serveringen af kaffe/the bedes I tilmelde jer senest fredag d. 15.3.91 på tlf. **31 78 02 22, lokal 226.**

Begrænset antal pladser - hurtig tilmelding tilrådes!

Til medlemmerne!

Dette nummer afspejler nogle af de nye aktiviteter, som Selskabet har sat igang, og som vi planlægger igangsat. Erindringskrivningsgruppen, som nærmere omtales inde i bladet, er et eksempel på en ny aktivitet, og vi har også fornøjelsen at præsentere et af gruppens første produkter. Vi vil gerne have flere af vore medlemmer inddraget i arbejdet, og vi opfordrer interesserede til at melde sig til de aktivitetsgrupper, der er nærmere omtalt i bladet.

Vi har indledt et samarbejde med Rødovre lokalhistoriske Forening, og det første konkrete udtryk herfor er medlemsmødet i marts, som afholdes for både Hvidovres og Rødovres medlemmer. Vi håber, at dette samarbejde kan udvikle sig til fælles glæde og inspiration.

Opmærksomheden henledes endnu engang på, at medlemsmøderne **kun** annonceres i bladet.

For- og bagsidebilledet er hentet fra Arkivets samling af ikke-identificerede billeder - vi håber på læsernes hjælp!

Redaktionen

Vi præsenterer den nye formand



Per E. Hansen

Jeg er født på Vesterbro i København, og flyttede med mine forældre til Hvidovre i 1944. Her kom jeg til at gå på Kettevejens Skole. I marts-april 1945 skulle man bruge skolen til de tyske flygtninge, som dengang kom til landet i tusindevis. Det kom til at influere på skolegangen herude, og jeg modtog f.eks. undervisning en tid på præstegården ved Hvidovre Kirke med Pastor Gaarn-Larsen som den stedlige lærerkraft. Det var så som så med undervisningen i den periode.

Jeg har altid boet i Hvidovre, bortset fra en kort tid i 70'erne, er blevet gift, har stiftet

familie og kender det hele herude. Når man så er kommet til skelsår og alder, begynder med at se sig tilbage, og ved at beskæftige sig med fortiden er jeg blevet så optaget af det, at jeg lidt efter lidt er blevet lokalhistoriker.

Jeg er lidt af en bogfan, må jeg nok indrømme. Der er ikke den gamle bogkasse, jeg passerer, uden at jeg skal stå på hovedet i den for at finde et eller andet spændende, og der virkelig skrevet meget om vort århundrede. Foreløbig har jeg været meget interesseret i 1800-tallets historie, og nu er jeg på vej over i 1700-tallet. Her begynder det at blive svært at finde noget om Hvidovre. Jeg bruger meget af min tid til at gennemtræve gamle skrifter.

Nu er jeg jo blevet formand for Lokalhistorisk Selskab og skal prøve at fylde pladsen ud efter Jens Kristensen. Vi er i bestyrelsen blevet enige om at uddelegere mange af arbejdsopgaverne til bestyrelsesmedlemmer og udvalg, så arbejdsbyrden for formanden ikke bliver uoverkommelig.

Arbejdet i Rytterskolen er kun i sin vorden, men vi vil forsøge at lave flere arrangementer og forskellige skiftende udstillinger.

Vi har haft en pæn medlemsstigning i Selskabet, og det er mit mål, at vi i hvert fald skal nå op på 500 medlemmer i den

nærmeste fremtid. Det er ca. 1% af kommunens indbyggertal, og burde være opnåeligt. Vi vil også i den anledning søge kontakt med foreninger og klubber, som har en parallelinteresse til os, ligesom vi vil udbygge samarbejdet med andre lokalhistoriske kredse på Vestegnen. Til disse mindre møder er Rytterskolen et ideelt samlingssted, medens vore medlemsmøder stadig skal foregå på Medborgerhuset. Det er også mit håb at kunne meddele en større kreds af borgere herude om vores eksistens, f.eks. via den lokale presse og/eller Hvidovre Nærradio. Det er ligeledes øn-

skeligt, at Hvidovre kommune og private sponsorer vil støtte os i vore bestræbelser på at skabe og udgive litteratur og andet om Hvidovre.

Selskabet har et seriøst formål og repræsenterer en kreds af mennesker, som alle har det til fælles, at de interesserer sig for Hvidovre. Hvad der var engang, og også hvad der skal ske ud i fremtiden. Det er en sund interesse, som bør møde forståelse og medvind i enhver kommunalbestyrelse. Jeg vil gerne repræsentere disse synspunkter og vil gøre det bedste jeg kan som formand for Hvidovre lokalhistoriske Selskab.

Vi efterlyser

Skulle der mon være nogle af vore medlemmer, der kunne tænke sig at være med i en **udstillingsgruppe**?

Gruppen skal især tage sig af de praktiske opgaver i forbindelse med ophængning og nedtagning af udstillinger.

Bestyrelsen har udpeget **Elsted Jensen** og **Knud Kiegstad** til denne gruppe, men der er brug for flere hjælpende hænder, hvorfor vi opfordrer alle, der har lyst til indgå i et sådant arbejde, til at henvende sig til en af ovennævnte personer!



Erindringskrivningsgruppen

Som tidligere omtalt er den første aktiv-gruppe i Rytterskolen startet i efteråret. Gruppen har 4-5 deltagere, og i har afholdt en række møder i efteråret og i januar måned.

Den første erfaring m.h.t. erindringerne var ikke overraskende, at alle deltagerne havde deres rødder udenfor Hvidovre, og derfor var det naturligt at rejse spørgsmålet, om det nu var relevant at arbejde med det i Hvidovre-regie. Men det er det naturligvis, for det er jo netop ét af vores lokalsamfunds særkender, at det er bygget op af tilflyttere fra hele landet. Hvidovre kan, hvad det angår, betragtes som et lille Amerika, når det handler om dette århundredes historie.

Gruppen er med medlemmernes meget forskellige udgangspunkter for erindringskrivningen startet med en række små øvelser, hvor vi fra gang til gang har arbejdet med et enkelt emne som f.eks. "Min barndoms jul", "Min første skoledag" og "Min tilværelse under besættelsen". Den seneste øvelse havde temaet "Mit møde med Hvidovre", og vi bringer efterfølgende en prø-

ve på sådan et stykke erindringskrivning.

Tanken er efter disse mindre øvelser at prøve at gå mere i dybden og arbejde med at sikre en større detaljerigdom, for derpå at fortsætte med større samlede afsnit, og endelig kan deltagerne så kaste sig over at skrive de samlede erindringer som en fortløbende beretning. Formålet med øvelserne er at skærpe sansen for at huske på en positiv måde og at vænne sig til at tænke i de detaljer, som de fleste kan huske, når de bliver sporet ind på det.

Denne lille meddelelse om arbejdet i erindringskrivningsgruppen bringer vi dels for at fortælle, at vi altså er igang og dels for at opfordre medlemmerne til, hvis I har lyst til at være med til at sætte en aktivitet igang i Rytterskolen, så at kontakte én fra bestyrelsen i Lokalhistorisk Selskab. Sammen vil vi så finde ud af, hvordan det kan gøres. En enkelt mulig aktivitet, som vi opfordrer til deltagelse i, beskriver vi andetsteds i bladet.

Poul Sverrild



Mit møde med Hvidovre

af C. Bernhard Andersen

Svamp og husbukke

Mit kendskab til Hvidovre stammer fra 1948, da min kone og jeg flyttede ind i et rækkehus på Lellinge Allé. Vi var blevet gift i marts 1947, og boede i det første års tid til leje i et pensionatsværelse på Vesterbrogade i nærheden af Slotskroen.

Efter godt et års anstrengelser for at finde en lille lejlighed var totalt forgæves, begyndte vi at lede efter et lille parcelhus. Vi havde set på en del forskellige, men de var noget for dyre for os. Så kom vi på sporet af et bjælkehus i Hvidovre i kvarteret omkring Sølliljevej og Konkylievej i Strandmarks kvarteret. Det var et ualmindelig idyllisk hus i en dejlig have med blomstrende frugttræer. Huset var ualmindelig velholdt både udvendigt og indendørs. Prisen var på omkring 20.000 kroner, og det var meget rimeligt i forhold til de andre huse vi havde set på. Både min kone og jeg var meget betagede af det, og meget opsat på at få det købt.

Men lige før vi gik i gang med at skrive under på slutsedlen, kom jeg i tanker om et råd, en god ven havde givet mig. Nemlig, at inden man købte et træ-

hus skulle man endelig få det undersøgt for svamp og husbukke først, og få garanti for, at det var fri for sådanne skader. Vi sagde så til ejeren, at vi gerne ville give de 20.000 kroner for huset, hvis han kunne garantere det fri for svamp og husbukke. Sælgeren forsøgte alt hvad han kunne med at snakke os fra dette krav, som han mente var det rene tidsspilde, for se dog hvor fint og velholdt huset er både ude og inde.

Heldigvis stod jeg fast på vort krav. En lille måned efter forelå det chokerende resultat af eksperternes undersøgelser. Prøverne havde vist et meget fremskredet svampeangreb, der ville kræve både gulvet og gulvbjælkerne totalt fornyet i den store stue, og delvis fornyet i den lille stue. Selv efter disse omfattende og bekostelige reparationer kunne huset ikke garanteres helt frit.

Nu ville sælgeren pludselig sætte prisen meget klækkeligt ned, hvis vi ville købe det, men vi betakkede os meget. Bagefter har vi tit tænkt på og talt om, hvor stor en katastrofe det ville have været for os i starten, da vi skulle stifte hjem, hvis vi

havde fået et hus med så megen råddenskab og alle de reparationsudgifter, der ville være blevet følgen.

Velkommen til Hvidovre

Såvidt jeg erindrer fik vi en fin pjece fra Hvidovre kommune kort efter vi var flyttet ind i rækkehuset på Lellinge Allé. Den havde titlen "Velkommen til Hvidovre", og indeholdt en masse nyttige og praktiske oplysninger om kommunen, samt adresser på en mængde institutioner etc. Der var også en kort beskrivelse af Hvidovres udvik-

ling fra landsby til bymæssig forstad til København. Nævnt her var også kolonihavefolkernes uønskede indflytning i hjemmelavede huse af brugte Ford-kasser. Her var også oplyst, at det daværende sogneråd nægtede at opkræve skatter af disse uvelkomne tilflyttere.

Vore egne første oplevelser med Hvidovres skattemyndigheder forløb totalt anderledes. Vi fik nemlig kort efter indflytningen meddelelse fra skattevæsenet, at vi var i skatterestance for 2 måneders skat, og dette beløb skulle indbetales snarest.



I Frederiksberg kommune, hvor vi boede før, havde vi betalt al skyldig skat til tiden, så vi var unægtelig noget forbavsede. Forklaringen på restancen var, at på den tid, længe før kildeskatten, havde Frederiksberg og Hvidovre forskellige opkrævnings-terminer, samt en højere skatteprocent.

Tildragelsen inspirerede mig til at sende Hvidovre kommune et ironisk brev, hvor jeg takkede for modtagelsen af diverse "velkomster" til kommunen. Jeg anførte også, hvor imponeret jeg var over den udvikling kommunen måtte have gennemløbet fra da man nægtede at sætte tilflyttere i skat til nu, hvor man modtog nye borgere med krav om snarlig indbetaling af 2 måneders skatterestance.

Hvidovreborger nr. 25.000

I 1948 var der noget over 24.000 borgere i kommunen. Tallet var hurtigt voksende, fordi mange unge mennesker flyttede til. Det daværende sogneråd havde besluttet at præmiere borger nr. 25.000 med en bankbog med 100 kroner. I november 1948 ventede vi vort første barn, og vi var meget spændt på, om det nu skulle ske at blive vort barn, der fik bankbogen af sognerådsformand Ole Toft Sørensen. Det blev det dog ikke.

Bortset fra disse tildragelser, så er alle de år fra 1948 til i dag en tid, som min familie og jeg har været meget glade for og tilfredse med. Det har været

meget spændende at være med i den enorme udvikling Hvidovre kommune har gennemgået i disse 42 år.

Tilhørsforhold til kommunen

Vi stiftede altså hjem i Hvidovre i 1948, men det varede dog ca. 10 år inden vi for alvor begyndte at føle os som borgere i netop Hvidovre kommune. Mit arbejde var i København, og fagforeningen, jeg var medlem af, var også i København. Her holdtes alle de faglige møder, jeg var med til.

Hvidovre kaldtes i 1948 for en "soveby", og sådan følte vi det også. Kommunen var svær at opfatte som en enhed med dens udstrækning og dengang usammenhængende struktur. Kommunekontoret og sygekassen var gemt af vejen hver sit sted i Hvidovregade. Skolen, som børnene fra kvarteret her gik til var Sønderkærskolen.

Min kone havde job inde i København i de første måneder, men blev så hjemmearbejdende husmoder, da vi fik børnene. De daglige indkøb til husholdningen kunne vi i de første år foretage lige i nærheden. Hos købmand Jørgensen på Risbjergvej, slagter Felix og mælkehandler Karlsen, Risbjerggårds allé, og bager Dünweber på Brostykkevej.

Disse småhandlere kom min kone til at kende godt og snakke med. Her traf hun også andre af kvarterets beboere. Skulle vi have større indkøb, så foregik det ved at tage til

Kød **Flæsk**

FELIX

TLF. **HVIDOVRE 132**

Ost

Paalæg

RISBJERGGAARDS ALLE 60

H. Dünweber's Bageri
Brostykkevej 25 lige ved Gl. Køgevej
Telefon Hvidovre 318

Prøv vore Specialiteter:

- Wienerbrødskringler
- Smørkager
- Roxykager
- Smørcemsroulade
- Mazariner
- Smørlinser o. m. a.
- Meget fine Smækager
- Alt i 1. Klasses Varer

Prøv vore ekstrafine Sandkager

Ring til **Hv. 318**

Brodet bringes

Aabent Mandag - lukket Tirsdag

Valby eller længere ind i København.

Der gik ca. 10 år, hvor vi nærmest opfattede os som fremmede i kommunen. Vendepunktet skete i 1958, da forældreforeningen ved den nye Risbjergskole blev stiftet. Jeg blev formand for den første bestyrelse, og

foreningen fik en vældig succes i form af tilslutning til alle arrangementer. Vore børns skole blev nu det samlende punkt, hvor forældrene mødtes i fælles interesser. Her blev stiftet en mængde nye bekendtskaber og venskaber med andre borgere i skoleområdet.

I løbet af kun 3 - 4 år var der oprettet forældreforeninger ved alle Hvidovres skoler, og med samme gode tilslutning og succes. Nogle af de aktive i forældreforeningerne kom så i skolekommissionen i 1962, men alle medlemmerne fulgte levende med i den store udvikling og fornyelse, der skete med skolerne i årene fra 1958 til 1975. Forældreforeningerne har uden tvivl været en meget betydelig faktor i den udvikling, der kul-

turelt fik Hvidovre forvandlet fra "sovebyen" til den aktive kommune vi kender i dag.

En anden betydelig faktor i den kulturproces var Hvidovre Avis. Her var man altid meget positiv med at omtale alle nye initiativer.

Hvidovres nye identitet og kultur er ikke skabt af de meget få gamle Hvidovreborgere, der havde deres slægtsrødder her. Det er "tilflytterne", der har fundet sammen og skabt det Hvidovre, vi har i dag.

Risbjergskolens Forældreforening

indbyder til en udstilling af udvalgte børnebøger paa Risbjergskolen torsdag den 19. ds.
Bibliotekskonsulent Aase Brødsdorff taler kl. 20 om: »BØRN OG BØGER«
Børnebibliotekar Gudrun Paaske læser uddrag af gode børnebøger.
Bogudstillingen er aaben fra kl. 19.
Alle interesserede er velkomne.

„Ungdom paa afveje. (Drengeprostitutionen)“

Om dette aktuelle emne taler forsorgssekretær Erling Lund ved et møde
tirsdag den 7. ds. kl. 20 paa Risbjergskolen.

NB. Nye medlemmer kan indtegnes ved indgangen eller paa telf. 78 46 25.

Med venlig hilsen

Risbjergskolens Forældreforening.

Risbjergskolen *Deres barns skole*

Til forældrene

Formålet med dette blad, der sendes til alle hjem, som har skole-søgende børn på Risbjergskolen, er at orientere forældrene om skolen og dens virke.

Med venlig hilsen

RISBERGSKOLENS FORÆLDRE-FORENING

Lidt om skolen

Risbjergskolen er opført af Hvidovre kommune i årene 1951-55. I 1953 blev småbørnsafdelingen taget i brug, men først den 26. november 1955 fandt den egentlige indvielse sted.

Skolen er beregnet til 900 børn, men har i de senere år været overbelagt med indtil 50 pct. fordi kommunens skolebyggeri ikke nær er sket i takt med antallet af skolepligtige børn.

Det er klart, at man ikke kan presse 13-1400 børn ind i en skole, der er beregnet til 900, uden at det kommer til at betyde en række gener for både børnene og skolens personale.

Efter opførelsen af to ny skoler i nærheden forventes en betydelig reduktion i børneantallet på Risbjergskolen, og alle parter glæder sig til både bedre pladsforhold og den ned-sættelse af klassekvotienten, der er så vigtigt for undervisningens effektivitet.

Skolens indre opbygning

I sin opbygning er Risbjergskolen en ganske normal skole med hovedskole (1.-7. klasse) overbygget med en frivillig 8. klasse og en 3-årig real-skole (8., 9. og 10. klasse). I hovedskolen har børnene hidtil været delt efter 5. klasse i en almen linie og en boglig linie. Der vil blive søgt oprettet 8. og 9. klasser efter retningslinierne i den ny skolelov, eftersom forholdene tillader det. Ligeledes tilstræbes oprettet 8. og 9. tekniske forberedelsesklasser, der kan kvalificere børnene til de ny mellemtekniker-uddannelser.

Til alle de børn, der af en eller anden grund har vanskeligheder med at følge den normale undervisning, søges der for speciel hjælp på den måde, hvert enkelt barn har størst udbytte af.

I 7.-klasserne holder skolelægen to foredrag om seksuallære. Alle afgangsklasserne får erhvervsvejledning og i et vist omfang lejlighed til erhvervspraktik.

Skolens ledende personale

Skoleinspektør: Karl Olsen.
viceskoleinspektører: Marie Lyng og Carl M. Jensen.
Ved skolen er ansat 45 lærere samt
1 skolebibliotekskonsulent
1 skolepsykolog
1 skoletandlæge
1 klinikassistent
1 skolelæge
1 sundhedsplejerske
1 skolebetjent

Årsberetning fra Lokalhistorisk Arkiv 1990

Arkivets bemanning har foruden arkivaren bestået af Hans Thomsen, der i det første halvår arbejdede på arkivet med et indsamlings- og formidlingsprojekt om Avedøre.

Arkivets besøgstal fortsatte efter den næsten eksplosionsagtige udvikling i 1989 med at stige i 1990. Besøgstallet nåede

op på 502 gæster, hvis besøgsformål har rakt fra afleveringer over orienteringsbesøg til egentlige studieformål. Blandt andet har arkivets samlinger været anvendt til arbejdet på en bog om Hvidovre Rutebiler, der vil udkomme i løbet af indeværende år, udsendt af Sporvejshistorisk Selskab.



Smedien på hjørnet af Køgevej og Hvidovrevej, hvor nu forpladsen til Friheden Station ligger. Aflevering 1990.



Mørcks bageri på hjørnet af Hvidovrevej og Brostykkevej, 1930'erne. Der er nu et lille anlæg på hjørnet. Aflevering 1990.

Arkivet har fremstillet en udstilling om Avedøre, der kunne ses på Avedøre Bibliotek i august/september, og arkivet har videre medvirket ved Lokalhistorisk Selskabs udstilling om Laurits Christiansen på Rytterskolen og Frihedens Biblioteks store udstilling om Strandmarken.

På formidlingssiden har arkivet også deltaget i produktionen af Hvidovrejournalen, der er et videoprogram om, hvad der foregår i Hvidovre og produceres af Hvidovre Videoværksted. Den skulle være kommet to gange i

1990, men tekniske vanskeligheder betød, at nr. 2 først kommer nu i februar. Kassetterne kan lånes på bibliotekerne. Der er planlagt endnu to Hvidovrejournaler i 1991.

Afleveringerne til arkivet aftog noget i 1990 i forhold til 1989, men ligger fortsat på et pænt niveau, og kvaliteten af afleveringerne er ikke faldende.

Blandt årets afleveringer skal jeg nævne billeder fra Hvidovre Skoles første lejr-ture i 1926 og 1927 til Karleby på Falster, protokoller fra Holmegårdssko-

len, arkivet fra Risbjergskolens forældreforening, et komplet sæt medlemsblade fra H.I.F. fra 1949-59 og arkivalier fra flere købmandsforretninger.

Der er også i årets løb blevet afleveret mange fotos til arkivet. I alt er der indkommet 450 fotos, der er en værdifuld tilvækst til billedsamlingen.

Selvom arkivet principielt ikke indsamler genstande, som vi ikke

har hverken plads eller ressourcer til i større stil, så indkommer der også enkelte genstande, som vi ikke kan eller vil sige nej til. Blandt det indkomne i 1990 skal jeg blot nævne en skifer-skoletavle fra Hvidovre Skole.

Der indkom i alt 73 afleveringer til arkivet.

Som ovenfor nævnt har Hans Thomsen på arkivet arbejdet

POLITIKEN

19/4 55

Aabent hus



I dag indvies det nye raadhus i Hvidovre, som har haft en hyggespreder-ekspert til at indrette kontorerne.

— Nu skal De bare se — nu sætter vi to os her ved varmen, og saa læser jeg et par kapitler højt af skatte- loven af 23. oktober 1954 ...



Side i en skolebog (cifferbog) fra slutningen af forrige år- hundrede. Ud over at indeholde regnestykker, rummer den en del geografi og tegninger udført af elever. Her som eksempel en side med husdyr. Aflevering 1990.

med et projekt om Avedøre, der har været noget af et forsømt område i det lokalhistoriske arbejde. Formålet med projektet var dobbelt: at samle materiale ind og at formidle oplysninger om Avedøre. Der er da også indkommet meget og væsentligt arkivalisk og billedmateriale fra Avedøre, men et er kun toppen af isbjerget. Der må kunne sikres langt mere materiale fra denne del af kommunen, der rummer de friskeste spor fra vores fortid som landbrugsområde og nybyggerkvarter.

Formidlingen har bestået i en udstilling og en række artikler i bladet her, og det bliver afsluttet med udsendelsen af en bog med titlen "Avedøre på skillevejen", som vil udkomme til marts i år.

Af igangværende, men endnu uafsluttede projekter, som arkivet deltager i, skal nævnes arbejdet med at beskrive udviklingen i kommunalarbejdernes arbejdsvilkår i Hvidovre gennem de seneste 50 år samt et netop startet projekt, der skal føre frem til opførelsen af et historisk egnsteaterspil i vinteren 1992/93.

Arkivet tog i efteråret initiativ til starten af en erindringskrivningsgruppe, der mødes på Rytterskolen til oplæsning, gensidig

positiv kritik, inspiration og diskussion. Prøver på gruppens arbejde vil Lokalhistorisk Selskabs medlemmer blive præsenteret for her i bladet.

Det har i det forløbne år vist sig umuligt for arkivet at få ressourcerne til at slå til overfor det opgaver, der skal løses. Der må hele tiden prioriteres, og alligevel kan det ikke undgås, at der ligger opgaver over, der skulle have været løst.

Arkivet arbejder hele tiden for at få gjort noget ved disse forhold, men det må erkendes, at løsningen ikke ligger lige henne om hjørnet. Der aftegner sig dog forskellige muligheder, der kan bidrage til at lette på situationen.

Arkivet vil i det kommende år begynde at gå over til edb-registrering, og det vil på lidt længere sigt give nogle lettelser. (Efter de problemer, der altid opstår med ny teknologi er overstået).

Den anden mulige udvikling er at få lokalhistorisk interesserede frivillige, der har lyst til at arbejde med billeder og arkivalier, til at gå ind i arbejdet med registrering af de mange afleveringer.

Poul Sverrild
arkivar

Vi skal vise Rytterskolen frem

På det seneste bestyrelsesmøde fremkom der en idé om at organisere en "guide-service" på Rytterskolen.

Der er et stort behov for at vise det smukke hus frem og berette noget om dets historie for mange grupper i Hvidovre. Der er i dagtimerne et ønske fra skolerne om at kunne komme med en skoleklasse og blive vist rundt og orienteret, og mange foreninger vil givet gerne om aftenen kunne modtage tilsvarende tilbud.

Vi fandt i bestyrelsen, at det var en glimrende idé, hvis vi blandt vort selskabs medlemmer kunne etablere et lille korps af guider, der synes, det var

spændende at vise huset frem for besøgende, når der er behov for det.

For straks at imødekomme spørgsmålet om, hvad man skal fortælle, så har vi i bestyrelsen forestillet os, at guiderne sammen med arkivaren afholder nogle møder i Rytterskolen, hvor skolens historie gennemgås, og afslutningsvis fremstiller deltagerne sammen med arkivaren et papir, der kan være grundlaget for den rundvisning og orientering, vi giver. Så vi kommer ikke til at stå på bar bund.

Interesserede i at deltage i Rytterskolens "guide-service" skal henvende sig til **Knud Kiegstad** på tlf. 31 49 58 25.



bag- siden



ARKIVET BEDER LÆSERNE OM HJÆLP

I arkivet findes adskillige billeder, som vi ikke har nogen oplysninger om. Vi vil i dette og i følgende numre bruge for- og bagside til at bringe sådanne billeder, og håber på læsernes hjælp til identifikation. Hvad angår **forsidebilledet**, ønsker vi oplysninger om, hvor det er og også gerne hvornår det er taget. Om billedet på denne side: Er det mon en Hvidovre-skoleklasse på udflugt? Er der nogen, der kan sætte navne på nogle af deltagerne?

Alle oplysninger bedes meddelt Hvidovre lokalhistorisk Arkiv, Medborgerhuset, Hvidovrevej 280, tlf 31 78 02 22, lok. 227.