



Hvidovrevej 87A

Foto : Dan Olsen.



Vi vil gøre næsten alt for, at du føler dig hjemme

Du er velkommen til at komme ind og få et gratis økonomitjek

JYSKE BANK

Gør en forskel

Hvidovrevej 87 A • Hvidovre
Tlf. 3638 2100 • www.jyskebank.dk

46.4

Hvidovre Lokalhistorie

22.ÅRGANG NR.2 APRIL 2004

HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB



Snart blomstrer Kastanien igen

Foto : Albrecht Herold.

Historiens Hus Hvidovre

Kommende Aktiviteter	sd. 2	Siden Sidst	sd. 3
Tog på Hvidovrevej	sd. 4	Skolebillede 1944	sd.12
Et par Gaver	sd.13	Generalforsamling Referat ...	sd.14
Kassererens Suk	sd.19	Hilsen fra Jens Kristensen ..	sd.21
Bestyrelsen 2004	sd.22	Vindere af Vin	sd.23

Kommende Aktiviteter - 2004.

Efterårets program er endnu ikke fastlagt.
Kun én ting er sikkert, nemlig datoerne for booking af lokaler.
Vi har sat os på følgende dage : 13/9, 11/10 og 15/11- 2004.
Adr .er : "Aktivitetsalen" ... Lille Friheden 1.
Adgang fra Strandmarksvej overfor Kalkager.

d.29 august afholdes Aeronautisk dag ved Avedøre lufthavn.
Opvisning med starter og landing af div. småfly ... m.m.
Vi håber her, at kunne præsentere et nyrestaureret KZ3 fly,
som fremtidigt bl.a. skal bruges til rundflyvning og
luftfotoografering over Hvidovre.

Befæstningsdagen d. 26 september bliver omtalt i næste nr.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.
Rytterskolen. Hvidovre Kirke
2650 Hvidovre. Tlf.: 36 47 34 44
e-mail.:hvidovrerytterskole@mail.tele.dk

Redaktion.:
Per E. Hansen (ansv.), Dan Olsen .
Medlemsblad trykt i 475 eksemplarer.
Deadline no. 3-2004. d.15 august 2004.

Historiens Hus
Hvidovre Kommunes Lokalhistorisk Arkiv.
Alarmpladsen 3. Avedørelejren
2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 00 30
e-mail.: lokalarkiv@hvidovre.dk
Åbent.: tirs.-ons. kl. 13-15. tors. kl. 14-18.

Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse.
Post sendes til vor adresse på Rytterskolen.
ISSN 0902-3046.

Siden Sidst

v./ P.E.Hansen

d.15 marts på Risbjerggård.
Generalforsamlingen blev afholdt på en mild forårsaften. Det var
måske anledningen til at næsten 90 medlemmer mødte op.
Udsigten til at redde sig en flaske rødvin, var måske en anden
grund til det fine besøgstal. Men endeligt er der jo også
muligheden for at det er egentlig interesse for vort Selskab og
Hvidovres lokalhistorie, der er grunden.
Bestyrelsen var i hvert fald glade for det store fremmøde.

d. 22 - 28 marts i Rytterskolen.
Quilterne udstillede deres smukke arbejder til inspiration for
mange besøgende. (269 gæster).

d. 5 april i Hvidovre Kirkes Menighedslokaler.
Lisbeth Hollesen og Kitt Boding Jensen, to friske piger fra
"Historiens Hus", viste hvad de havde fået ud af at studere
historien omkring "Præstemosen".

Grundet Postvæsenets ændrede holdning overfor kunderne, har
vi foreløbigt besluttet at kuvertere bladet og sende det som alm.
brevpost. De øgede omkostninger vi derved er udsat for, håber
vi at kunne udligne på anden måde.
Vi er lutter øre overfor gode forslag.

Hver mandag kl.10 -15 kan vi kontaktes
på rytterskolen og tlf. 3647 3444.
meddeler Dan Olsen på hjemmesiden .:
www.sitecenter.dk/rytterskole.

Tog på Hvidovrevej. - et par uheldige episoder

Den første viadukt over Hvidovrevej blev bygget i 1846 ved jernbanens etablering. Udbygning af banelegemet til dobbeltspor og nye stålskiner, resulterede i en anden viadukt, da DSB overtog anlægget, i 1880.

Da man anlagde første stykke bane fra København til Roskilde bestræbte man sig på at gøre linien så plan som muligt, altså undgå for store stigninger og fald, der ville besværliggøre den fremtidige togtrafik.

Den største hindring var Valbybjerget ved Carlsberg. Her blev der fjernet store mængder grus, som bl.a. blev brugt til at etablere en jernbanedæmning på det lave terrain omkring Harrestrup Åen i Hvidovre. Den 8 meter høje dæmning slugte dog så meget grus, at man også måtte hente forsyninger lokalt. Det efterlod det ar i landskabet, der med tiden er blevet til Rebæk Sø.



Viadukten fra 1880, set ca. 1935 Foto HLA.

Medens trafik på Vigerslev Torvevej (Vigerslevvej) kunne passere banen i bomhøjde, blev Hvidovre Torvevej (Hvidovrevej) forsynet med en smal viadukt, som besværliggjorde al voluminøs færdsel til og fra stedet. Først i 1940 blev viadukten afløst af en betonbro i forbindelse med DSB's modernisering af strækningen. Forberedelser af S-toget til Glostrup gjorde det nødvendigt at udvide passagen over Hvidovrevej med endnu et par broer, som blev bygget på hver side af 1940 broen og stod færdig i 1951.



Hvidovre Station 1962

.... Foto : HLA

Den nye sydlige bro bærer to indgående spor for henholdsvis godstog og persontog, mens den nye nordlige bro gør plads til S-toget mod Glostrup.



Broen fra 1940 bærer S-togsporet fra Glostrup og fjernsporet mod Roskilde. Mellem den sydlige bro og 1940 broen var der placeret endnu et spor, som imidlertid endte blindt med en stopbom og uden broforbindelse.

Her ventede tiden på uheldet, ulykken eller katastrofen, som også kom.

Uheldet den 13 oktober 1974. kl. 02.13

Toget kørte ned på Hvidovrevej,
var overskriften i Hvidovre Avis, som fortæller.:

En taxachauffør sad i første parket som vidne til togulykken ved Hvidovre Station natten til mandag. Han ventede på kunder ved taxaholdepladsen skråt over for stationen – kun ca. 15 meter fra ulykkestedet. Pludselig hørte han et frygteligt spektakel og så det store lokomotiv komme brasende ud på Hvidovrevej.



MY 1114 på afveje. Foto : HLA

I en fart slog chaufføren alarm over radionettet og løb derefter over mod toget for at hjælpe eventuelt sårede. Togets fører var allerede hoppet ned på gaden, totalt uskadt, men naturligvis noget chokeret. I løbet af få minutter var redningskorps og

politi på ulykkestedet og efter en undersøgelse af ulykkens omfang afblæstes katastrofealarmen....



Kran fra
Monberg
og
Thorsen.

Fo-
to :HLA



Hvordan skete det ?..

Lokomotivets fører er sikker på at have set grønt lys, da han kommer nordfra ad et sidespor til hovedsporet til Korsør (fra Kbhvn Gb.). Hovedsporet var på dette tidspunkt optaget af et posttog (fra Kbhvn H.) hvilket godstogets fører dog ikke var bekendt med. Han ledes ind på blindsporet – men tror, det er hovedsporet til Korsør. For sent opdager han fejlen og bremses – men det er uundgåeligt, at lokomotivet påkører spærrebommen og kører ud over skrænten.

Det er held i uheld, at lokomotivet kører langsomt, og at det er et ganske lille tog med kun 10 vogne. Med en længere togstamme og lidt mere fart var ulykken ikke endt så blidt ...

mads-

Hvidovrevej spærret i to døgn.

Redningsarbejdet skete fra Hvidovrevej, fordi DSB nødtigt ville lukke af for banelinien til Fyn og Jylland.

Problemet var, at skulle DSB have sin egen kran ud på sporet, så ville man spærre for trafikken til Fyn og Jylland. Det var endda tvivlsomt, om denne kran kunne klare opgaven. Heldigvis viste det sig, at "Monberg og Thorsen" havde en kran, der kunne hejse toget nede fra.

Allerede tirsdag aften var man ved at få lokomotivet op, - men det gled ned igen. Efter dette uheld stillede politiet krav om, at DSB satte noget mere ind på at få ryddet Hvidovrevej og efter en hel nats arbejde, lykkedes det onsdag formiddag at få vejbanen fri.

Opklaringsarbejdet i forbindelse med togulykken påhviler først og fremmest DSB's teknikere. Politiet afhørte naturligvis togets fører umiddelbart efter ulykken, men det er DSB's havarikommission, der undersøger det videre forløb. Det er dog givet, at politiet ønsker at blive orienteret, løbende, da ulykken skete på offentlig område, - og måske *af hensyn til en bedre sikring af blindspor, der fører lige ud til offentligt vejanlæg.* (artikel fra Hvidovre Avis, Okt.1974. lettere redigeret af PEH.)

Lokomotivet bar betegnelsen DSB MY 1114, vejede 101,6 t., blev bygget i 1956, og udrangeret i 1994. Ophugget af Fa. Henriksen i Århus, 1999.

iflg. www.Jernbanen.dk

Op igen

Foto : HLA.



Der skulle gå næsten 12 år, så var den gal igen.

Ulykken d.11 marts 1986, kl. 14.00

Denne gang kan man ikke bare kalde det et uheld, men en tragisk ulykke, da det kostede et menneskeliv.

Hvidovre Avis kontaktede et øjenvidne, Keld Hermann, der fortalte .:

Jeg var lige drejet ud fra parkeringspladsen ved Hvidovre Stationscenter og var på vej mod broen, da toget pludseligt kom ramlende ned ad skrænten 50 meter foran mig. Det lød som torden, og først troede jeg, det var broen, der var styrtet sammen. Jeg fik et ordentligt chok.

Var jeg kommet bare 5 sekunder før, havde jeg fået toget i hovedet ...

Der gik mennesker på fortovet, og det er utroligt, at ulykken, trods alt, ikke fik et større omfang ...



ME 1507 på Hvidovrevej. Foto : HLA

Ulykken skete kort efter kl. 14.00, da godstoget, der var læsset med mange tusinde tons egetræsstammer, ved en skæbnesvanger fejltagelse blev rangeret ud på et 60 meter kort blindspor, der ender mellem de to broer ved stationen.

Farten var så stor, at ME-toget med et brag rutchede ned ad skrænten, pløjede asfalten op på Hvidovrevej før til sidst at ende centimeter fra fortovet på den modsatte side.

Togføreren blev dræbt, da han efter at være hoppet ud af førerhuset, rammes af de tonstunge egetræsstammer, der kom væltende ned ad skrænten.

Baneledelsen oplyser, at man endnu ikke har fundet årsagen til ulykken.

(artikel fra Hvidovre Avis, 12 marts 1986 omred. af PEH.)

Lokomotivet bærer betegnelsen DSB ME 1507, vejer 115 t, er bygget i 1981. Stadig aktivt. iflg. www.Jernbanen.dk



Hvidovrevej totalt spærret Foto : HLA

Følgerne af ulykken var en sen reaktion, der resulterede i at lukke dødsfælden med et betondække, mellem de to broer. Nu kunne sporet forsættes, til stor tryghed for alle, ikke mindst trafikanterne på Hvidovrevej. Men der skulle lig på bordet.

PEH.



oktober
1974



Foto :
HLA

marts
1986

Kettevejens Skole 3 a. Foråret 1944.



Nu, 60 år efter, kigger jeg på mit skolebillede fra dengang, og konstaterer, at selvom jeg endnu husker mange, er der nogle navne, som er tvivlsomme og andre, som er helt forsvundet fra min erindring.

Måske er der blandt læserne nogen, der kan hjælpe min "husker" på gлед. I så fald er en kommentar meget velkommen.

1. Jørgen Olsen, 2. ?, 3. ? 4. Birger, 5. Palle Petersen, 6. Richard Ejlertsen, 7. John Ekelund Jørgensen, 8. ?, 9. ?, 10. ? Preben, 11. Ole Krabbe, 12. Jørgen Bech, 13. Benny Andersen, 14. ? Laila, 15. ?, 16. Marianne, 17. ?, 18. Lissi Frederiksen, 19. Jytte Laulund, 20. ?, 21. Judy Månsson, 22. ?, 23. Nina Olsen, 24. Anna Hanberg, 25. Judy Madsen, 26. Grethe Hansen, 27. ? Connie, 28. ? Lissie, 29. ?, 30. Benny Riisager, 31. Kaj Christensen, 32. Per Hansen, 33. Ib Friberg Knudsen og endelig 34. Klasselærerinden fru Madsen.

"Så er der ro i klassen, ellers kommer Madsen og stikker én på kassen"

PEH.



En gave fra Kirsten Schønnemann



Beringgård malet af Kirsten Schønnemann

Kirsten Schønnemann var så glad for udstillingen i Rytterskolen, at hun kvitterede med en gave til HLS.

Vi er til gengæld glade for at kunne vise lokalkunst af kvalitet og takker Kirsten for Billedet.

- og endnu en foræring.

Hanne & Willy Faxholm har ryddet op i deres gemmer og fundet dette smukke billede af Hvidovres fortidige skoleskib "Jette Jan".

De har foræret billedet til HLS, som vil lade det indgå i lokalarkivets depot af Hvidovre - prospekter.

Fotostaten er dateret 1974 og minder os om datidens Sømands - Pædagogik. "Ak, ja det var dengang".

Tak til Faxholm's



Referat af ord. generalforsamling no. 25. afholdt på Risbjerggård d.15 marts 2004.

1. Valg af dirigent. Inge Larsen blev foreslået ... og valgt.

2. Formandens beretning. (ved Benny Riisager.)

Den 30 September 2003 døde vor formand Harry Schultz, og i mindet om ham har jeg skrevet beretningen sådan som jeg tror han ville have skrevet den...:

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab har i dag 306 medlemmer og 49 institutioner og firmaer, en pæn lille fremgang, hvilket vi selvfølgelig er meget glade for.

Efter generalforsamlingen sidste år deltog vi, som sædvanlig, i Dansk Lokalhistorisk Forenings generalforsamling på Hornstrup Centret ved Vejle. (04/ 06 april 2003. Harry Schultz, Benny Riisager, Dan Olsen).

Årsmødets tema var "Langt højere bjerge" - og handlede om " Danmarks Bjerge og Bakker ". Mødet indledtes med et foredrag af forfatteren Mads Lidegaard over emnet : "Danmarks Høje – Sagn og Tro". Et godt foredrag, leveret af en yderst interessant fortæller.

Lørdag formiddag var der guidet bustur til Søhøjlandet, en skøn tur og levendegjort af landskabsarkitekt Bendt Nielsen. Om eftermiddagen var der foredrag af professor dr.jur. Inger Dübeck om dødsstraffens forandring gennem tideme. Et interessant og dog noget delikat emne.

Senere fortalte museumsinspektør ved Post & Telemuseet, Sune Chr. Petersen om " Ord i sigte - Telegrafiske spor efter dansk Guldalder ". Her var tale om et gammelt telegrafisk system med flag på høje master. (Et tidligt kommunikations-system).

Sidst på dagen var der den ordinære generalforsamling, som forløb efter den sædvanlige dagsorden. Her blev også berørt diverse emner, hvor man talte om hjemmeside, regionale møder, deltagelse i projekt " H.C.Andersen 2005 " og andre ting.

Søndagen indledtes med et foredrag ved adjunkt ph.d. Morten Stenak fra Syddansk Universitet i Odense. Her handlede det om " Højene og kortene ". Et foredrag om Topografi.

Efterfølgende holdt lektor Erik Helmer Pedersen et foredrag om " Folkelige møder gennem tideme ".

Vi rejste hjem efter nogle gode dage og var tilfredse med besøget - også fordi vi får lejlighed til at mødes med og skabe kontakt til lokalhistoriske kollegaer over hele landet.

d. 14 april holdt vi "Åbent hus" i Rytterskolen.

Her fik vi fik en god snak med både nye og gamle medlemmer.

Senere i april måned ansøgte vi Hvidovre Kommune om et tilskud til en ny PC, men desværre fik vi ikke nogen penge denne gang. Det gjorde, at vi på et senere tidspunkt selv betalte for en billigere løsning.

d. 3 maj var der arrangeret medlemsudflugt med bus til Køge, hvor vi på kunstmuseet så og fik fortalt om skitserne til Bjørn Nørgaards gobeliner. Derefter kørte vi til Førsløv gamle købmandsgård hvor vi handlede i forretningen og derefter spiste vi nogle dejlige håndsmurte madder med hjemmelavet pålæg.

d. 24-25-26 juni havde Dan Olsen som sædvanlig arrangeret udflugter for skolebørn og bortset fra at Kommunen havde annonceret forkert måned, som derved reducerede antallet af tilmeldte elever, havde vi nogle dejlige dage.

Hele foråret og hen over sommeren havde Per E. Hansen og jeg selv arbejdet med at få udstillingen "Gartnerier i Hvidovre og Avedøre" op at stå, sammen med et par stykker fra Avedøre-selskabet.

Her må jeg takke Peter Holmelund fra Avedøre-selskabet for hans enestående hjælp i den periode da Per var syg. Udstillingen skulle bruges til åbningen af "Historiens Hus" og da ombygningen trak ud fik vi heldigvis lidt mere tid til at færdiggøre udstillingen til åbningen d. 2.oktober 2003.

d. 15 august var der medlemsmøde i "Cafeen", hvor oberstløjtnant K.A.Knudsen fortalte om Avedøre-lejrens sidste tid som militærlejr. Derefter fortalte byplanlægger Karsten Thøgersen om overtagelsen og fremtiden for lejren som beboelses- og kulturhistorisk center.

d. 6 oktober blev Harry Schultz bisat og derfor blev vort Selskabs 25 års jubilæum forbigået i stilhed.

d 13 oktober, Var der medlemsmøde i bibliotekscaféen, med Arkæolog Lene Høst-Madsen som taler og det var godt.

Hun berettede om udgravninger og fund på Dokøen og ved etableringen af det kgl. Bibliotek, i Københavns Havn. Desværre blev det skæmmet af de problemer der opstod ved svingdøren i Medborgerhuset.

d.10 nov. i bibliotekscaféen, Poul Sverrild fortalte om udflytning til Avedørelejren og hvilke visioner han og Hv. Kommune har til området.

d. 04 -16 nov. holdt vi i Rytterskolen udstilling om Valby gasværk og dets eksplosive endeligt.

d.12 januar 2004 havde vi foredrag ved Morten Kirkegaard, om vikingerne i Normandiet på baggrund af Bayeux-tapeterne og klostrenes årbøger. Desværre var han en lidt tynd kop te, men man kan jo ikke være heldig hver gang.

Det var vi derimod d.16 februar, da vi havde vicekriminalinspektør Niels Kjøller på besøg, som fortalte om sit liv og arbejde blandt Hvidovres borgere og kriminelle. En nærmest overvældende succes.

Fra den 27 februar til den 14 marts har vi i Rytterskolen haft maleriudstilling af vor lokale kunstner Kirsten Schønnemann, der viste mange af sine pragtfulde billeder bl.a. fra Hvidovre. En udstilling der gav genlyd i kommunen. Ved ferniseringen var der ca.150 mennesker og med et dagligt gennemsnit på omkring 35 gæster, er det en af de bedst besøgte udstillinger vi har haft. Som altid stillede vores egne "kulturister" op og hjalp til, hele arrangementet igennem, der dagligt havde åbent fra kl. 13 - 16.

Kirsten Schønnemann var så glad for Rytterskolen og vor hjælp at hun donerede et af sine billeder til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, hvilket vi siger så mange tak for.

Vi har tilskrevet Kommunen om vedligeholdelse af Rytterskolen, såsom reparation af skodderne, rensning af tagrender, maling både inde og ude samt nye gardiner, men desværre er der ikke sket noget endnu.

Over en periode på ca. 3 måneder skriver vi klager til Hv. Kommune vedrørende den manglende vagtordning i Medborgerhuset, som giver sig udslag i de stadigt større problemer med svingdøren.

Vi har hele tiden ment, at det var et Medborgerhus og at det var os borgere der skulle have glæde af huset.

Den frustration som vi på den måde følte, gjorde, at vi den 28 januar 2004 bestiller "Lille Friheden" som samlingssted for vore medlemser, ikke fordi vi tror at det er det ideelle sted, men mere for at være sikker på at kunne komme ind og ud.

Hvis jeg her til sidst skal komme med et bud på fremtiden, er det ...:

- at vi skal være mere synlige i bybilledet,
- at vi deltager alle steder hvor der er muligheder for at gøre opmærksom på os som en lokalkulturel forening,
- at vi sigter mod en foryngelseskur i vor bestyrelse, så vi på længere sigt vil være rustet til de udfordringer som medlemmerne vil stille til os.

Og hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. ... TAK.

.... Forsamlingen godkendte beretningen.

3. Arkivlederens beretning.

Poul Sverrild gav en grundig briefing om arkivets tilstand i nye omgivelser og om div. nye tiltag. "Historien i Gaden" osv.

Beretningen håber vi at bringe ved en senere lejlighed.

..... Beretningen er orienterende og skal ikke godkendes.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet med sædvanlig grundighed. Han konstaterede et underskud på balancen, hvilket hovedsageligt skyldes en nødvendig anskaffelse af en computer.

.... Forsamlingen godkendte regnskabet.

5. Fastlæggelse af årskontingent.

Bladets fremstilling og udgivelse er blevet en belastning. Post Danmark har opsagt samtlige rabatordninger for distribuering af småblade, der herefter betragtes som almindelig brevpost. Dette betyder en væsentlig fordyrelse af vort blad. Stigende omkostninger i øvrigt taler for en nødvendig stigning af kontingentet. Kassereren foreslog en stigning fra næste sæson (2005), til 125 kr. (alm.) 100 kr. (pens.)

....Forsamlingen godkendte forslaget.

6. Behandling af indkomne forslag

.....Der forelå ingen forslag.

7 - 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter .

Dan Olsen og Eigil Jørgensen var på valg.
.... De blev begge genvalgt for 2 år.

Et nyt bestyrelsesmedlem skulle vælges som substitut for afdøde Harry Schultz.
Bestyrelsens forslag, Ole Asbjørn Petersen, fhv. skoleinspektør på Sønderkærskolen, ... blev godkendt af forsamlingen.

Suppleant Erling Groth havde sendt afbud af familiemæssige årsager og kunne desværre heller ikke mere deltage i bestyrelsesarbejdet,
.....vi siger Erling tak for den tid han har lagt i arbejdet hos os.

Han blev erstattet af bestyrelsens forslag, museumsguide Vagn Bacher, der sammen med Jette Randal – Lund, samt revisor Jens Chr. Nielsen og rev.suppl. Inge Larsen er valgt for 1 år.
..... blev godkendt af forsamlingen.

9. Eventuelt.

Kun en enkelt af vore medlemmer fandt lejlighed til at lufte sin utilfredshed - - -og det var endda over et vellykket arrangement, nemlig mødet med politimanden Niels Kjøller.

Damen kunne ikke forstå, at når man melder sin ankomst på vor telefonsvarer, var der alligevel ikke plads, når man kom til arrangementet.
Hun blev så vred, dengang, at hun gik hjem igen.

Det store frembud på det nævnte møde, kom også bag på bestyrelsen. Vi skaffede ekstra stole og gjorde ellers hvad vi kunne, til almindelig tilfredshed blandt de øvrige medlemmer.

Det er ofte vanskeligt at forudsige et besøgstal. Der er mange ting, der spiller ind. Først og fremmest, vejret eller måske noget i fjernsynet, det kan være interessen for aftenens foredragsemne eller noget andet.

Vor bestyrelse prøver at forudsige "Vejret", ved at lave nogle prognoser, dertil bruger vi vore erfaringer - og det går som regel godt.

Telefonsvareren er for os, en vejledning i bestilling af "Kaffe og Brød" og ikke en pladsreservation

Det er synd, at damen blev så vred,
når vi andre glæder os over et velbesøgt arrangement.

Den 25'ende ordinære generalforsamling sluttede med lodtrækning om 25 flasker rødvin. De heldige vindere fremgår af annoncen på side 23.

Formanden kunne så takke for god ro og orden og dermed slutte mødet.

PEH

Kassererens årlige suk !

Vi må atter konstatere, at der stadig er en del medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingentet.

Såfremt Selskabet skal kunne fortsætte sine tilbud, i form af foredrag, udflugter, udgivelse af blad og lokalhistoriske skrifter, rytterskoledage m.m., er en fornuftig økonomi forudsætningen !.

Denne økonomi kan kun opnås ved, at indtægterne fra det årlige kontingent - samt medlemstallet - er nogenlunde konstant.

Derfor - hvis du ønsker at fortsætte medlemskabet - betal kontingentet, som helårligt er 100 kr., dog kun 70 kr. for pensionister og efterlønnere.

Det nemmeste og billigste er, at komme hen på Rytterskolen, hvor vi har åbent hver mandag og tirsdag fra klokken 11 til 15. Hvis du bruger posthus eller bank, er vort gironummer 664-9610.

Såfremt vi ikke har din indbetaling inden den 1. juni tillader vi os at annullere dit medlemskab !. Vi håber ikke det bliver tilfældet !.

Med de bedste ønsker for alle om en rigtig god sommer håber jeg vi kan mødes til en hyggelig og god efterårssæson.

Med venlig hilsen, Eigil Jørgensen, kasserer.

Generalforsamling 2004

Foto :
Dan Olsen



En hilsen fra vort Æresmedlem Jens Kristensen

Hvidovre d.12/03-04.

Til Hvidovre lokalhistoriske selskab !

Grundet bortrejse til Samsø, kan jeg desværre ikke være tilstede i Aften.

Jeg sender derfor et hjertelig tillykke med de 25 års jubilæum til Hvidovre lokalhistoriske selskab, med tak for mange gode arbejdsår i lokalhistoriens tjeneste.

Held og Lykke med Arbejdet i fremtiden.

De bedste hilsener. Jens Kristensen

Vi takker for de pæne ønsker fra Selskabets "grand old man" og stifter. Vi benytter lejligheden til at kvittere med en hilsen og mange gode ønsker for Jens Kristensen på hans 85 års dag den 18 juli 2004.

Red.

Konstitution.

Umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig som følger.:

Benny Riisager, Formand. Ole Asbjørn Petersen, Næstformand.
Eigil Jørgensen, Kasserer. Dan Olsen, Sekretær.
Per E.Hansen, Redaktør.

Suppl. Jette Randal - Lund, Vagn Bacher.
Rev. Jens Chr. Nielsen, Inger Larsen.

Bestyrelsen 2004/05

Formand: Benny Riisager. Ø.Kvartergade 11.st.tv.
tlf. 3678 2968. mail: bennyriisager@av2.dk

Næstfmd: Ole Asbjørn Petersen Grenhusene 53.
tlf. 3649 5785. mail: 5002701@bredalsparken.dk

Kasserer: Eigil Jørgensen. Hvidovrevej 98C.
tlf. 3647 0058. mail: joerg@e-mail.dk

Sekretær: Dan Olsen. Spurvehøjvej 17.st.tv.
tlf. 3678 8642. mail: davao@tdcadsl.dk

Redaktør: Per E. Hansen. Grenhusene 26.
tlf. 3649 2470. mail: pehansen@bredalsparken.dk

1.suppl.: Jette Randal-Lund Ø.Kvartergade 9. st.th.
tlf. 3649 0659. mail: ral@hvidovre.dk

2.suppl.: Vagn Bacher. Hvidovregade 31B,1.tv.
tlf. 3648 1434. mail: xx

Revisor: Jens Chr. Nielsen. Kløverprisvej 26.
tlf. 3675 1386. mail: xx

Rev.supl: Inge Larsen. Berners Vænge 7,.2.tv.
tlf. 3678 4736. mail: xx

KB-medl.: Allan Fredskov. Svendebjergvej 1A,1.mf.
tlf. 3649 9606. mail: afe@hvidovre.dk

KB-medl.: Niels Ulsing. Cl. Petersens alle 13.st.tv.
tlf. 3649 4636. mail: niu@hvidovre.dk

Forretningsudvalg :

Benny Riisager (f), Eigil Jørgensen , Ole Asbjørn Petersen.

Arrangementsudvalg :

Ole Asbjørn Petersen (f), Jette Randal-Lund, Vagn Bacher.

Poul Sverrild

PR. udvalg :

Benny Riisager (f), Per E. Hansen, Dan Olsen.

Lok.hist. udvalg :

Per E. Hansen (f), Jette Randal-Lund, Benny Riisager.

Bladredaktion :

Per E.Hansen (f), Dan Olsen.

Vin ... !

**Nedenstående medlemmer, der var tilstede ved
generalforsamlingen,
vandt hver en flaske vin.**

Jørgen Phillipsen, Laurits Petersen, Benny Riisager,
Inge Hansen, Keld Larsen, Agnete Nielsen,
Lillian Riisager, Preben Thorsen, Birthe Gerdes,
Mogens Stub, Ole A. Petersen, Gurli E. Nielsen,
Elsted Jensen, Palle Hansen, Hanna Hafel.

**Betalte kontingenter inden 1. marts, deltog i
lodtrækningen
om yderligere 10 flasker vin.**

De heldige var ...:

Kirsten Olsen Gl.Køge Landevej 220A, 1.tv.,
Verner Nielsen Gl.Køge Landevej 259B, 2,
Dagmar JensenHolmelundsvej 37 st.th.
Poul Sverrild Risbjerggårds Alle 18.,
Albrecht HeroldNæsborgvej 16, st.th.,
Preben ThorsenSpurvehøjvej 8, 1.th.,
Mona Lise S. MadsenSognegårds Alle 34,
Ole NørgaardDansborg Alle 14,
Marie BrøndénRønnebærvej 11,
Ove B. Petersen Hårslevvej 6,

**Gevinsten kan afhentes på Rytterskolen,
hver mandag og tirsdag mellem kl. 11.00 og 15.00.**