

46.4 Hv

HVIDOVRE KOMMUNES
LOKALHISTORISKE ARKIV

Medborgerhuset
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre



HVIDOVRE
LOKALHISTORIE

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

1787 den 1 Januar: alle Hjs. aars Dng blev dødt Jens Eriksson af Skarboerum og hustru Anne Elisabet Fredericksdatter d. v. S. for. som blev dødt. Peter Cathrine Gaddemus: d. v. S. S. for. af Hvalby, Melone Frømandt d. v. S. for. af Hvalby. Jens Frederiksen, Hans Engelsen.

Den 21. Januar: alle Hjs. aars Dng blev dødt. Anders Laugesen og hustru Anne Kirstine Landt d. v. S. for. som blev dødt. Anne Cathrine Gaddemus: d. v. S. for. af Hvalby, og Anne Thomsdatter d. v. S. for. fra Rønne. Nicolaus Lindum, Andreas Frøberg, Peter Christensen alle af Rønne.

Den 21. Januar: dødt Hans Svendsen Keld og hustru Margret Johansdatter d. v. S. for. som blev dødt. Hans Svendsen, Anders Frømandt, Kristen Frømandt, Jens Hanssen Jens Petersen Andersen af Hvalby.

Den 14. Februar: dødt Anders Hanssen af Hvalby. og hustru Anders Keld d. v. S. for. som blev dødt. Hans Svendsen, Anders Frømandt, Maren Ole Dierckhens, Gasmus d. v. S. for. Anders Keld og Anders Keld.

Den 9. april: dødt Johannes Jørgensen d. v. S. for. og hustru Anders Keld d. v. S. for. som blev dødt. Hans Svendsen, Anders Frømandt, Anders Keld, Hans Svendsen, Anders Keld, Hans Svendsen, Anders Keld, Hans Svendsen, Anders Keld.

15. april: dødt Johannes Weinberg og hustru Maren Frømandt d. v. S. for. som blev dødt. Anders Keld, Hans Svendsen, Anders Keld, Hans Svendsen, Anders Keld, Hans Svendsen, Anders Keld, Hans Svendsen, Anders Keld.

INDHOLD:

Til medlemmerne	side 3
Fra arkivet	side 4
korrektion	side 7
Den gamle fane af P.E.Hansen	side 8
OPFORDRING	side 19
Bagsiden	side 20

Forsiden: Hvidovre Kirkes ministerialbog 1787. Døbte.
Findes i kopi på Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv.

HVIDOVRE LOKALHISTORIE: udgives af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, udkommer fire gange årligt og tilstilles medlemmerne af selskabet som medlemsblad.

Redaktion:

Poul Sverrild
Per. E. Hansen

Til Medlemmerne.

Den "grønne vinter" er på retur og vi skal til at tænke på efterårets og vinterens arrangementer.

Ved det sidste bestyrelsesmøde i selskabet har vi aftalt, i fællesskab med Biblioteket, at invitere forfatteren, landinspektør Knud Sørensen. Foredraget vil blive afholdt i Bibliotekscaféen d. 7. september kl. 19.30.

Yderligere besked kan erfares gennem Hvidovre Avis.

Der er til stadighed mange foreninger i Hvidovre, som kan fejre en eller anden betydelig jubilæumsdag. Det gælder eksempelvis Hvidovre Skytteforening, der i efteråret kan fejre sin 60 års dag. Skyttebevægelsen i Hvidovre er egentlig meget ældre; læs herom i dette nummer.

Redaktionen.

FRA ARKIVET.

Udsigter er ikke det, vi har mest af i Hvidovre, og de udsigter, vi har, er fra menneskeskabte punkter. De tre billeder, vi viser her, er optaget fra Hvidovre Vandtårn i 1958.

Vandtårnet, der blev opført i 1937, var i mange år Hvidovres mest iøjenfaldende vartegn og kunne ses på lang afstand. Fra vandtårnet kunne man dengang

som nu se vidt omkring, og på billederne fra 1958 ser vi ud over en kommune, der er ved at være udbygget, men hvor enkelte områder endnu er åbne eller drives som gartneri.

Det første udsigtsbillede er taget mod nordøst med den temmelig nye Risbjergskole i midten af billedet og Frederiksberg Bakke øverst til højre.



Det næste billede er taget mod sydøst og viser Beringparken på

Køgevej og i baggrunden Vest-amager.



Det tredje billede er taget mod syd, hvor Hvidovrebo's to blokke ved den senere Friheden station dominerer billedet. Lidt til venstre for midten står Strandmarksskolens dominerende byg-

ninger, der rejser sig over nogle af de endnu tilbageværende landbrugsarealer.

8-10 år efter disse billeder kunne Hvidovre stort set betragtes som en udbygget kommune.



Poul Sverrild

Korrektion.

I sidste nummers artikel om Hvidborg havde der sneget sig en meningsforstyrrende trykfejl ind. Vi skrev, at forstander Fisker havde virket på Hvidborg i 12 år, men der skulle have stået 21 år, nemlig fra 1945 til 1966. Her var det sætternissen, der havde været på spil.

Værre var det, at vi glemte en enkelt forstander i rækken, nemlig forstander West, der i cirka et år varetog arbejdet efter forstander Fiskers død. Forstander West var iøvrigt far til den senere landbrugsminister Bjørn West.

(red.)

Den gamle fane



af P.E.Hansen

Det er flere år siden jeg første gang blev præsenteret for Hvidovre Skytteforenings gamle fane. Man overvejede dengang en restaurering, eller i det mindste at kunne bevare de sørgelige rester forsvarligt for eftertiden. Det viste sig hurtigt, efter henvendelse til Nationalmuseet, at det var forbundet med store udgifter og resultatet ville blive så magert, at der var vigtigere ting at bruge penge til. Sagen blev opgivet, fanen rullet pænt sammen og lagt væk.

Nu dukker den imidlertid op igen. Denne gang var det den nuværende formand for foreningen, Allan Rasmussen, som bad mig undersøge den historiske baggrund for Hvidovre Skyttekreds og, om muligt, sætte en nøjagtig dato for foreningens oprettelse.

Det kunne i første omgang se ud som lidt af en barsk udfordring, men efterhånden som jeg fik arbejdet med sagerne, viste det sig, at der var mere end rigeligt med stof til denne artikel.

Jeg vil i det følgende citere tidligere artikler om emnet og endvidere supplere med bemærkninger, som jeg har fundet undervejs.

BAGGRUNDEN

Tanken om dannelsen af skytteforeninger kom i årene efter

3-års krigen 1848-50. Den nationale stolthed og "ånden" fra 1848 blev yderligere manifesteret ved Junigrundloven i 1849. Folket fik ret til at medvirke i statens styre og var ligeledes medbestemmende ved udarbejdelse af statens love og vedtægter. Denne humane frihed gav folket en nationalitetsfølelse og positiv forsvarsvilje, som ikke tidligere er set. I 1861 kunne man i bladet "Fædrelandet" læse en artikel af kaptajn Mønsted, hvor han opfordrede til at starte en skyttebevægelse, som skulle uddanne den danske ungdom i skydning og andre militære færdigheder. Det var indledningen til dannelse af De danske Skytteforeninger. Stiftelsesdatoen blev den 10.



februar 1861.

At krigen i 1864 endte med tabet af Sønderjylland, styrkede kun foreningernes bestræbelser på at fremme nationalfølelse og forsvarsvilje.

"Parcellisten" d. 10 September 1928."

Hvidovre Skytteforening 1863-1915.

Da Hr. R. Eisen i denne indsendte Artikel er inde paa gamle Hvidovreforhold, tænker vi, den vil have Interesse for vore Læsere,



Hvidovre skyttekreds "Den gamle fane"

selv om de ikke er desiderede Skytter.

Københavns Amts Skytteforenings 7. Kreds er stiftet 4. November 1863 af Skytter, som forlod Københavns Skytteforening. Disse fik af Proprietær Schrader, Beringaard, Tilladelse til at anlægge en Skydebane paa den ved Harestrup Aa liggende Eng. Der viste sig hurtig Tilslutning til Foreningen, som senere gik ind under Gl. R. A. S. som dennes 26. Kreds. Disse første Skytter, som i Begyndelsen var fra København, havde straks efter Starten en Kapskydning med Kbh. Sf., hvor de vandt over denne. Efter Krigen 1864 var der ingen Tilslutning til Kredsen, den blev opretholdt af 2 Medlemmer, Mælkeforpagter H. Andreasen, Vigerslev, og Gartner P. Olsen, Kongens Enghave, hvilken sidste



Hvidovre skyttekreds.

var Kredsen en god Støtte.

Efter ca. 3 Aars Forløb kom der atter Liv i Kredsen, og den vakte Interesse hos Sognets Beboere; blandt disse maa særlig nævnes Hr. Gaardejer Wrem, Holmegaard Hvidovre, med sine 5 Sønner; disse var dengang meget aktive, saa Resultatet af Træningen blev, at Kredsens Formand, Hr. Chr. Zingenberg, mente at kunne efterkomme en Indbydelse til Kapskydning i Gl. R. A. S. 13 Kreds, der skulde afholdes 13. Oktober 1878 ved Jægerkroen. Ved denne Skydning sejrede Kredsen og vandt 2 Faneplader, men Fanen manglede. Denne Mangel blev dog hurtigt afhjulpet, idet Frøken Wrem til Holmegaard, satte sig i Spidsen for en Indsamling blandt Sognets Kvinder. Denne Indsamling gav det smukke Resultat af 420 Kr., der blev brugt

til Anskaffelsen af en Fane, som bærer følgende Inskription: »Skænket af Kvinder i Sognet«. Fanen blev samme Aar overrakt Kredsen ved Stiftelsesfesten. Ved den sidste Generalforsamling, som blev afholdt den 2. April 1928, blev det bestemt, senere at overgive Fanen til en af vore Samlinger. Kredsen stod i Gl. R. A. S. som dennes 26. Kreds, indtil Politik splittede denne Amtsforening i 1885, hvorefter Kredsen sammen med flere andre dannede K. A. S. og i denne fik Nummer 7 som Kredsnummer.

I 1914 mistede Kredsen sin Skydebane, som var anlagt paa Valby Fælled 1901. Kredsen deltog dog i Amtspræmieskydningen i 1915 og fik her sin sidste Faneplade og opførte derefter som aktiv Kreds efter 52 Aars

Virksomhed. ¹⁾

Som Velyndere af-Kredsen, har denne af Hr. Brygger C. Jacobsen, Garvermester Lundsted, Valby, Direktør Blad, Alliance, og Direktør Kyhle, Gl. Carlsberg, modtaget flere 8 mm Rifler til Præmier, ligesom flere af Skytterne, særlig afdøde Formand, Gartner P. Olsen, skænkede Kredsen mange Præmier.

Et bedre Kammeratskab end i 7. Kreds kan næppe tænkes, alle var lige, alt blev taget med Gemytlighed, hvad der nok var Aarsagen til, at der mødtes saa flittigt.

Den 26. september 1913 kan man læse i den gamle foreningsprotokol, at man på bestyrelsesmødet vedtager afholdelse af et festmåltid (2/11-13) i anledning af kredsens 50 års jubilæum. Endvidere fremgår det af protokollen, at der arrangeres fotografering af kredsens skytter den 26/10 1913. (Kender nogen blandt læserne til disse billeder, er vi meget interesserede. Hvidovre lokalhistoriske Arkiv).

Den 7. november 1913 har man på generalforsamlingen modtaget et tilbud fra gdr. Bonavent om at benytte dennes strandlod til

anlæggelse af en skydebane, men bestyrelsen takker venligt nej. Samme dag fremkommer 2 forslag: 1) at ophæve 7. kreds og 2) at bibeholde 7. kreds, foreløbig, som en kreds uden skydebane. Forslag nr. 2 bliver vedtaget med 5 stemmer for og ingen imod.

Den 21. november holdes så den sidste generalforsamling i denne omgang. Her vedtager man at medlemmer, der fortsat har lyst til at skyde, må melde sig i Frederiksberg Skytteforening. Her var der 12 medlemmer til stede, 8 stemte for og ingen imod.

Den 26. marts 1928 genoptager protokollen sine referater. Årsagen er oprettelsen af en ny skytteforening i Hvidovre. Denne nye forening tilbyder de gamle nogle mandater i bestyrelsen samt inviterer dem til at lade sig repræsentere ved indvielsen af de nye baner i Avedøre d. 15. april 1928. Den gamle fane ønskede man ved denne lejlighed også til stede; selvom den nu var blevet så skrøbelig, at den

1) 52 års virke i 1915, altså 1863-1915. Efter krigen i 1864 var der ingen tilslutning. Først tre år senere, altså cirka 1867-68 kom der gang i foreningen igen. Man taler om en stiftelsesfest i 1878, hvor blandt andet den gamle fane bliver indviet. Der er altså lidt "kludder" i regnskabet. Foreningen indstiller sin virksomhed i 1915, men som det vil fremgå senere, holdes afsluttende generalforsamling den 2. april 1928, efter at den nuværende 7. kreds er stiftet.



dårligt kunne holde til at bæres i fri luft. Den gamle kreds havde et ønske om at kunne aflevere fanen, når tiden var inde, til Frederiksborg Museum eller til Københavns Rådhus.

De 8 medlemmer i den gamle kreds holdt stædigt ud, selvom de d. 10. september 1928 havde modtaget skrivelse fra Københavns Amts Skytteforening vedrørende kredsnummeret 7. Dette var nu overdraget til den nye skyttekreds, da man anså den gamle forening for ude af drift. Først december 1929 kan man indse, at 8 medlemmer er for

lidt og slutter her med udfærdigelsen af et dokument, der overdrager den gamle fane til Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg.

Der var flere gange gjort forsøg på at genoprette kredsen, men først i sommeren 1927, lykkedes det for alvor.

Herefter citeres forhenværende formand Andr. Bybjerg for et indlæg i "Parcellisten" d. 15. December 1928.:

Den 20. Juli modtes Arkitekt *A. Vennike*, Pakmester *C. J. Christiansen*, Tjener *Herm. Olsen*, Købmand *K. V. Orsholt*, Redaktør *P. Christiansen* og Sekretær *Andr. Bygbjerg* paa Kommunens Areal mellem Stranden og Længhøj og konstituerede sig som Udvalg. Man mente det muligt at faa en brugelig Bane her og vedtog at henvende sig til Overbestyrelsen for De danske Skytte- og Gymnastikforeninger for at faa foretaget et sagkyndigt Skøn.

Dette skete kort Tid efter ved Kaptajn *Eigil Jørgensen*, ved hvilken Lejlighed Arkitekt *Vennike* og Sekretær *Bygbjerg* var tilstede. Kaptajnen fandt, at Banen kunde indrettes, men paapegede de Vanskeligheder, der vilde blive med Hensyn til de nærliggende Udstykninger, og de nødvendige Sikringer vilde i hvert Fald blive meget bekostelige. *Bygbjerg* berorte da Muligheden af at faa Tilladelse til at benytte de militære Skydebaner ved Avedøre Strand, hvis Beliggenhed var meget bekvem, og i Overbe-



Skytteforeningens Bestyrelse.

styrelsens Svar henstilledes det til Udvalget at indsende Ansøgning derom, idet denne vilde blive anbefalet af Overbestyrelsen.

Dette var en enestaaende god Løsning paa Spørgsmaalet baade sportslig og økonomisk, og den 7. September holdt saa Udvalget, der nu var tiltraadt af Gartner *Oluf Knudsen*, Møde paa Frihedskroen for at planlægge den konstituerende Generalforsamling. Tilstede var desuden Formanden for Kjøbenhavns Amts Skytte- og Gymnastikforening, Gaardejer *Jørgen Larsen*, der ydede Udvalget værdifuld Bistand ved Tilrettelæggelsen, idet ingen af Udvalgets Medlemmer havde været aktive Skytter i en lang Aarrække.

Den 14. September afholdtes derefter den konstituerende Generalforsamling paa Frihedskroen, hvor 25 Deltagere var mødt. Udvalgets Formand (*Andr. Bygbjerg*) redegjorde for det hidtidige Arbejde og fremsatte de foreliggende Oplysninger, ligesom Amtsforeningens Love, som Kredsen skal underkaste sig, blev gennemgaaet.

Kredsen stiftedes derefter enstemmigt under Navnet *Hvidovre Skyttekreds (Kjøbenhavns Amts 7.)*.

Alle Tilstedeværende indtegnede sig straks som Medlemmer. Ved Bestyrelsesvalget, der skulde gælde indtil den første ordinære Generalforsamling, blev Udvalget som Helhed valgt med *Andr. Bygbjerg* som Formand, *P. Christiansen* som Sekretær og *A. Vennike* som Kasserer.

Nu kom der en travl Tid for Bestyrelsen, der jævnlig samledes til Møde. De nødvendige Ansøgninger om Tilladelse til at benytte Skydebanerne, Optagelse i Amtsforeningen og mange andre Ting udfærdigedes, ligesom Udkast til Kredsen's smukke Emblem, tegnet af Arkitekt *Vennike*, behandledes og vedtoges. Det udførtes af et andet af Kredsen's Medlemmer, Guldsmed *Chr. Nielsen*, og har vakt smigrende Opmærksomhed overalt, hvor vi har mødt fremmede Skyttekamerater. Ligeledes udformedes forskellige Ting vedrørende Administration o. lign. og Udkast til Vedtægter for Kredsen udarbejdedes af *C. J. Christiansen* og vedtoges til Forelæggelse for Generalforsamlingen.



des af *C. J. Christiansen* og vedtoges til Forelæggelse for Generalforsamlingen.

Desuden fortes forskellige Forhandlinger med de tilbageværende Bestyrelsesmedlemmer af den gamle 7. Kreds om Muligheden af at faa overladt den gamle Bane og forskellige andre Effekter.

Kort for Jul deltog Formanden sammen med Kommandanten i Avedørelejren, Oberst *de Fine Skibsted*, i en Besigtigelse af Skydebanerne, hvor Forholdet mellem Kommandantskabet og Kredsen droftedes og planlagdes, ligesom det endelig fastlagdes ved senere Konferencer. Det bør siges med det samme, at Kredsen mødte den mest elskværdige Forstaaelse og Hjælpsomhed ikke alene her, men ogsaa hos Ingeniørdirektionen, hvor Tilladelse til Opførelse af Skydehuset skulde indhentes, og hos Hærens tekniske Korps, hvor man indrømmede Lempelser i Adgangsforholdene og yderligere stillede et Magasinrum i Encinten til Raadighed til

Opbevaring af Ammunition og Materiel.

Proveskydning med den nykonstruerede Indstikningspatron afholdtes Søndag den 8. Januar paa Hvidovre Sejlklubs Plads, der elskværdigt var stillet til Raadighed, og fortsattes under stor Tilslutning hveranden Søndag Vinteren igennem.

Den 14. Januar afholdtes en Nytaarsfest paa Frihedskroen med god Tilslutning og lidt Overskud i Kassen. *Orsholt* havde til Lejligheden skrevet en Sang, der gjorde stor Lykke, og som senere er benyttet ved alle festlige Lejligheder.

Den 20. Februar afholdtes den første ordinære Generalforsamling. I Beretningen omtaltes bl. a., at der ikke var Udsigt til at faa Raadighed over den gamle Bane, der iøvrigt var meget brostfældig, men at Kredsen havde modtaget 2 Gevær 1889 og nogle andre Effekter. Opførelsen af Skydehus efter Arkitekt *Vennikes* Tegning vedtoges, idet forskellige Medlemmer tilbød at finansiere det-

te i fornøden Udstrækning. Forslag til Vedtægter vedtoges, og ved Valgene genvalgtes den midlertidige Bestyrelse, idet dog G. Vennike indtrådte i Stedet for Herm. Olsen og afløste A. Vennike som Kasserer.

Søndagene den 25. Marts og 1. April var Bestyrelsen og en Del Medlemmer samlet for at faa Skydehuset transporteret til og opstillet paa Skydebanerne. Det lykkedes efter mange Genvordigheder, men det var noget af et Under, at Orsholts Vogn holdt til den Omgang.

Baneindvielsen.

Den 15. April oprandt med smilende Sol, der i nogen Grad mildnede de kolde Vindpust fra Nordost.

Ud paa Formiddagen pulsede smaa, truende Sneskyer frem paa Himlen, de formaede dog kun for en Stund at virke generende. Solen blev den absolutte Sejrherr.

Bestyrelsen, der havde arbejdet fra den aarle Morgenstund, havde alt klart ved 9-Tiden. De første Skytter ankom ret tidlig, men Tilstromningen vedblev, og først Kl. 9,30 besteg Formanden en ved Pladsen holdende Lastbil, der saaledes benyttedes som improviseret Talerstol, herfra mønstrede han et Antal af ca. 50 Skytter.

Blandt de mødte bemærkede vi: Formanden for Amtsföreningen, Hr. Jørg. Larsen, 2 Repræsentanter for Frederiksberg Skyttekreds, Formanden for Hvidovre Sejlklub, Hr. Herm. Olsen, og de 7 Bestyrelsesmedlemmer fra den gamle 7de Kreds, samt mange nye vordende Skytter.

Formanden takkede i sin Velkomsttale alle, der havde bidraget til Kredens hurtige og smukke Start.

Derefter henvendte Formanden sig til de fra den gamle Kreds mødte Bestyrelsesmedlemmer: Vi kender eders ærefulde Virksomhed og den Position, den gamle



Kreds indtog indenfor Danmarks Skyttekredse, vi behøver bare at kaste et Blik paa den gamle Fanestang med alle dens Guld- og Sølvplader, for at forstaa den Respekt, der ved Kapskydningerne stod om 7. Kreds. Vi ved ogsaa, at kun Manglen paa en Bane i flere Aar har forhindret eder i fortsat Deltagelse.

Vi vil nu gøre vort bedste for at løfte Arven efter eder og vi vil være med til at knytte Forbindelsen mellem gammelt og nyt, saaledes at en ubrudt Linie fortsættes. Dette har vi tænkt at gøre ved at bede de 4 ældste Bestyrelsesmedlemmer modtage Udnævnelsen som Æresmedlemmer i vor nyoprettede Kreds.

De 4 Herrer: Tegner Eisner, Skrædemester R. S. Lauritzen, Tømrer Valentin-Nielsen og Kaspar Jacobsen modtog hermed vort Emblem, der blev paaheftet deres Frakkeopslag af nogle af vore Skytter.

Hr. Eisner takkede, synlig bevæget og overrakte en Gave til Formanden, en Rif-

fel, Model 89, der var tænkt som Præmie til den bedste Skytte indenfor den nye Kreds.

Vor Kreds optraadte herefter i en uvant Rolle, nemlig som Vært ved et Glas Vin. Under denne ikke helt ubehagelige Situation talte Sekretæren fra den gamle Kreds, Hr. Kaspar Jacobsen. Han mindede os om, at Hvidovre Sogns Skytteforening stiftedes 1863 som en af de første i Landet, gav os et godt Indblik i den tidligere Virksomhed, særlig fra den Tid, Hvidovre Skyttekreds (Kbhvns. A. 7.), som den nu kaldtes, havde Bane paa Engene ved Flaskekroen og blev fordrevet derfra til Valby Fælle, hvor den 1914 maatte indstille Skydningen til Fordel for Fodboldklubberne.

Hr. Jørg. Larsen talte for Bestyrelsen og da navnlig Formanden, der havde lagt et Kæmpearbejde i Sagen, og han ønskede Kredsen til Lykke med den heldige og usædvanlig hurtige Start.

Hr. C. J. Christiansen udbragte et Leve for fremtidigt godt Kammeratskab.

Og Æresmedlemmerne forvandlede til Skytter, snart hørtes de første Knald, og Indvielsen af vor Bane var et overstaet Stadium, foregaaet paa rolig og værdig Maade.

Skytteballet.

Om Aftenen mødtes Skytterne med deres Familier til gemytligt Samvær paa Frihedskroen, der var fælles Kaffebord med Taler og Sange, hvorefter man dansede til Kl. 2. Det er ikke sundt at danse efter Kl. 2 i Hvidovre.

En lille indsendt Skyttesang.

Mel.: Der er ingen Ting, der maner —

Da vi saa den gamle Fane,
straks det fødtes i vort Bryst,
om vi atter kunde hævde dennes Ry fra
Kyst til Kyst.

Det er alle Skytters Lyst
igen at møde til en Dyst,
for med Riflen at genvinde Hvidovre
Skytters gamle Navn.

Så var den nye forening stiftet og kommet godt igang. Foruden det seriøse arbejde, som er øvet igennem tiden, må vi nok ikke glemme den trang til sel-skabelighed, der har præget foreningen. Sjældent er en lejlighed passeret uden at man har forsøgt sig med en fest. Det være en præmieoverrækkelse, sammenkomst med andre foreninger, jubilæums- og fødselsdage eller blot lysten til at holde en fest. Ved indvielsen af den nye fane (no. 2) onsdag d. 9. juli 1930, var der således anledning til en rigtig fest. Det var på Frihedskroen det foregik. Her var flag og blomster, præmieoverrækkelse, taler, skyttesange og tre søm i den nye fane o.s.v. Det hele med festklædte herrer og damer, og dans til den lyse morgen.

Det er som bestyrelsesmedlem C.J.Christiansen engang sagde: "Skydningen øver sin heldige indflydelse på fysik, nerver og åndelig ligevægt."

Den 7. maj 1939 kunne man indvie sit nye skydeanlæg på banen ved Avedøre Kaserne. Den var blevet indrettet med hejsekiver og markørgrave til stor tilfredsstillelse for alle.

Da krigen i 1940 kom til Danmark, måtte skytteforeningen se sig berøvet for sine geværer af tyskerne. Det var keglespillet, der i denne periode blev genstand for medlemmernes interesse. Senere anskaffedes salonrifler til indendørs brug. I 1940 måtte foreningen konstatere, at den tyske besættelsesmagt havde forøvet hærværk på det forholdsvis nye skydeanlæg. Diverse skrivelser til Avedørelejrens kommandant resulterede i en forklaring om, at de tyske soldater ikke kunne vide, at anlægget var dansk ejendom. Nogle plakater med teksten "Dänishen Gebeten" blev hængt op, men det hjalp ikke meget. Efter krigen modtog foreningen en erstatning, som dog langt fra dækkede de faktiske omkostninger.

I 1945 var der så igen anledning til fest og glæde. På skytteforeningens foranledning blev der holdt en storstilet fest på Frihedskroen, denne gang til ære for frihedskæmperne. Ved denne lejlighed dukkede "den gamle fane" atter op.

Den var slet ikke kommet på museum, men havde i mange år ligget "henslængt" på Kettevejens Skoles loft. Endnu mere "brøstfædig", men var dog intakt med sine 85 guld- og sølvplader på fanestangen. Den var nu kommet med på denne danske dag til ære for sig selv, skytterne og det danske flag.

Disse dage efter krigen sørgede man over sine døde, roste og glædede sig med de levende og skilte sig af med et par "brodne kar".

Det var en tid med vældig tilslutning til skyttesagen. At kunne dyrke fællesskabet omkring flaget, nationalitetsfølelsen og forsvarsviljen. Senere er det gået ned på et mere stabilt niveau. Foreningen består i dag af ca. 100 medlemmer, der primært er interesseret i skydning som et middel til koncentration, nervekontrol, akkuratess og naturligvis kammeratskabet.

De har rådighed over fuldt moderne skydebaner og samlingslokaler i Frihedens Idrætscenter, og kan nu glæde sig til at festligholde 60-års dagen d. 14. september 1987. Det må være den korrekte fødselsdato for Københavns Amts 7. Skyttekreds (Hvidovre Skyttekreds). Vi ønsker foreningen til lykke og håber at I må bestå i mange år endnu.



Hvidovre Skyttekreds.

(Kbhvns. Amts 7de.)



Lokalhistorisk Selskab er ikke stærkere end summen af medlemmerne. HVERV MEDLEMMER til et styrket lokalhistorisk arbejde.

bag- siden

TINPEST

Hvidovre Kirkes vandkande fyldte sidste år 200 år og har haft en omskiftelig tilværelse.

Kanden blev i sin tid udlånt til Strandmarkskirken, hvor den blev kastet bort. Senere blev kanden fundet under udgravning til et boligbyggeri.

Kanden opbevares nu på Lokalhistorisk Arkiv, men den er stærkt medtaget af tinpest, og det vil være nødvendigt at skaffe midler til en konservering, hvis kanden skal kunne bevares for eftertiden.

Tegningen skyldes Lauritz Christiansen.

PSv



*Hvidovres
Kirkes
VandKande
1786.*