



HVIDOVRE LOKALHISTORIE

AVEDØRE OG HVIDOVRE

Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
28. årgang—Nr. 3— 2010

INDHOLD

NYT FRA FORMANDEN	<i>side 3</i>
VESTVOLDEN BLIVER INDTAGET PÅ NY	<i>side 4</i>
HAVEN VED HUSET — OG OMVENDT	<i>side 5</i>
RUNDVISNING PÅ KIRKEGÅRDEN	<i>side 11</i>
FORSTADSMUSEET HAR FÅET NY HJEMMESIDE	<i>side 12</i>
ARKITECTURENS DAG	<i>side 13</i>
ELEKTRONISK NYHEDSBREV	<i>side 14</i>
ÅRSMØDE I DANSK LOKALHISTORISK FORENING	<i>side 15</i>
VÅD — MEN INTERESSANT TUR TIL TREKRONER	<i>side 17</i>
MEDLEMS-ARRANGEMENTER 2010	<i>side 18</i>
BESTYRELSEN FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB 2010	<i>side 19</i>
NY HJEMMESIDE TIL HLS	<i>side 20</i>

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Rytterskolen
Tlf. 36473444
Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre
e-mail.: hls@hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk
www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk
&

Forstadsmuseet
Tlf.: 36490030
Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre
e-mail: lokalarkiv@hvidovre.dk
www.forstadsmuseet.dk

Redaktion: Poul Sverrild ansv.

Tryk: 600 eksemplarer

Forsidefoto: Salut for befæstningsdagen

NYT FRA FORMANDEN

af Ole Asbjørn Petersen

Velkommen til en ny sæson efter en vejrsmæssig herlig og lang sommer, som forhåbentlig har givet gode muligheder for kulturelle og historiske oplevelser.

Desværre druknede vores seneste arrangement den 1. juni på Trekroner i regn, så det ikke blev den oplevelse, det skulle have været. Den 25. juni var der som led i revitaliseringen af Københavns Befæstning indvielse af Trekroner under deltagelse af Kronprinsparret. Fra Hvidovre deltog repræsentanter fra Historiens Hus, skole- og kulturforvaltningen, politisk hold og Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Gennem mobil-guider, lyd/lys oplevelser, filmrum og en spændende udstilling er der skabt mulighed for at kunne gå på opdagelse i historien om den samlede befæstningsring og naturligvis specielt Trekroner. Det kan meget anbefales at tage turen over til Trekroner og opleve de nye initiativer. Er der ikke mulighed for det, kan man gå ind på hjemmesiden:

www.befaestningen.dk/trekroner og få en virtuel rundtur på Trekroner. Partnerskabet bestående af Realdania, Skov- og Naturstyrelsen og kulturarvsstyrelsen vil i 2011 sætte fokus på Garderhøj Fortet i Gentofte og i 2012 på Vestvolden.

Efterårets arrangementer og tilmeldinger hertil omtales senere i dette blad, men jeg skal blot gøre opmærksom på, at arrangementet den 22. november ikke foregår med omvandring i Valby, men i vores normale mødested i Lille Frihedens mødesal. Arrangementer i 2011 er under forberedelse.

Søndag den 25. september afvikles Københavns Befæstningsdag, hvor også Historiens Hus og vore Kulturister vil være aktive. Tag børn eller børnebørn med og oplev en

VESTVOLDEN BLIVER INDTAGET PÅ NY



Der vil være noget både for børnefamilien med mod på oplevelser og den historisk interesserede, når Vestvolden igen bliver bemandet på Befæstningsdagen søndag d. 26. september.

Quark-centret på Avedøre Slettevej bliver udgangspunkt for aktiviteterne, der starter kl. 10. Her kan børnefamilierne deltage i "Spionjagt på Volden", der byder på en række prøvelser, inden spionerne forhåbentligt bliver afsløret. For at kunne afsløre spionerne

skal man indskrives i hæren, hvor man blandt andet skal lave sit eget ID-kort, lave ammunition, træne fysikken og ikke mindst læse koder. I princippet kan alle deltage, men det vil primært være for børn i alderen 5-12 år. Forløbet varer ca. en time og er med løbende starter. Den sidste mulige start er kl. 14. Det er gratis at deltage.

For den historisk interesserede vil der kl. 11.00 starte en cykelrundtur med museumsinspektør Lisbeth Hollensen langs volden i Brøndby. Her kan du få historien om volden og komme ind og se nogle af de specielle anlæg, der til daglig er aflåst, så som en kaponiere og et krudtmagasin. Turen tager ca. 1 1/2 time og er ligeledes gratis.

Dagen igennem kan du købe forplejning ved Quark Centret, hvor du blandt andet kan nyde en kop kaffe eller en pølse ovenpå dagens strabadser.

Befæstningsdagen arrangeres af Befæstningsforeningen, Avedøre Bibliotek, BuQetten, Kulturpaletten, Forstadsmuseet, Fritidsbutikken og Quark Centret.

Om Ivar Poulsen

Vi bringer her en artikel af Ivar Poulsen, som han skrev om sin have. Redaktionen modtog artiklen sidst på vinteren med henblik på at bringe den sidst på året, men få måneder efter fik vi at vide, at Ivar var afgået ved døden. Ivar var gennem mange år en aktiv deltager i erindringsgruppen, som samles på Rytter-skolen, og også her vil han være stærkt savnet. Vi har tidligere i bladet bragt en af hans erindringer om butikkerne på Gammel Køge Landevej.

HAVEN VED HUSET — OG OMVENDT

Da vi, min kone Ritta og jeg selv i 1955, medens vi boede på Gl. Køgelandevej 236 C, havde fået en søn, som vi døbte Lars, varede det ikke længe, før vi blev klar over, at det på grund af trafikken ville være bedre, hvis vi flyttede i hus på en mindre trafikeret villavej.

Der var ingen udstykninger i kommunen på det tidspunkt, så når vi



så på en passende grund, måtte det uvægerligt blive en tilplantet have. Vi så på flere, var i forhandling med ejeren af en dejlig grund på M. Bechs Allé, men vi var 1500 kr. imellem, så det blev ikke til noget. 1500 kr. var jo en slags penge på det tidspunkt.

Gennem en af Rittas ungdoms bekendte fra hendes hjemegn fik vi forbindelse med ejeren af grunden Agermosen 27, som han var villig til at sælge. Og vi slog til. Grunden var på 750 m², næsten 45 m lang på hver side, 16,5 m bred og, hvad der betød alt, lænderetningen var i nord-syd og den tilstødende vej, Agermosen, løb nord for grunden.

Der var høje hække rundt omkring grunden, der var udstykket i 1942. Hækken ud mod vejen var 2,5 m høj, af stedsegrøn liguster og med en låge på midten. Den mod øst, hvor naboen var murermester Huglet, der boede i et lille gammelt havehus med kone og datter, var en naturhæk. De øvrige to var almindelige ligusterhække. Der var plantet og opvokset 10 frugttræer, de var blevet store nu. Desuden var der to stikkelsbærbuske ud mod vejen, et blommetræ med

en meget smuk grenføring, ribs- og solbærbuske i den modsatte ende væk fra vejen, og i samme ende to æbletræer, et skur på ca. 7 m² og et lokum. Endvidere flere rabarberplanter. Grundens sidste 10 m var ellers græsplæne. Jeg har ikke kendt manden, der indrettede grunden efter udstykningen, men placeringen af skuret kunne tyde på, at han ikke var interesseret i kontakt med passerende på vejen udenfor. I enden mod vejen, lige der hvor vi skulle lave indkørslen, var der også et "ungt" æbletræ, ikke ret stort. Det var iflg. nabokonen, fru Huglet, resultatet af en æblekerne, lagt i en urtepotte med jord.

Vi købte haven 1. februar 1957, og fra forårets komme brugte vi den løbende, dels som afslapning, men der var jo også noget, der skulle



passes, bl.a. hækkeklipping. Og så begyndte vi at behandle de bare jordstykker bl.a. med en miniatureharve, der fulgte med grunden. På den placerede vi Lars, og så trak Ritta og jeg i hvert sit reb. Jeg selv havde ikke meget begreb om det at holde en have, men Ritta vidste det hjemmefra, så hun kunne sætte mig i gang, og min svigerfar, der var havemand, flyttede det lille æbletræ længere ned i haven.

Nu varede det imidlertid ikke ret længe, før vi gik i gang med at bygge, men først måtte vi gøre plads til huset ved at fælde alle de træer, der stod i vejen. Også det smukke blommetræ, da vi skulle bruge pladsen til byggematerialer. 1. juli startede jeg sammen med en af mine murermesterfars folk på fundamenterne, og vi flyttede ind i huset den 1. april 1958. Der var stadig en del at lave færdig, og haven var der slet ikke rørt ved. Forhaven mod vejen lå stadig hen - 12som en byggeplads.

Så skete der det, at jeg blev sendt til Ålborg på uddannelse. Det var den 1. september. Jeg kom hjem igen midt i januar året efter, altså i 1958, og begyndte at arbejde på

den nye cementfabrik i Karlstrup. Til cement skal der bl.a. bruges ler, det hentede vi på en mark ved Ll. Skensved, og opgravningen fremdrog mange håndsten. Sådan nogle havde jeg brug for, da jeg ville lave naturstensmur på begge sider af den fremtidige terrasse samt nogle kummer på den ene side til blomster. Jeg fik lov at samle en bunke og fik dem kørt hjem af en vognmand, der kørte for fabrikken, mens Ritta kørte dem alle sammen ind på trillebør. Samtidig begyndte Huglet at bygge. Han lavede 1½ kælder under et ret stort hus, forstået på den måde, at han havde en normal kælder under hele huset og så en



yderligere under halvdelen. Det medførte en bunke opgravet jord, og da han i modsætning til mig ikke kørte det bort, byggede han et bjerg op på sin grund. Nu skulle jeg så til at anlægge en terrasse men manglede jord. Den kunne jeg få hos Huglet, så jeg lavede en trillebro op til toppen af "bjerget" over hækken og hentede hen ved 300 trillebørfulde lerjord. Jeg havde selv afrømmet muld fra min udgravning.

Jeg fik fyldt op til terrassen og til overgangen med den eksisterende græsplæne. Jeg lavede en skitse med højdekurver. Den ene del skulle være kælkebakke for Lars og havde et blidt fald, medens den anden var en "djævlebakke". Stenene fra lerbruddet brugte jeg dels på siderne, dels til at lave 3 blomsterkummer. Jeg havde også fået rensset stykket ud mod vejen for gamle byttematerialerester.

Nu var der så klar til at blive plantet. Jeg havde meldt mig ind i "Haveforeningen", hvilket medførte, at jeg kunne få en gratis plan-teplan. Der kom en havearkitekt herud for at se på forholdene, og han havde sendt en skitse til for-

slag. Det valgte jeg at følge.

Men så blev jeg sendt til en opstart i Belgien, kom hjem igen for så at blive sendt til Italien. Medens jeg tilbragte 4-5 måneder dernede, såede min svoger stykkerne mod vejen og vest for huset til med græs. Det næste år var jeg næsten ikke hjemme, men så sluttede rej-selivet, og jeg fik tid til at gøre ha-ven færdig. Jeg fulgte havearkitek-tens plan. Ved den indkørsel, vi havde lavet under byggearbejdet, skulle der stå rugosaroser, langs hækken mod vejen skulle der stå 3 syrener, midt på den nye plæne skulle der plantes et hjortetakstræ og en serbisk gran længere mod vesthækken, medens der vest for huset skulle plantes en Contonea-ster Brændkær.

Det blev alt sammen gjort og sam-tidig blev der, også efter planen, lavet et stort staudebed langs hæk-ken mod vest, hvor naboen hed Willy Larsen. Og i hele skråningen fra terrassen til den gamle plæne blev der sået græs. For enden af indkørslen lavede jeg en "sommer-terrasse" med 2 plankeværk, for-skudt for hinanden, foran. Bagved lavede jeg en sandkasse med sider

af gamle jernbanesveller til Lars samt, også efter haveplanen, et rosenbed.

Så gik der 7-8 år, det plantede fik godt fat og voksede. Contoneaster Brændkæren fik om efterårene flotte, røde bær. Hvert forår kom der en flok sjakkere på træk, de slog sig ned i træet og ribbede på ingen tid alle bærrerne. De tre syre-ner – en dobbelt lyserød, en hvid og en lilla – sprang smukt ud om foråret, og hjortetaktræet voksede op og fik en krone formet som ka-tedralkuppel.

Og så var der det første træ, der blev fældet. Det skyldtes to ting. For det første havde det en tilbøje-lighed til at lade rødderne rage op over trætæppet, så det var svært at bruge plæneklipperen. Og Lars var blevet søspejder. Der var mange i troppen om den ene båd, de hav-de, så for at han skulle bevare inte-ressen, købte jeg en juniorbåd til ham, en ældre træbåd der havde et par defekte borde. Dem skulle jeg skifte ud. Det var nemmest at lave det herhjemme, hvor det nødven-dige værktøj var til stede, så efter fældningen blev båden løftet over hækken og stillet på plænen. Efter

yderligere 7-8 år lavede vi igen om. Lars og jeg byggede en carport der, hvor der ellers var sommerterrasse, sandkasse og rosenbed. De to førstnævnte blev definitivt droppet, og roserne blev flyttet om i forhaven mod vejen.

Så flyttede Lars i egen lejlighed. Hanne, som han kendte fra haven, flyttede med, og sammen fik de inden længe to hunde, Riesenschnauzere. Når de besøgte os, var hundene vilde med at rumle rundt på græsplænen og pløje ind gennem stauderne. Så vi måtte sætte et trådhegn op, men vi lod en passage mod hækken være, så de kunne komme rundt om bedet. Vi satte også hønsenet i hækken omkring græsplænen og lavede et højere trådhegn fra hushjørnet og over til hækken mod vest. Der opad plantede vi om sommeren ærteblomster.

Så blev jeg pensioneret, fik god tid og gravede det meste af græsset væk mellem huset og vesthækken. Der lavede vi køkkenhave med persille, krydderurter og kartofler, der var dejlige, når nye kartofler var dyre i butikkerne. Endvidere lavede vi et stativ, formet som et

omvendt V og beklædt med stormasket trådnet, som vi brugte til stangbønner.

Så fik Ritta besvær med at komme over hegnet ved staudebudet, når hun skulle holde det ved lige, så vi fjernede det, selv om Lars stadig havde hunde. Forinden havde vi plantet en tuja, der var blevet så stor, at hundene ikke kunne flytte den, så den blev stående. Igennem nogle år brugte vi den som juletræ, idet der blev ophængt juletræskæder på den. Derudover lavede vi to højbede hver 1,20 x 1,20 m. I dem planter Ritta hver sommer blomster af forskellig art. Resten af bedet skal udlægges som græsplæne,



men det er ikke blevet til noget endnu.

Forskellige ting er yderlig hændt gennem årene. Omkring december 1985 var temperaturen ret høj, den stedsegrønne hæk mod vejen fik forårsfornemmelser og begyndte at skyde nye skud. Så kom der høj frost, og hele hækken gik ud. Den så faktisk flot ud, som var den støbt i bronze, men en vissen hæk er ikke lige Rittas stil, så en dag, jeg kom hjem fra arbejde, havde hun gravet det hele op. Så måtte jeg til at plante en ny, der nu efter mere end 20 år er lige så flot som



den gamle. Æbletræet mod syd nærmest Huglet, et Cox Orange træ, gik pludselig ud, selv om det stod med nystartede æbler. På stedet stillede vi en kasse, som vi gemmer alt afklip i til kompost. Tujaen er fældet, og det samme er alle tre syrener samt den serbiske gran. Den blev meget høj, næsten 15 m og virkede for stor til grunden. Desuden fik vi lagt naturgas ind, og forsyningslinjen løb netop gennem dette område, så vi ville undgå eventuelle problemer med fremtidige rødder. Om der bliver flere ændringer er ikke til at sige.



RUNDTVISNING PÅ HVIDOVRE KIRKEGÅRD



Poul Sverrild foretog rundvisning på Hvidovre Kirkegård torsdag den 20. maj 2010 og ca. 25 personer gik med rundt på kirkegården. Her hørte vi fortællingerne om forskellige Hvidovreborgere og deres gravsteder. Hvidovre Kirkegård er en skatkiste af historier, og udviklingen i den måde både beplantning og sten er brugt er gennem tiderne illustrerer skiftende traditioner og mode.

FORSTADSMUSEETS NYE HJEMMESIDE



Siden årsskiftet er sammenlægningen af Brøndby Lokalkiv og Historiens Hus Hvidovre til Forstads museet efterhånden ved at have taget form. Som et helt konkret resultat af sammenlægningen har institutionen fået ny hjemmeside, nemlig www.forstads museet.dk. Kommer man af vanen tro til at skrive www.historienhus.hvidovre.dk ryger man direkte ind på den ny hjemmeside, ligesom at www.brondbylokalarkiv.dk med tiden skal gå samme vej.

Således er alt materiale fra det tidligere Avedøre-Selskabs hjemmeside, Historiens Hus Hvidovres hjemmeside og Brøndby Lokalkivs hjemmeside samlet på én og samme hjemmesideadresse. Den ny hjemmeside er bygget op omkring de fire oprindelige ejerlav i de to kommuner – Avedøre,

Brøndbyvester, Brøndbyøster og Hvidovre foruden Brøndby Strand. Brøndby Strand er sat på som selvstændigt område af historiske årsager, da det i sin tid blev udskilt fra Brøndbyvester Sogn. På den måde samler den ny hjemmeside det geografiske område, som Forstads museet dækker, hvilket giver mulighed for at klikke sig ind på og dykke ned i områdernes historie.

Det ny design med den rå beton i baggrunden og stregekoden med de tre postnumre foroven er med til at illustrere dels et af Forstads museets primære arbejdsområder, nemlig forstadens modernistiske bygninger, dels det geografiske dækningsområde.

Vi håber, I vil tage godt imod den ny hjemmeside. God fornøjelse!



ARKITEKTURENS DAG FREDAG D.1. OKTOBER

Akademisk Arkitektforening har gennem en årrække stået for afviklingen af "Arkitekturens Dag", hvor der hvert år sættes fokus på en stilart, en bygningstype eller en bebyggelsesform.

I Brøndby og Hvidovre har vi aldrig deltaget i markeringen af arkitekturen, da det er blevet oplevet som noget, der var lidt irrelevant i vores 20. århundrede forstæder, hvor fokus har været mere på funktion end på form.

Men her i 2010 har Arkitekturens Dag fokus på forstaden, og så må vi naturligvis være med. I samarbejde

med planlægningsafdelingerne i både Hvidovre og Brøndby Kommune står Forstadsmuseet for markeringen i Hvidovre og Brøndby.

Den største satsning er en udgivelse af en flot lille bog om arkitekt Svend Eske Kristensens byggerier i de to kommuner. Den bliver udgivet af Forstadsmuseet den 1. oktober og bliver solgt fra blandt andet Alarmpladsen 3 i Hvidovre og Korsdalsvej 136 i Brøndby.

På arkitekturens dag bliver der også arrangeret bustur rundt

til alle de 11 byggerier, som Svend Eske Kristensen stod bag i de to kommuner.

Det bliver en rejse i velfærdsdrømme, arkitektur og byggeteknik. Der bliver udbudt 70 pladser på bussen. Deltagelse i arrangementet koster 20,-. Til gengæld vil man modtage et gratis eksemplar

af bogen, som ellers vil komme til at koste 100,-. Alle interesserede kan fra d. 20. september købe billetter til turen på , eller afhente dem på Alarmpladsen 3 i Hvidovre. Vi ved, der bliver rift om pladserne, så det er afgørende, at afhentede billetter bliver benyttet.



ELEKTRONISK NYHEDSBREV

I forbindelse med Forstadsmuseets ny hjemmeside vil der blive oprettet et særligt elektronisk nyhedsbrev, som man vil kunne tilmelde sig via hjemmesiden. Nyhedsbrevet vil fortælle om Forstadsmuseets seneste arbejde og kommende arrangementer og vil udkomme mindst seks gange om året.

Man kan allerede nu tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en mail til "lhy@hvidovre.dk". Skriv "Tilmeld nyhedsbrev" i emnefeltet. Så vil du komme med på listen over modtagere af nyhedsbrevet og få det tilsendt pr. mail, hver gang vi udsender et nyt nyhedsbrev.

Cirkusmuseet har ligeledes gennem længere tid med stor succes haft et nyhedsbrev, der fortæller om museets arrangementer. Dette nyhedsbrev kan man tilmelde sig på Cirkusmuseets hjemmeside.

ÅRSMØDE I DANSK LOKALHISTORISK FORENING

I weekenden den 16.-18.april 2010 var 3 repræsentanter fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab på kursus og årsmøde i Dansk Lokalhistorisk Forening. (DLF). Temaet var ”Danmark under 1. verdenskrig”. Et emne der i høj grad er forsømt, fordi 2. verdenskrig kom til at fylde mere. 1. verdenskrig dannede et nyt samfundsmønster og årsmødet satte fokus på, lokal samfundenes rolle og spørgsmål om, hvad foregik der på det civile plan?

Vi blev igennem flere meget inspirerende foredrag opmærksomme på muligheder indenfor eget virke. Hvorledes man på lokalt hold forsøgte at gennemføre de nye sociale forhold for kommunens befolkning. Kommunerne fik deres første udvidede rolle og vi opfordres til at gå hjem og arbejde med emnet.

Fordi fra den ene dag til den anden blev der foretaget landbrugsindgreb, forsyningspolitiske indgreb, socialpolitiske hjælpeforanstaltninger (eks. 3.1 Lov af 22.december 1915 om kommunale foranstaltninger i anledning af dyrtiden gav kommunerne ret til

at yde op til 8,50 kr. enten i direkte pengehjælp eller ved naturalier.) Boligpolitiske indgreb og rationering. Foredragsholder Erik Helmer Pedersen koordinerer samarbejdet på tværs af de lokale foreninger/selskaber i landet. Målet er et hæfte ca. 150 sider med præsentation fra forskellige lokale befolkninger. Har I nogle billeder eller papirer fra den tid er vi i bestyrelsen for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab meget interesseret i at låne det, også beretninger om normer og sædvaner fra den tid har interesse.



Fordi Sønderjylland var mere involveret i krigen end det øvrige land, var der indlagt en tur til Genforenings- og grænsemuseet i Christiansfeld. Billedet på væggen af Chr.X er syet i fladsting, de 2 andre er Vagn og Ole.



Ole og Vagn udveksler tanker om mødets tema og hvad deraf følger. Det er tilsyneladende en alvorlig sag

EN VÅD, MEN INTERESSANT TUR TIL TREKRONER



Den 1. juni 2010 blev en meget regnfuld dag. En bådfuld Hvidovreborgere var på tur til søfortet Trekroner i Københavns havn. Guidet af Tom Wismann, der i forlængelse af sit tidligere foredrag, i Lille Friheden, bl.a. fortalte om, hvordan han som dreng sammen med andre drenge sejlede ud i en lille båd og legede røvere og soldater på det gamle fort, som dengang blev brugt til alt mulig affald. Trods den voldsomme regn kunne vi dog se, at en større oprydning er foretaget og bygningerne er under fortsat restaurering. Turen kan anbefales da området er et spændende historisk sted.

Læs mere om Trekroner på www.befaestningen.dk

MEDLEMS- ARRANGEMENTER 2010

**Tirsdag den 14. september kl. 9.00-
ca. 17.00**

besøger vi Pumpestationen ved Lammefjorden, kører en tur langs Lammefjorden og slutter af med besøg på Malergården, hvor vi hører om den kunstneriske og ekcentriske Swanefamilie. På Malergården starter vi med en let frokost, hvor man selv betaler for drikkevarer. Dernæst en guidet rundvisning. Vi starter fra Rytterskolen kl. 9.00.

Billetter koster kr. 250 og kan bestilles hos Jette Randal-Lund, tlf. 36490659 eller Ejvind Jensen, tlf. 36492885. Max 50 deltagere.

**Mandag den 25. oktober kl. 19.00
Lille Friheden**



fortæller leder af Forstadsmuseet, Poul Sverrild, om sidste nyt fra det lokalhistoriske område.

**Mandag den 22. november Kl.
19.00 Lille Friheden**

vil den kendte fortæller Allan Mylius Thomsen fortælle om historisk udvikling og om spændende steder i vores nabo-bydel Valby.



OBS

Tilmelding er nødvendig til arrangementerne. Tilmelding til de to foredrag skal ske på selskabets automatiske telefonsvarer 36473444 senest søndag, inden arrangementet finder sted.

BESTYRELSEN FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB 2010

Formand Ole Asbjørn Petersen
Grenhusene 53
tlf. 3649 5785
e-mail: 5002701@bredalsparken.dk

Næstformand Benny Riisager
Østre Kvartergade 11.st.tv.
tlf. 3678 2968
e-mail: beriis@hotmail.com

Kasserer Ejvind Jensen
Paris Boulevard 22
tlf. 3649 2885
e-mail: brund.jensen@privat.dk

Bestyrelsesmedlem Vagn Bacher
Hvidovregade 31B,1.tv.
tlf. 3648 1434
e-mail: vagnbacherjacobsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Jette Randal-Lund
Østre Kvartergade 9 st.th
tlf. 3649 0659
e-mail: jrl@av2.dk

KB-medl. Allan Fredskov
Svendbjergvej 1A,1.mf.
tlf. 3649 9606
e-mail: afe@hvidovre.dk

KB-medl. Nina Thøgersen
Berners Vænge 32, st.tv
tlf. 3649 4636
e-mail: ntx@hvidovre.dk

1.suppl. Lars Bo Henriksen
Hvidovrevej 402
tlf. 36784869
e-mail: larsbo@sport.dk

2.suppl. Birte Gerdes
Strandmarksvej 46, 2.th.
2650 Hvidovre
36788404
email:birtegerdes@yahoo.dk

Revisor Hubert Steffensen
Hesselbjergvej 12
3649 0963

Revisorsuppleant Inge Larsen
Berners Vænge 7. 2.tv.
tlf. 3678 4736

Forretningsudvalg :

Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager,
Ejvind Jensen

Arrangementsudvalg :

Ole Asbjørn Petersen, Vagn Bacher,
Ejvind Jensen, Knud Nygård Jensen,
Birgit Møller Kristensen.

Avedøreudvalg:

Knud Nygård Jensen, Johannes Han-
sen,Kaj Nilsson, Søren Østergård, Hen-
ning Humle, Ole Asbjørn Petersen,
Jette Randal Lund.

PR.og hjemmesiden:

Benny Riisager, Ole Asbjørn Petersen,
Jørgen Salhaug.

Lokalhistorisk/kulturistudvalg:

Benny Riisager, Jette Randal-Lund,
Birte Gerdes

Bladredaktion :

Poul Sverrild, Ole Asbjørn Petersen,
Jørgen Salhaug, Jette Randal Lund og
Lisbeth Hollensen

Udviklingsudvalg:

Ole Asbjørn Petersen, Benny Riisager,
Poul Sverrild

”NY” HJEMMESIDE TIL HLS

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Startside Om Os Bestyrelsen Vedtagter

HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB * LOKALHISTORIE I HVIDOVRE OG AVEDØRE

Frederiksborg Slot

Fredag, 27 august 2010, 12:05:19

VELKOMMEN TIL
Lokalhistorie i Hvidovre og Avedøre
i samarbejde med

FORSTADSMUSEET

Medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening
Medlem af Københavns Befæstningsforening

CHART.DK
Du er besøgende nr. 00000185

Siden er opdateret den: 17-08-2010
Alle rettigheder forbeholdes © Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 2010 ©
Webdesign/Webmaster: J. Salhaug
Kontakt webmaster

I IT tidsalderen har det jo længe været almindeligt at firmaer, foreninger og privatpersoner har oprettet deres egne hjemmesider. Det gælder også vores forening, der på mere eller mindre privat basis har haft en sådan side. Hjemmesiden blev først i dette år med meget kort varsel lukket, på baggrund af en TDC beslutning om at lukke private sider, som ikke havde eget domæne. Det er derfor umiddelbart slut med HLS hjemmeside.

Imidlertid har et af vore nye medlemmer Jørgen Salhaug, som kommer fra det tidligere Avedøre-selskab, tilbudt at genoprette og udbygge en ”ny” hjemmeside, indtil videre baseret på det tidligere fundament. Bestyrelsen har besluttet at oprette et selvstændigt domæne med adgang til et web-hotell. Domænet har fået navnet www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk med tilknyttede e-mail adresser. HLS får således mulighed for fortsat at fremstå på Internettet med løbende informationer om arrangementer, udgivelser og andet relevant stof. Samt også at vise ”ansigt” udadtil i den globaliserede verden. Vi håber at vore medlemmer vil tage godt imod dette tiltag, og samtidigt komme med forslag til yderligere indhold på hjemmesiden.