

Lokalhistorisk ORIENTERING Hvidovre

NR.4 1985



*Hvidovrevej 1923
E. Thomsen*

HVIDOVRE KOMMUNES
LOKALHISTORISKE ARKIV

Medborgerhuset
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre

**Hvidovre
Lokalhistoriske
Selskab**

Formand	Jens Kristensen	Kult.udvalg	Palle Voigt
Næstformand	Per E. Hansen	Revisor	Hans Møller
Sekretær	Kjeld Jørgensen	Revisor suppl.....	Sv.Mortensen
.....	Kamma Andersson	supl.....	Bent Sverrild
Kasserer	Asger Linck.	supl.....	H.Elsted Jensen
Kult. udvalg	Kaj Andersen.		

INDHOLD :

Til vore medlemmer	side 3
Generalforsamlingen 1985	side 4
Formandens beretning.	
Vinterens møder	side 8
Ekstraordinær generalforsamling	side 8
Bredalsparken, en parkbebyggelse, hvor man rigtig kan hygge sig. Interview med P. og G. Nielsen, Bredalsparken gennemført af Lokalhistorisk Projekt (2.del)	side 9
Arkivets Årsberetning 1985	side 16
Logo - konkurrence	side 18
Bagsiden	side 22

Omslagstegning : Hvidovregade 1923. tegnet af Laurits Christiansen.

LOKALHISTORISK ORIENTERING, HVIDOVRE, udgives af Hvidovre lokalhistoriske Selskab.

Redaktion: Poul Sverrild

Per E. Hansen

Lokalhistorisk Orientering, Hvidovre udkommer 4 gange årligt og er medlemsblad for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

TIL VORE MEDLEMMER !!!!!

Så lykkedes det.!!!!

Med nærværende nummer af "Hvidovre lokalhistoriske orientering" har vi opfyldt vore egne forventninger, nemlig at udkomme fire gange årligt. Nu lykkedes det altså, og det er vi glade for og lidt stolte over.

Vi syntes selv, det er vigtigt for en forening, at have et blad som kan meddele sig til medlemmerne og være en slags kvittering for medlemskabet.

Tilslutningen til vore mødeaftener og øvrige arrangementer, varierer mellem ca. 30 til 70 medlemmer. Når selskabets fulde medlemstal ligger på ca. 250 medlemmer er der altså en større gruppe vi må kontakte på en anden måde. Her er det "Bladet" kommer ind i billedet.

Det er vores agt i den kommende tid at "peppe" bladets ydre lidt op og dermed yderligere give vores medlemmer valuta for pengene. Vi er ikke i "stofnød", men det skal bemærkes at vi er meget modtagelige for historier, billeder o.a., fra medlemmerne, som kan bringes i kommende numre og være med til at alsidiggøre stofmængden.

Vi vil i det kommende nye år forøge vores PR i forsøg på, at skaffe flere nye medlemmer. I februar måned vil der blive arrangeret nogle besøg hos fire af Hvidovre's mange crossamfund. Det er lørdagsarrangementer og med adgang for ALLE. Herom mere anden steds i bladet. Endelig er det også tilladt jer, kære medlemmer, at agitere for Selskabet. Flere medlemmer, flere penge i kassen.

Til sidst skal vi meddele, at pr 1.12.1985, er ledelsen af Hvidovre lokalhistoriske Arkiv overgået til medredaktøren ved dette blad, Poul Sverrild. Vi ønsker Poul tillykke, og takker samtidig den afgående leder, Stinna Madsen, for godt samarbejde og en dygtig indsats.

Endelig vil redaktionen ønske vore medlemmer en god jul, godt Nytår. Tak for tiden der svandt og på genhør i 1986.

Redaktionen.

GENERALFORSAMLING 1985

beretning om årets virksomhed v. Jens Kristensen.

Så gik 1985.

Jeg kan igen i år berette om en fin og god virksomhed i vort selskab. Som en sædvane, har der også i år været afholdt 6 medlemsarrangementer med en god tilslutning.

Vi indledte med tidligere medarbejder ved Hvidovre bibliotek, grafisk konsulent Børge Haxø, der fortalte om en periode i hans liv, hvor han var ansat på en grafisk virksomhed her i Hvidovre, der bl.a. trykte plakater, vi fik meget at vide om plakatkunst og om kunstnere, der har tegnet plakater, som en stor del af deres virksomhed. I sit arbejde på denne virksomhed traf Børge Haxø mange kunstnere, bl.a. Robert Jacobsen.

En strålende fortæller gav os en god aften, med indhold af hans store interesse for kunst, der blev ledsaget af mange smukke lysbilleder. På trods af snestorm mødte der alligevel ca. 30 medlemmer op til mødet.

I februar mødet var det overlærer ved Sønderkærskolen, Jan Øhrgaard, der fortalte om sin tid som barn i Hvidovre i efterkrigsårene.

Han gav os en levende fortælling om sin skolegang på Strandmarksskolen, både i forhold til lærere og kammerater.

Et godt billede på hans barndomshjem, der var fyldt med liv af festlige mennesker.

Vi fik også indsigt i barndomshjemets opdragelsesforhold og metoder. Jan Øhrgaard var en spændende foredragsholder, der absolut kan bruges igen.

Det sidste møde i vintersæsonen var mandag den 25. marts.

Denne aftenes gæst var kommunaldirektør Poul Køppen. Aftenens emne var "Mit liv - og 40 år ved Hvidovre kommune".

Poul Køppen gav os en god beretning om sit barndomshjem og sin skolegang i Vanløse. Efter endt skolegang kom Poul Køppen i lære ved Københavns kommunes belysningsvæsen, og her fik han sin uddannelse.

I 1944 kom Poul Køppen til Hvidovre kommune, som assistent på kontoret i Hvidovregade. Det første år ved skattevæsenet, og derefter på borgmesterkontoret, hvor han siden havde sin kommunale gerning.

En grundig gennemgang af en lang og spændende tid i den kommunale forvaltning kom os tilgode.

Poul Køppen nåede langt i disse 40 år. Han avancerede op igennem hele systemet og var med i mange store og spændende opgaver. Han sluttede med at være Hvidovre kommunes administrative leder i de sidste 10 år, inden han tog sin afgang i august måned i dette år.

Denne aften havde et stort besøg, ca. 60 medlemmer var mødt op.

Efterårssæsonen startede fint.

Formanden for "Vestvoldens venner" hr. Erik Wassard var foredragsholder ved vort septemberråd.

Wassard gav os en helt eventyrlig aften over sit emne "Vestvolden". Hans kendskab til fæstningsanlægget var overvældende.

Erik Wassard gennemgik Københavns tre voldanlæg, de to gamle og

ikke mindst Vestvolden på alle måder. Det må siges, at vi fik alt at vide om Vestvoldens tilblivelse, både politisk og fysisk.

Anlægget, der strækker sig fra Køge bugt til Utterslev Mose, ligger stort set i dag, som det blev anlagt i slutningen af forrige århundrede, og nærmer sig de hundrede år. Flere områder er overgået til kommunerne, og er blevet åbnet som park.

Erik Wassard gennemgik med vid og bid den politiske holmgang i Rigsdagen, hvor jo pengene til anlægget blev bevilget uden om Folketinget i de såkaldte provisoriske finanslove.

Det var en stor og udbytterig aften med en fin fortæller, der gav en levende beretning af et stykke af vores fædrelandshistorie.

Oktobermødet var fint besøgt.

Pensioneret vejassistent ved Hvidovre vejvæsen Valdemar Hansen var foredragsholder.

Foreningen havde bedt Valdemar Hansen om at fortælle om sit lange liv. Vi fik her en stor og spændende aften. Valdemar Hansen begyndte med at fortælle om sin barndom på Nørrebro i Jægersborggade sammen med sin arbejdsomme og gode mor og hans 3 brødre.

Det var fattigt, men godt.

Valdemar Hansen gav en levende skildring derom. Ligeledes blev barndommens skolegang og legemuligheder fortalt af karskenbælg.

Efter komfirmationen blev Valdemar Hansen sat i snedkerlære, denne lære blev afbrudt på grund af en mester, der på det groveste udnyttede den lille læredreng. Valdemar Hansen tog så på landet og kom i lære som mejerist, og blev udlært i dette fag. Så kom arbejdsløsheden i 30'erne og i 1937 kom Valdemar Hansen til at arbejde i Hvidovre ved anlægget af Hvidovrevej. Året efter tog Valdemar Hansen til Hvidovre og fik bolig her.

Hans arbejde ved Hvidovre kommune var spændt over mange felter.

Vejanlæg - losseplads - vejformand og til sidst daglig leder af vejvæsenet.

Om de mange år og mange arbejdsområder fortalte Valdemar Hansen festligt og humoristisk, både om arbejdet og om mange personer han har mødt i tiden. Hans huskøb på Hellbergsvej må nok siges at være af særlig karakter, han måtte udleje en af sine stuer til ungdomsarbejde i et par år, dette fulgte med i salgsbetingelserne.

Valdemar Hansen har været en levende og interesseret borger her i Hvidovre. Altid aktiv, først tillidsmand for sine kammerater på arbejdspladsen. Medvirket i det politiske arbejde i socialdemokratiet. Efter sin pension ved Hvidovre kommune var Valdemar Hansen nogle år formand for Hvidovre pensionistforening. Nu da Valdemar Hansen er 75 år lever han stille i hjemmet på Hellbergsvej.

Tak Valdemar Hansen for en fin livsskildring.

Alle foredrag er blevet optaget på bånd, som er afleveret til arkivet. Det er med glæde at vort medlemsblad "Lokalhistorisk orientering" nu endelig er kommet i god gænge under redaktion af Poul Sverrild og P.E. Hansen. Længe har vi savnet bladet i regelmæssig udgivelse. Nu kommer bladet 4 gange årligt. Poul Sverrild og P.E. Hansen har gjort bladet stort med mange gode artikler og fin opsætning.

Redaktionen har ofte bedt vore medlemmer om at skrive i bladet, det er ikke rigtig lykkedes endnu, så jeg vil her i aften, endnu engang opfordre vore medlemmer om medvirken med artikler og indlæg. Jeg

siger redaktionen tak for et stort og godt stykke arbejde. Hvidovre syge og begravelsesforenings gamle faner, blev reddet fra at forgå, ved at Hvidovre kommune og en anonym bidragsyder betalte for fanernes restaurering på Nationalmuseets afdeling i Brede. Et stort og fint stykke arbejde er her udført. Vi siger tak for interessen for disse gamle faners bevaring.

Tirsdag den 12.11.1985 blev fanerne hentet hjem fra Brede. Meget smukt er de blevet indrammet, således at de er godt sikrede mod angreb af hver slags.

Fanerne er nu ophængt, således at den ældste hænger i en stue på den nye socialforvaltnings bygning. Den anden er ophængt i indgangen til stadsingeniørens kontor på Høvedstensvej. I denne bygning havde jo Hvidovre sygekasse til huse indtil dens ophør 1. april 1973.

Bestyrelsen har vedtaget, at vi til vinter vil foretage nogle besøg hos vore kirkesamfund her i Hvidovre. Vi har fået tilsagn fra Hvidovre kirke ved sognepræst Claus Bjerregaard. Ligeledes er der tilsagn fra Den danske baptistkirke og den katolske kirke og fra moskeen i kirkegade.

Ved disse besøg vil der blive givet orientering om bygningen, og præsterne ved kirkerne vil fortælle om det religiøse og kirkelige arbejde. Besøgene har adgang for alle, og der vil blive annonceret derom i Hvidovre Avis, ligesom besøgene naturligvis vil blive omtalt i vort medlemsblad.

Vi håber at disse nye tilsagn vil medvirke til yderligere kendskab til vort selskabs arbejde.

Lokalhistorisk Projekt fortsatte i 1985 efter afslutningen af 1984-projektet, der mundede ud i udgivelsen af det lille bogværk "Glimt af livet i Hvidovre".

Projektet tog i år emnet: de sociale boligbyggerier i Hvidovre 1945-60, op.

Undervejs i år er der blevet interviewet omkring 60 personer, ligesom de 17 byggerier fra perioden er blevet gennemfotograferet og der er blevet affotograferet mange ældre billeder i privat eje.

Dette projekt slutter omkring det nye års begyndelse. Netop i øjeblikket er projektets medarbejdere ved at lægge sidste hånd på et lyd/dias-show om emnet, og den 10. december åbner projektet en udstilling i Medborgerhusets Cafe om, hvad man laver på en sådan projektsarbejdsplads.

Projektet er besluttet forlænget, og i den kommende tid vil man tage arbejdsopgaver af forskellig art op.

Det kan nævnes, at projektet skal fremstille nogle små hefter om vore fysiske omgivelser her i kommunen til skolebrug, ligesom projektet skal udføre nogle arbejdsopgaver omkring Poppelgården i Avedøre, der er ved at blive sat i stand.

Endelig skal jeg nævne, at dette års arbejde også fører til udgivelsen af en bog om de spændende sociale boligbyggerier fra halvtredsernes Hvidovre.

Til foråret 1986 ophører udlejningen for beboelsen i Rytterskolen. Hvidovre kommune har nedsat et lille udvalg, der skal forestå renoveringen af den gamle bygning.

Det er tanken at renoveringsarbejdet skal udføres som arbejdsløshedsprojekt. Jeg har den glæde at være medlem af dette udvalg.

Efter eget ønske forlader Stinna Madsen sin stilling som arkivleder og går tilbage som fuldtidsbibliotekar.

Jeg vil her gerne bringe Stinna Madsen selskabets og min personlige tak for den store interesse for arbejdet i arkivet, og for din fine måde at tage imod alle i arkivet. Du har gjort et stort stykke arbejde. Tak for det.

Efter Stinna Madsens fratræden blev stillingen opslået, som halvtidsarkivar.

Det er mig en stor glæde at kunne meddele, at vort bestyrelsesmedlem Poul Sverrild er blevet ansat som arkivets daglige leder.

Med Poul Sverrilds dygtighed, hans store interesse og vældige kendskab til historie parret med hans enorme flid vil han være den rette mand til denne plads.

Nu må Poul Sverrild forlade sin bestyrelsesplads i selskabet. Vi ønsker dig hjertelig tillykke med din nye gerning.

Til slut takker jeg vore medlemmer, der interesseret følger vort selskabs arbejde, tak til alle valgte tillids m/k for godt udført arbejde i årets løb.

Med disse ord afgiver jeg min beretning til generalforsamlingens videre debat og endelige godkendelse.



V I N T E R E N S M Ø D E R . 1986.

- 20 Januar. Viceformand Jørgen Christiansen "Hvidborg".
fortæller om skole- og behandlingshjemmet.
Foredraget bliver ledsaget af film fra stedet.
- 17 Februar fhv. skolebetjent Helge Hermod Jensen, Sønder-
kærskolen. Fortæller om sit liv og virke i
Hvidovre. Langstedgård, skolen, vejarbejde o.a.
- 19 Marts Hanne Engberg holder sit foredrag om friskole-
læreren Kristen Kold.
En aften med sang fra Højskolesangbogen og
klaver-akkompagnement.

Der er arrangeret fire møder med religiøse samfund i Hvidovre.
Fire lørdage i det tidlige forår, kan vi møde præster, der
fortæller om deres trossamfund og viser os de respektive kirker

1 Februar	Folkekirken	(Hvidovre Kirke)
8 -	Baptisterne	
22 -	Katolikerne	
1 Marts	Muslimerne	

Alle møderne kl. 13.30 vil vare cirka 1½ time.
Nærmere meddelelser om mødesteder o.lign. bliver bekendtgjort
i Hvidovre Avis, ligesom der vil blive fremstillet en folder
om arrangementet. ALLE ER VELKOMNE.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G .

På vor generalforsamling d. 25.11.1985, var der
et punkt på dagsordenen, der handlede om ændring
af nogle af selskabets vedtægter.
Det drejer sig om nogle små korrektioner af ord-
lyden uden den store betydning for vedtægten som
helhed.
Generalforsamlingen opfyldte ikke paragraf 7 i
vedtægten, hvorfor der nu indkaldes til ekstra-
ordinær generalforsamling d. 20 Januar 1986.
umiddelbart før det ordinære møde s.d.

bestyrelsen.

Vi bringer her anden del af interviewet med Poul og
Gerda Nielsen. Første del blev bragt i Lokalhistorisk
Orientering nr.3,1985.

BREDALSPARKEN

EN PARKBEBYGGELSE, HVOR MAN RIGTIG KAN HYGGE SIG.

Poul: Ferie var en luksus. Vi gjorde det på den måde, at vi
lejede et sommerhus, og så tog vi af sted med børnene
i 14 dage, og så lavede vi selv maden. Det var ikke
hvert år, vi kunne gøre det, vi måtte spare sammen.
Der var faktisk mange, der sad hjemme på altanen og
holdt ferie. Da børnene blev større, og vi ikke havde
råd til at leje sommerhus, så legede vi turister i
København.

Vi kørte rundt og viste dem, hvad vi kendte i Køben-
havn, tog på kanalrundfart og måske i cirkus og i Zoolo-
gisk Have. Det var mægtig godt, så vi kedede os ikke,
vi fandt altid på noget.

Gerda: Når der var skolefridag, tog vi til byen. Når det
gik rigtig fint til, skulle vi have en pølse ved en
pølsevogn. Det elskede børnene, de syntes det var mæg-
tigt. Vi gik af og til i biografen, hvis der var noget,
vi ville se inde i byen, og i Daells Varehus gik man jo
også, der var jo altid et eller andet, der var spænden-
de at kigge på for børnene.

Poul: Med hensyn til biografen lå der noget, der hed Hvid-
ovre Bio, og da børnene var små, kunne vi ikke bare så-



dan gå fra dem begge to. Så når vi skulle i biografen gik den ene til den første forestilling kl. syv, og den anden kørte til den næste forestilling kl. ni, så mødtes vi på halvvejen og sagde: hej, hvordan går det? Godt. Og så videre. Vi skiftedes til hvem, der skulle være den sidste. Når vi begge var kommet hjem, kunne vi sidde og snakke om filmen, og så havde vi fået børnene ordnet på den måde. De var ikke alene ret mange øjeblikke.

Gerda: Nu lyder det som om, at vi gik i biografen altid, men det var ikke ret tit, det skete, men det hændte jo, at der var en film vi absolut måtte se.

Dengang havde Poul tidligt fri om lørdagen, så havde jeg bagt en kage, og så pakkede vi termokanden, kagen, tæpper og ungerne, og så cyklede vi ud på Vestvolden, eller fæstningsterrænet, tror jeg man kaldte det.

Poul: Vestvolden var dengang militært område altsammen, og en gang om året stod der i avisen, at man kunne købe kort, så det var bare om at komme tidligt op. Jeg tog hjemmefra kl. tolv om aftenen, og stod der så hele natten for at få et kort, og jeg var så heldig at få et, så vi kunne komme ud på det spærrede område. Kortet skulle, når man først havde fået et, fornyes en gang om året, og det kunne man bare køre ud og få gjort på kommandantens kontor.

Vi var derude hele dagen. Der havde vi forresten en sjov episode: vagten kom og skulle kontrollere, og Anne var ikke ret stor, så gik hunden, som han havde med, hen og ville snuse til hende, og hun vælter og begynder at græde, og så fik hunden ellers skældud! De gik med store shæferhunde og holdt vagt derude...

Dengang var Vestvolden virkelig natur med fugleliv. Der var mange sjældne fugle, der var f.eks. fluesnapperen, der yngede derude. Der var også nogle, der havde tilladelse til at fiske derude. Der gik store ål, og når vandet var klart, kunne vi stå oppe på skrænten og kigge ned. Der kunne vi se de store gødder stå nede i vandet, det var virkelig en oplevelse. I dag er der ikke ret meget fiskeliv tilbage, fordi der er blevet så forurennet derude.

Gerda: Da Flemming var lille, ville han jo også gerne løbe rundt derude, så han fik en lang snor om livet, og så blev han bundet til et træ, så han ikke faldt i vandet.

Gerda: Jeg var glad for at være hjemmegående, jeg elsker børn, så det har altid været godt. Men nogle gange kunne jeg jo godt tænke mig, at jeg havde mit arbejde endnu. Men det gik faktisk helt over en dag, vi var til forældremøde på skolen. Der kom Flemmings klasselærer hen til mig og sagde: Må jeg spørge om én ting - er De hjemmegående? Så sagde jeg, at det var jeg. Ja, det har jeg gættet, sagde hun, for jeg har taget et syn over klassen, og nu vil jeg bare se, om jeg har gættet rigtigt, og det har jeg altså. For de børn, hvor moderen er hjemme er anderledes. Og børnene har senere sagt: ja mor, du var der altid.



Når børnene kom fra skole, fik vi altid en kop the og snakkede, og gik de ellers igang med lektierne. Om aftenen inden de skulle i seng, læste vi meget, de elskede historier, vi snakkede og spillede, vi legede meget sanglege, og vi 4 sang da bare. Vi legede med dem, til de var trætte og skulle i seng.

Anne var god til at brodere. Jeg kan huske, hun havde en syklub. Det var de første år, hun gik i skole, og der kom nogle piger. De gik ind på hendes værelse, og så skulle jeg bage en "syklubkage". Det var en bestemt kage, vi havde fundet frem til. Så fik de ellers the og den her kage, og så sad de og syede og strikkede. Så var der en, der læste et kapitel i en bog, og når det kapitel var læst, var der en anden, der fik bogen.

Vi har altid haft mange børn hos os, og når Anne havde kammerater, så var Flemming i stuen og omvendt.

Om dagen, når de kom hjem fra skole, var de ude i gården og lege. Der legede de katten efter musen, og alt det, som børn legede dengang. Vi havde også et telt, og om sommeren fik de madpakker og Anders And ud, det var det helt store. Børnene fra Bredalsparken legede virkelig sammen. Og så en dag kommer Anne stormende ind og råber: "Brostykkerne kommer, Brostykkerne kommer!" Hvad for noget! Så var det børnene fra Brostykkevej, der kom, så der har nok været en lille bandekrig mellem Brostykkevej og Bredalsparken. Jo, og en vinter, det var frostvinter, havde børnene fundet ud af, at man kunne lave en skøjtebane på den store græsplæne ved vores blok. Der var en temmelig stor vandpyt, for man havde ikke drænet jor-



den ordentligt dengang, og det frøs. Og der fandt de ud af at komme mere vand på, så fik de en god skøjtebane.

Men så blev der drænet, og så holdt det op af sig selv efter to år. Senere kom der en skøjtebane, som kommunen lavede, det var før vi fik det nye medborgerhus, det var på Claus Petersens Allé bag ved biblioteket. Der løb de på skøjter, der blev sat lys op. Det var vældig sjovt. Det var en rigtig skøjtebane, der blev passet af kommunen.

Gerda: Vi synes, når vi ser på børnebørnene i dag, at børnene dengang havde mere fantasi. Da havde vi heller ikke fjernsynet til at underholde dem, så de ikke selv skulle yde noget, vi tror det er derfor. Men vi fik jo også

fjernsyn, og det blev vi jo grebet af, for det var jo noget helt nyt. Og så var det i "Aktuelt", det så vi allesammen, at der pludselig kom nogle grimme billeder fra en KZ-lejr, så vi sagde: Ind i værelset, I må ikke se det der, og så gik de ind i værelset. Vi havde bare glemt, at på væggen, over for værelset, havde vi akvareller med glas for, og der havde de det dejligste spejlbillede fra fjernsynet.

Jeg kan huske, f.eks. med hensyn til fantasi. Legoklodser havde man også dengang, men man købte dem ikke i færdige sæt til at bygge huse og garager, man købte løse klodser og hjul. Og Flemming lavede store anlæg og nogle maskiner, der kunne køre. Det var en fantasi uden lige, der gik timer med det. Det ser man heller ikke i dag. Der skal de bare lave det, der er på billedet.

Vi var glade for at flytte til Bredalsparken, og ER glade for at bo her.

af Jeannette Schultz

Lokalhistorisk Projekt
1985.

HVIDOVRE LOKALHISTORISKE ARKIV

Medborgerhuset · Hvidovrevej 280 · 2650 Hvidovre · Tlf. 01 - 78 02 22

Årsberetning og statistik 1985.

Stillingen som arkivar ved Lokalhistorisk Arkiv blev pr. 1.januar 1985 gjort til en fast stilling med 20 timers arbejdstid og samtidig blev åbningstiden udvidet med 3 timer.

Åbningstiden har i 1985 været mandage eftermiddag og torsdage aften.

Der har været 206 besøgende, heraf flere grupper, bl.a. historielærerne ved Avedøre Statsskole og AOF-hold.

Der har været emneforespørgsler både fra private borgere og institutioner og især skolerne vil gerne bruge arkivet til gruppearbejde om Hvidovres historie.

208 billeder har været udlånt i kopi til publikum.

Materiale fra arkivaliesamlingen har ligeledes været udlånt i kopi. Det drejer sig om materiale fra 23 arkivfonds.

Der har været udlånt 33 kassettebånd med interviews og nær-radioens udsendelser.

Den gamle Hvidovrefilm har været udlånt 6 gange, og filmen "Dengang i tyverne" har været udlånt 10 gange.

Der er blevet afleveret 19 arkivfonds til arkivet - det drejer sig både om enkelte papirer og større samlinger som grundejerforeningsmaterialer - indtil nu er der registreret 10 nye arkivfonds, så der nu i hele arkivet er 139 registrerede arkivfonds.

Desuden er der registreret 225 nye billeder til billedsamlingen, som nu rummer 3.410 billeder.

Blandt de indkomne arkivfonds er f.eks. dokumenter om Avedøre-projektets inddæmning på Avedøre Holme, protokoller fra Ketilstorps Grundejerforening, beretning om Rolf Krake kompagniet og modstandsbevægelsen og et antal rationeringsmærker fra krigen.

Blandt de indkomne billeder ses bl.a. Rolf Krake kompagniet, det nu nedrevne Hvidovrevej 344-48 (Cykel Sørensens butik, Hvidovrevej 135 den gamle isenkram og tømmerhandel, flere billeder af lyst- og sommerhuse og billeder fra Avedøre.

Arkivet stillede i maj måned billeder fra besættelsestiden og befrielsen til rådighed til en udstilling i anledning af 40-årsdagen for befrielsen.

Pr. 1.12.1985 vil arkivet blive ledet af en historiker, idet Poul Sverrild er blevet ansat på $\frac{1}{2}$ tid i en fast stilling, desuden er der nu fast 3 timers medhjælper om ugen.

STATISTIK 1985:

Besøgende: 206

Emneforespørgsler/emnearbejder: 51

Udlån, billeder i kopi: 208

- - arkivalier i kopi: 23

kassettebånd: 33

film: 16

Accession,arkivalier: 10

- - billeder: 208

LOGO- eller BOMÆRKEKONKURRENCE!

Som kort omtalt i forrige nummer, udskriver vi nu en konkurrence om et nyt bomærke for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Det nuværende bomærke består af et gammelt byhorn fra landsbyfællesskabets tid, men hornet er uden tilknytning til Hvidovre. Vi kunne ønske os et bomærke, der symboliserede selskabets tilknytning til netop Hvidovre.

Som præmier for deltagelsen udsætter selskabet 3 bogpræmier:

1. præmie Glimt af Livet i Hvidovre, 1-4
Hvidovres vejnavne af H.O.Nordlund
Mit livs foreteelser af Axel Petersen
2. præmie Hvidovres vejnavne af H.O.Nordlund
Mit livs foreteelser af Axel Petersen
3. præmie Hvidovres vejnavne af H.O.Nordlund

Forslag til et nyt bomærke kan indsendes til Lokalhistorisk Selskabs formand, Jens Kristensen, Høvedstensvej 7,2tv.

Sidste frist for indsendelse af forslag er 31.3.1986.

Vi viser her de tre bomærker, der for øjeblikket anvendes af hrnholdsvis Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv og Lokalhistorisk Projekt:



HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB



Rytterskolen

HVIDOVRE LOKALHISTORISKE ARKIV

Medborgerhuset · Hvidovrevej 280 · 2650 Hvidovre · Tlf. 01 - 78 02 22

HVIDOVRE LOKALHISTORISKE ARKIV

MEDBORGERHUSET - HVIDOVREVEJ 280 - 2650 HVIDOVRE - TLF. 01-78 02 22 - LOK. 227 - KL. 12-16



Har De gamle fotografier eller dokumenter fra og om Hvidovre/Avedøre?

- Så giv dem til Lokalhistorisk Arkiv
- eller arkivet kan kopiere dem og returnere dem med tak.

Arkivets åbningstid
Mandage kl. 12-16 og torsdage kl. 17-20

Arkivet ligger i underetagen i Medborgerhuset -
Spørg i bibliotekets skranke - Hvidovrevej 280,
tlf. 78 02 22, lokal 226.



BRINGES I NR. 1, 1986

Det var planen i dette nummer at bringe en artikel af Else Hansen om sommerhuse i Hvidovre, men på grund af pladsmangel må vi desværre udskyde artiklen til næste nummer, hvor vi så vil kunne læse om den side af livet i sommerlandet, Hvidovre, som ikke er blevet belyst gennem filmen om den ulovlige lysthusbeboelse i Hvidovre.

Filmen kunne let give det indtryk, at det var fattigfolk, der havde sommer- og lysthusene i Hvidovre, medens realiteten var, at flertallet af sommerhusejerne var solide københavnere, der kun tilbragte sommeren herude.

Men altså mere herom i næste nummer.

red.



BAGSIDEN.

I "Lokalhistorisk Orientering" No.2 1985 bragte vi dette billede.



Vi spurgte dengang om der var nogen der havde kendskab til stedet og om de kunne beskrive forretningen, indehaveren o.a.,. Det fik fru Else Christensen til at sende os følgende brev.:

Som medlem af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, vil jeg herved tillade mig at komme med en rettelse vedrørende det billede i no.2 1985 af "Den gamle kiosk".

Det er ikke som Henning Petersen oplyser Dene Willumsens Iskiosk, for det første hed hun ikke Lene, men Oline, hendes forretning er først kommet senere end det billede blev taget, men det vil jeg vende tilbage til senere.

Billedet er af Anders Nielsens forretning, som det fremgår af billedet er der cigaret-automater på huset, Oline solgte kun Is som hun selv lavede, chokolade og andre søde sager.



Anders Nielsen solgte Aviser-Træsko-Cigarer-Tobaksvarer-Kort-Papirvarer. Mange er de gange jeg har hentet:

Østenvinden.

som var den tids avis, samt en pakke Melange tobak til min fader, som røg lang pipe. Indgangen til forretningen ligger på siden af huset, han boede privat i en af længerne fra Spurvegården, som lå helt ud til hvor Vigerslev alle kom til at gå, der hentede vi avisen om søndagen.

Anders Nielsen blev i daglig tale kaldt for "Træskomanden" Han må have været ude for en ulykke, han havde træben og måtte gå med stok. Han havde en sød, venlig kone som hed Signe Nielsen, de havde to sønner og en datter, den ene søn hed Jørgen Nielsen, og var i mange år ansat ved Hvidovre Sygekasse, den anden søn hed Johannes Nielsen, og var meget for de unge i Hvidovre Idrætsforening.

For at vende tilbage til de andre forretninger, som kom til senere.

Nærmest det hus som vi også ser på billedet bag træerne, og som har tilhørt Anders Olsen, lå bagermester Niensens brødudsalg, der blev passet af hans kone, og det nød vi børn megen glæde af.

Derefter lå Carl Jørgensens cykelforretning. Og så lå Oline Willumsens Iskiosk, det var et lille hus med dør i midten og et vindue til hver side, det til højre side for døren kunne slås ned så det blev til en hylde, man handlede udefra.

I hvilken rækkefølge de kom kan jeg ikke huske, men jeg kan huske hvordan de lå.

Bag ved alle kioskerne havde kommunen en plads til deres materiel, bl.a. til tjæring af vejene, og en sneplov m.m.

med venlig hilsen Else Christensen.

Vi takker for bidraget som vi har tilladt os at forkorte en smule. Er der andre der har kommentarer til dette vil vi gerne høre dem. Skriv et kort eller brev til.:

Lokalhistorisk Arkiv / Medborgerhuset
Hvidovrevej 28o 265o Hvidovre.