

Reserveret Post Danmark.



46.4

HVIDOVRE

Lokalhistoriske Selskab



Avedøre gamle skole - 98

Keisken A.

16. ÅRGANG NR. 4. November 1998

Udgiver:*Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.**Rytterskolen**Hvidovre Kirkeplads 1**2650 Hvidovre.**kontingent: kr. 80 pr. år. Pensionister kr. 50.***Telefon: 36 47 34 44**

Der vil være enkelte artikler, der relaterer til vort forsidebillede og bagsidebillede.

Der vil være artikler, der er indsendt af vore medlemmer og Hvidovre kommunes lokalhistoriske arkiv.

Redaktion:*Dan Olsen ansvarshavende redaktør**Per E. Hansen.**Kjeld Jørgensen.**Kirsten Andersen*

Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse.

Artikler og oplysninger af lokalhistorisk art modtages gerne til eventuel optagelse i bladet.

Post skal sendes til vor adresse på Rytterskolen.

Hvidovre Kommunes lokalhistoriske arkiv
Medborgerhuset
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre.

Åbningstid: Tirsdag - onsdag kl. 13 - 16

Torsdag kl. 16-19 TLF: 36 39 21 80.

ISSN nr. 0902-3046

Indhold

side 3.

Siden sidst

side 4.

Kommende aktiviteter

side 5-7

Lærer og forfatter Bent Østergaard

fortæller om "Kirkeliv i Avedøre"

side 8-9

Poul Sverrild fortæller om

"Historien i gaden"

side 10-13

Overlærer J. Ankjær Nørgaard der fortalte i bogen Skolevæsenet i Glostrup kommune gennem 300 år om Avedøre skolerne.

Forsidebilledet.

Tegning af Kirsten Andersen

Avedøre "Gammel Skole"

Bagsiden.

Et billede af "Friheds Kroen" nr. 2

bygget i 1930/31

Næste blad udkommer i feb. 1999.

Siden sidst.

Mandag d. 21. september startede vi med foredrag og billeder fra flådestation Holmen - i Bibliotekscaféen Hvidovrevej 280.

Det var selskabets kasserer Eigil Jørgensen, tidligere orlogskaptajn, der causerede over Holmen - Flådens leje i 300 år, med den meget passende titel "Fra Chr. IV til Margrethe den 2."

Historien blev fint og følsomt gennemgået, ikke mindst den del der handlede om den periode, hvor Eigil var aktiv i tjenesten.

Lørdag d. 26. september var vi inviteret til en udflugt på Holmen, og her var Eigil Jørgensen guide for 30 medlemmer, der her fik en grundig gennemgang af Holmen, som den var i gamle dage og som den fungerer i dag, hvor størstedelen er flyttet til Frederikshavn eller til andre havnebyer i Danmark. Vi var utrolig heldige med vejret, der viste sig fra den pæne side, og samtidig med at vi skulle ind og se Mastekranen, blev der afholdt en øvelse med helikopter-redning fra Københavns havn. Stor tak til Eigil.

Mandag d. 19. oktober var der foredrag i Bibliotekscaféen - denne gang med formanden for Valby lokalhistoriske selskab Hans Otto Lindgren, der fortalte om Valby og Hvidovres forhold i samme kommune indtil 1901, hvor Valby blev indlemmet i København.

Der kom spændende ting frem, og der blev fremvist flotte billeder fra det gamle Valby. Vi er meget taknemmelige for dette spændende foredrag, og vi håber at kunne gøre genvisit og eventuelt et foredrag inden så længe.

Tirsdag d. 27. oktober var vi på besøg i Avedøre gamle skole, der er den ældste skole i Avedøre landsby. Det var lærer og forfatter Bent Østergaard, der causerede over denne skoles historie og om 3 andre skoler der efterhånden, som, der blev brug for det, blev bygget i Avedøre. Bent Østergaard fortalte om tiden, der ikke var gået ubemærket over skolerne, og årene i 1807 hvor der var engelske soldater i Avedøre og omegn - der viste sig at være tyske lejetropper og ikke mindst var der utroligt mange muntre oplevelser fra et langt liv i skolerne, der ofte frembragte latter og munterhed hos tilhørerne. Vi kan fortælle, at den gamle skole var fyldt til sidste plads. En stor tak til Bent Østergaard.

Foredraget blev optaget på bånd af Radio Hvidovres Ole Berentsen.

Kommende aktiviteter.

På gensyn lørdag d.9.januar 1999 til Udstillingen "En moder"
Der åbnes kl.14 for publikum. Udstillingen er åben alle dage til
og med d.7. februar - undtagen om mandagen.

Mandag d.18. januar 1999 i Bibliotekscaféen Hvid ovrevej 280,
hvor vi atter har fornøjelsen af, at vor arkivar Poul Sverrild
causerer om "Huse i Hvidovre" og andre interessante tilfælde.
Det bliver med en række billeder, der vil vække minder hos
deltagerne. Da vi sædvanligvis har fuldt hus når Poul Sverrild er
på podiet, er det nødvendigt at man tilmelder sig på vor
telefonsvarer tlf. **36 47 34 44**

Mandag d. 15. februar 1999, i Bibliotekscaféen Hvidovrevej 280
er der foredrag ved Poul Erik Skriver, der vil fortælle om sine op-
levelser i Avedøre, med titlen "Der var engang i Avedøre".
Poul Erik Skriver har været redaktør på *Arkitekten*, i mange år.
Han er forfatter til flere arkitekturbøger og har også skrevet en
bog om Køge Bugt området. Vi glæder os meget til at høre om
dette, og opfordrer vore medlemmer til at møde op og høre på.
Det er nødvendigt med tilmelding på vor telefonsvarer.
Tlf. **36 47 34 44**

Mandag d. 15.marts afholder vi vor generalforsamling, det er
første gang vi afholder den i marts måned, efter at vi har ved-
taget nyt regnskabsår, der følger kalenderåret. Mere herom i
næste nummer af dette blad. Efter generalforsamlingen har vi
fornøjelsen at præsentere teatergruppen REFLEXUS, der vil un-
derholde os med et stykke bygget over bogen "52 historier fra
Hvidovre". Tilmelding er nødvendig på vor telefonsvarer.
Tlf. **36 47 34 44**

Mandag d. 11. april er der åbent hus i vor gamle Rytterskole,
hvor vi atter har den glæde at teatergruppen REFLEXUS gen-
tager sin forestilling fra generalforsamlingen. Der vil være lej-
lighed til at aflevere gamle ting fra en svunden tid i Hvidovre. Alt
lige fra stenalderting til mere nutidige ting der har forbindelse til
Hvidovres lokalområde. Vi giver kaffe og småkager.

Kirkeliv i Avedøre.

Avedøre var i sin tid gennem flere hundrede år tilknyttet Glostrup
Kirke. Ad snørklede grusveje måtte avedøreboerne bevæge sig hertil,
der kimeredes til søndagsgudstjeneste, til andre højtider, og ved de
begivenheder, der markerer livets indgang og udgang, samt dets
højdepunkt: brylluppet.

Mere tyngende blev det, da konfirmationen indførtes i 1736. Nu
måtte børnene i al slags vejr og uvejr gå til præst i den fjerntlig-
gende sogneby. Fødtøjret var ikke altid i den bedste forfatning.
Regnvand og sne kunne give blåfrosne fødder og snottede næser.

Kirkebogen viser, at forældrene ofte foretrak at lade børnene
hjemmedøbe af læreren Rasmus Svinding. Så slap faderen for at
bruge tid på besøg i den fjerntliggende præstegård. Skikken varede
ved, da Avedøre i 1893 blev lagt under Brøndbyøster kirke. Præste-
gården lå jo nu i Brøndbyvester- og der var også langt.

Om søndagen begav man sig fra Avedøre i hestevogn til Brøndbyøster.
Her blev hestene tøjret til de jernringe, der stadig kan ses
i kirkegårdsmurens kampesten.

Med udstykningen til villagrunde og under planlægningen af den
kommende Stationsby opstod behovet for at udskille Avedøre som et
selvstændigt sogn med egen præst og kirke.

Præsten blev udnævnt. Man benyttede endnu Brøndbyøster Kirke, men
menighedsrådet gik i gang med planlægning af en egen kirke for
Avedøre. Som en overgangsløsning, inden den egentlige bygning kunne
etableres, rejste man 1965 den lille, smukke trækirke på hjørnet af
Byvej og Avedøre Tværvej. Den er tegnet af arkitekt Holger Jensen.

Benævnelsen vandrekirke kommer af, at man havde tænkt sig siden at flytte den til et andet nyoprettet sogn uden kirke. Det skete dog aldrig. Den er siden overtaget af spejderne. Den fine, mørktfarvede træbygning - " af udseende et dejligt ramhedensk hus", sagde Broby Joansen- pryder stadig bybilledet. Som nabo har den i øvrigt siden fået den udbyggede villa, der nu er indviet til moské.

Glostrup Kommune havde skænket et areal midt i den kommende Stationsby til en varig kirkebygning. Den kunne tages i brug 1977. Avedøre Kirke med det høje tårn og den dejlige kirkesal i moderne stil er tegnet af arkitekt Palle Rydal Drost. Den blev præmieret 1978 af Hvidovre Kommune, der i sin begrundelse udtalte:

Det må anerkendes, at kirken som bygværk er udformet og planlagt i markant modsætning til det omgivende betonbyggeri, hvor man særlig bemærker, at området har fået tilføjet nogle bygningsmæssige kvaliteter gennem anvendelse af traditionelle danske materialer. Særlig må fremhæves gårdhaven, mod hvilken kirken og de lave bygninger med rum for aktiviteter vender sig, hvorved denne indre plads får karakter af en klosterhave for de besøgendes stille færden.

Arkitekten har tilføjet, at han også har haft japansk bygge-og havestil for øje, da han udformede dette gårdinteriør.

Menigheden og præsterne har her skabt et center med mange og mangestrengede kulturelle og sociale tilbud til sognets beboere, der har vist at drage nytte heraf. Med god grund er de stolte af og glade for deres kirke.

Bent Østergaard



HISTORIEN I GADEN

Hvidovres historie skal være mere synlig!

Det er i korthed ideen bag et stort projekt med navnet **HISTORIEN I GADEN**, som Hvidovres kommunalbestyrelse netop har vedtaget at lade gennemføre lige efter årtusindskiftet.

Forstæder som Hvidovre har det svært med historien, for byudviklingen gik så stærkt, ved overgangen fra landbrug og gartneri til boligby, at de fleste spor fra fortiden blev slettet. Det er ikke ret mange af de gamle bygninger, der har overlevet, og landskabet selv er også blevet gennemgribende forandret ved byggeri og vejanlæg.

Når dertil kommer, at vores befolkning for størstedelen kun har en kort lokal historie, så bliver resultatet en tilsyneladende historieløs kommune. Men også kun tilsyneladende, for naturligvis er historien - og historierne - der. Historie er resultat af menneskers virke, og mennesker har der været mange af i Hvidovre gennem dette århundrede, så historien er der. Den er bare svær at få øje på.

Hvidovre Kommune startede for 24 år siden Lokalthistorisk Arkiv for at tage vare på sider af den lokale historie. Her ligger arkivalier, billeder, lydbånd m.v., og her kan man få svar på mange spørgsmål med udgangspunkt i det lokale.

Problemet er blot, at spørgsmål som udgangspunkt kræver forhåndsviden, og det kræver en allerede vakt nysgerrighed at stille de spørgsmål. Den forhåndsviden har det store flertal af borgerne i en forstad naturligvis ikke. Værktøjet til at ændre dette forhold er at bringe historien tættere på borgerne frem for at bringe borgerne tættere på historien.

Derfor har Lokalthistorisk Arkiv taget initiativ til det ny-

skabende og store formidlingsprojekt, **HISTORIEN I GADEN**.

Med anledning i 100-året for Hvidovres adskillelse fra Valby og Vigerslev bringer vi Hvidovres historie i det store og i det små på banen og helt konkret ud i gadeplan.

Vi skal i fremtiden kunne møde udsagn og genstande rundt omkring i Hvidovre på gader og veje, som formidler én eller anden lokal historie. At formidle byens historie på gadeplan i det brede format, som vi lægger op til, er nyt, og vi håber naturligvis, at opmærksomheden omkring det meget synlige projekt vil gøre Hvidovre til en forstad, som er langt mere bevidst om sig selv.

Det skal så vise sig, at **Historien gør en forskel**.

De enkelte historier er endnu ikke valgt, men blandt de mulige historier spænder projektbeskrivelserne fra opsætning af almindelige informationstavler til kikkerter og kunstværker. **HISTORIEN I GADEN** skal gøre borgerne opmærksom på nogle af de mange spændende historiske navne, bygninger, hændelser, genstande og temaer, der gemmer sig i vores forstad. Nysgerrigheden skal vækkes, og får man så bagefter lyst til at vide mere - ja, så står biblioteket og Lokalthistorisk Arkiv til rådighed.

Der forestår fra nytår et kolossalt planlægnings- og informationsarbejde, og der skulle gerne blive engageret et stort antal borgere, virksomheder, foreninger og institutioner i arbejdet.

På arkivet glæder vi os over udfordringen i Hvidovre Kommunes største kulturhistoriske satsning.

Poul Sverrild

Skolevæsenet i Glostrup Kommune.

Nogle Blade af dets Historie gennem ca. 300 Aar.

Af Overlærer J. Ankjær Nørgaard.

AVEDØRE SKOLE

Den første Skole i Avedøre blev bygget i Aarene 1780 og 1781. Før denne Tid blev Undervisningen her som andre Steder i Glostrup Kommune besørget af skiftende Skolemestre af Almuen. Man kender kun Navnet paa en enkelt af disse, nemlig Iver Jensen Schytte, der den 3/11 1746 i Glostrup Kirke blev viet til Maren Larsdatter; „han af Profession en Gartner-Enkemand fra Jylland.“

I S. Sterms Bog: „Statistisk-topografisk Beskrivelse af Københavns Amt 1836“ staar følgende om Avedøre Skole: „Avedøre By danner et Skoledistrikt, hvortil der er henlagt et Hus i Hvidovre By i Sokkelunds Herred samt 2 Gaarde og 3 Huse i Brøndbyøster Sogn. Skolen blev bygget i Aarene 1780 og 1781 af Byens Gaardmænd, der dog erholdt Hjælp til samme af det kgl. Rentekammer; den ligger paa Skolelodden, som indeholder noget over 3 Tdr. Land og er ganske indhegnet med Grøft og Dige. Foruden Brugen af denne Jordlod har Skolelæreren i aarlig Løn 18 Rbd. af Kongens Kasse og 15 Rbd. i Offer, hvilke Summer dog likvideres i det Beløb, hvortil de 20 Tdr. Byg, der ligeledes er ham tillagte og betaales efter foregaaende Aars Capitelstakst, blive udbragte. Iøvrigt er hans Løn reglementeret efter Skoleplanen for Smørum Herred af 25de Januar 1812. Skolen besøges af 42 Børn; Gymnastik er indført, ligesom ogsaa den indbyrdes Metode.“

Den første Skolebygning, der forøvrigt staar endnu og af Kommunen benyttes til Bolig for mindrebemidlede Familier, maatte i 1887 vige for en ny og større. I 1929 opførtes, ef-

ter Tegning af Arkitekt E. Boserup, Avedøres nuværende Skole. Skolebygningen af 1887 bruges nu som Embedsbolig for Førstelæreren og en af Lærerne; der er ingen Embedsbolig for det øvrige Lærerpersonele. — I 1930 blev Skolen udvidet fra 2-klasset til 3-klasset, og der blev oprettet et Andenlærerembede. I 1934 var Børnetallet imidlertid saa stort, at Skolen blev udvidet til at omfatte 5 Klasser, hvorpaa der oprettedes et Lærerindeembede; 1947 søgtes Skolen af 125 Børn, hvorfor Klassetallet blev udvidet fra 5 til 6, og der blev oprettet et nyt Lærerembede fra 1/8 1947.

Følgende Lærere har virket ved Avedøre Skole siden dens Oprettelse:

1) 1781—ca. 1790: **Lars Vram**. Folketællingslisten fra 1/7 1787 oplyser, at han var gift 3 Gange, og at hans Kone af 3. Ægteskab hed Mette Marie Hansdatter. Hun var født 1737, døde 1790 og blev begravet paa Glostrup Kirkegaard. „1790 Dom. 6 p. Trin. begr. Skoleholder Wrams Kone — tærende Syge — nogle og 50 Aar.“

2) ca. 1790—1795: **Thørum**. 1793 nævner Kirkebogen ham 2 Gange som Fadder.

3) 1795—1796: **Hans Christensen**. Født 15/3 1769 i Hørup ved Slangerup. Faderen Lærer. Fra 1784 i Skomagerlære og 11/2 Aar Svend. — Dim. Blaagaard 1795 med Karakteren „Duelig“. 1/10 1795 Lærer i Avedøre. 1796 i Ledøje. 1800 Lærer og Ks. i Uggeløse, død 28/6 1824. — Gift med Johanna Pedersdtr., f. 1789, d. 1831 i Uggeløse.

4. 1796—1804: **Friderich Lassen**. Folketællingslisten fra 1/2 1801 opgiver hans Alder til 49 Aar. Hustruen, Anna Margrete Madsen, var paa samme Tidspunkt 48 Aar. Der er her nogen Uoverensstemmelse med Kirkebogen, hvori der staar: „4. Febr. 1812 jordes den forrige Skolelærer i Avedøre F. Lassen og Hustru. Han var 70 Aar, hun 60 Aar gammel.“ Lægges vi Folketællingslistens Opgivelser til Grund, skulde deres Alder da have været henholdsvis 60 og 59 Aar. — Biskop Balle visiterede 18/9 1800 Avedøre Skole og skriver herom: „En god Del Børn var samlet. De, som havde læst Lærebogen, svarede ganske vel, med skikkelig Forstand. Der blev ogsaa svaret ganske godt af Catekismus. Boglæsning var noget langsom, men tydelig. Man vidste adskilligt af den Bibelske Historie. Der skrives og regnes. 18 Bøger blev uddelt. —

Skoleholder Lassen er en tro og skikkelig Mand, men har ikke store Evner, og catekiserer maadelig."

I 1804 tog Lassen og hans Kone Ophold i Glostrup, og da der her i 1807 oprettedes en saakaldt Interims Biskole, blev Madam Lassen antaget til at forestaa Skolen, medens hendes Mand fik den Opgave at føre Protokollerne m. m. Om Madam Lassens Virksomhed som Lærerinde vil der blive fortalt under Omtalen af Glostrup Skole

5) 1804—1844: **Jacob Henrik Gildberg.** Født i København 1775, ansat i Avedøre $16/8$ 1804; ustuderet. — Biskop Balle visiterede atter Avedøre Skole den $23/9$ 1806 og skriver: „Skolelærer Gildberg er ganske vel oplagt og har anvendt Flid. Han catekiserer temmelig vel. — Af de paa Listen antegnede Børn savnedes 3. Der fandtes 9 Børn, som ikke havde udvist Stædighed eller Flid i Skolegang. Men alle de flittige, i Tallet 18, gjorde saa god Rede, dels for Lærebog, og dels for Catekismus samt læste saa vel i fremmede Bøger, at Lærerens vel anvendte Bestræbelse er umiskendelig. Jeg forærede hver af disse sin Bog i Forhold til deres Alder. De fleste lære at skrive. Nogle have deri gjort skikkelig Fremgang. Man er heller ikke uøvet i Regning af Hovedet og i at læse Skrift, hvilket sidste dog maa bedre øves. — Ligeledes havde man lært Salmer, men det meste var glemt. Skolens Lærer Gildberg er ganske vel oplagt og fortjener al Understøttelse.“ — I Beretningen om Kommunens Skoler i 1808 skriver Amtsprøsten: „Avedøre, Lærer Gildberg, 30 Børn, Hovedkarakter 9 g, 9 mdl., 8 slet; 4 var fraværende. — Avedøre Skole hører endnu blandt Amtets middelmaadige Skoler. I Regning, Skrivning og Skriftlæsning er Karaktererne de sletteste. I en Skole, der kun har 30 Børn, maa man vente den allerstørste Del gode.“ I Aaret 1809 var der 32 Børn i Skolen, 6 af disse var ikke med til Eksamen, fordi de blev konfirmerede; Resten fik i Hovedkarakterer: 3 g, 8 mdl., 15 slet, og Prøvsten skriver: „Skolen hører endnu til Amtets maadelige Skoler.“ 1811 er der kun 27 Børn, men nu lyder Prøvstens Dom saaledes: „Denne lille Skole hører blandt Amtets gode Skoler og har forbedret sig en Del, her bør endnu indføres Øvelser i dansk Stil.“ Fremgangen afspejler sig da ogsaa i Børnenes Hovedkarakterer: 1 ug, 5 mg, 12 g, 5 tg, 2 mdl.; 2 udeblev.

Biskop I. P. Mynster visiterede 1837 Avedøre Skole; han skriver: „Skolehuset skal være lidet, men temmelig godt. 56 Børn. Læreren Jacob Henrik Gildberg, 62 Aar, er ikke Seminarist, men har faaet lidt Anvisning hos Provst Hammond, er lidt drikkædlig og stivsindet, catekiserer slet, men Børnene lærer dog det fornødne tildels ved hans Søns Hjælp. Læsning g+, Skrivning tg, Religion g, men kun Ramse. Regning nogenlunde. Indbyrdes Undervisning g, Gymnastik (ved Sønnen) mg.“

1844 tog den gamle Lærer sin Afsked, han døde 1846. Han var gift med Ane Kirstine Helgesen (f. i Reykjavik 1778, d. 1827).

6) 1844—1858: **Christian Helgesen Gildberg.** Søn af Forgænger. Født i Avedøre $29/1$ 1817. Dim. Jonstrup 1840 med Karakteren „Duelig“. — $1/7$ 1840 Hjælpe lærer og $22/2$ 1844 Lærer i Avedøre. $1/1$ 1858 Lærer og Ks. i Ølsemagle v. Køge. Død i Haudrup $3/5$ 1901. — Gift i Glostrup $16/1$ 1842 med Mette Olsen, f. i Avedøre $5/2$ 1821, D. af Grd. O. Hansen og Maren Nielsdatter. 5 Døtre. En Datter, Ane Helene Kirstine Gildberg, blev gift med Lærer A. E. Bielefeldt i Haudrup.

1845 skriver Biskop Mynster om Avedøre Skole: „43 Børn. Læreren Christian H. Gildberg, 28 Aar, Sem. fra Jonstrup, er skikkelig og flittig, catekiserer temmelig godt, endnu noget seminaristisk. Læsning g, Skilletegnene kendtes ikke. Skrivning g+, Religion g, Regning tg. Indbyrdes Undervisning bruges vel kun lidet, men nederste Klasses Tilstand mg. Gymnastik fuldstændig, men kunde ikke prøves formedelst Regn. Skolehuset meget godt.“

7) 1858—1861: **Peter Nielsen.** Født i Lille Værløse $23/12$ 1835, Søn af Væver N. Frederiksen og Else Olsen. Dim. Jonstrup 1856 med Karakteren „Meget duelig.“ — $1/7$ 1856 Andenlærer i Hvidøre. 1858 Lærer i Avedøre. $23/6$ 1861 Lærer i Fødebyen Lille Værløse, hvor han døde den $9/2$ 1862, kun 26 Aar gammel. Han var ugift.

8) 1861—1877: **Nicolaj Christian Hendrik Andrup.** Født 1837. Dim. Jonstrup 1857. A. er tidligere omtalt under Egby, hvor han var Lærer i 28 Aar.

Om Sognefogeder.

Før den 11. November 1791 fandtes der sognefogeder rundt om i Danmark, men det var ikke noget eftertragtet job, hvilket vi kan se af nedenstående forordning, som Chr. VII så sig nødsaget til at udsende, og fra denne dato blev der mere ordnede forhold for danske sognefogeder, der egentlig var de første politibetjente ude omkring i landdistrikterne. De var bemyndiget til at anholde og arrestere folk bare på mistanke, derefter til senere udlevering til højere myndigheder.

Hvidovre slægtsforskere søger at finde en komplet sognefogedliste fra vor del af landet, nærmere betegnet dem der har været sognefogeder i Hvidovre Valby distrikter. Hvis der er nogle af vore medlemmer der er i besiddelse af oplysninger desangående, hører vi gerne fra jer.

38. Forordning

om

Sognefogders Beskikkelse, deres Embeds Forretninger og Belønninger.

Vi Christian den Syvende, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, ic. ic. Glore alle bitterligt: At, da det er nødvendigt, at der allevegne i Vort Rige Danmark beskikkes duelige Mænd af Bondestanden til at være Sognefogder; men Vi erfare, at de, som dertil kunne være bestykkede, ikke sielden vægre sig ved at imodtage dette Embede, deels fordi dem ikke er tillagt nogen passende Belønning for deres tilhørende Arbejde og Møje, deels fordi de ofte savne den Agtelse og Belyllighed hos Almuen, der udfordres, naar de med Virksomhed og Nytteskulle kunne opfylde de dem paaliggende Pligter; Saa have Vi, i Henseende til Sognefogdernes Udnævnelse, Forretninger og Belønninger, allernaadigst fundet for godt, herved at anordne følgende:

Figur 1. Den 11. november 1791 udkom den første forordning om sognefogeder i Danmark. Af den her gengivne indledning til loven fremgår det tydeligt, at sognefogeder ikke var noget nyt begreb i 1791. Forordningens sigte var nemlig at udbygge og forbedre en allerede eksisterende ordning, bl.a. ved at gøre det mere attraktivt at blive sognefoged.

Bestyrelsen.

Formand. Dan Olsen Spurvehøjvej 17 stv.
telefon 36 78 86 42 og :

Næstfmd. Kjeld Jørgensen Kløverprisvej 48.
telefon 36 75 20 91

Kasserer. Eigil Jørgensen Hvidovrevej 98 C.
telefon 36 47 00 58

Best.medl. Per E. Hansen Grenhusene 26
telefon 36 49 24 70

Best.medl. Esther Hansen Høvedstensvej 22. 2'tv
telefon 36 78 06 61

Best.medl. Eli Olsen Sognegårds Allé 23. 3'tv
telefon 36 78 30 32

Best.medl. Bent Christiansen Paris Boulevard 20
telefon 36 49 29 41

1'suppleant Erling Groth Ege Allé 41
telefon 36 77 25 11

2'suppleant Kirsten Andersen Korshøjvej 6
telefon 36 78 60 60

3'suppleant Dora Orneborg Toft Sørensens Vænge 11. 1'th.
telefon 36 75 70 83

Forretningsudvalg. Eigil Jørgensen - Dan Olsen og Kjeld Jørgensen
Sekretariatudvalg. Bent Christiansen - Eli Olsen og Esther Hansen
Lokalhistorisk udvalg. Per E. Hansen - Kjeld Jørgensen og Kirsten Andersen.

Arrangement udvalg. Bent Christiansen-Eli Olsen-Esther Hansen
Dora Orneborg og Erling Groth.

Redaktionsudvalg. Ansvarshavende redaktør Dan Olsen - Kjeld Jørgensen - Per Hansen og Kirsten Andersen.

Presse sekretærer. Dan Olsen og Kirsten Andersen.

Udvalg for evt.bygningsbevarelse og lignende kommunal politiske sager. Dan Olsen- Erling Groth og Kirsten Andersen
Formand for ovenstående udvalg er det førstnævnte medlem.

Revisor. Jens-Christian Nielsen Kløverprisvej 26. tlf.36 75 13 86

Revisorsuppleant. Inge Larsen Bemersvænge 7. 2'
telefon 36 78 47 36