

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE

Forstadsmuseet/Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

35 årgang - Nr. 3 - 2017

2

Indhold

| | |
|--|---------|
| Nyt fra formanden - Af Jens Frederik Jørgensen | Side 3 |
| Nyhedsbrev - Af Jørgen Snedled | Side 4 |
| Guldbroen - Fra www.nyhvidovre.dk | Side 5 |
| Drama og død på Kirkebroen 7 - af Jens Frederik Jørgensen | Side 9 |
| Kirsten Dreyer - om sit barne- og ungdomsliv i Hvidovre - Af Ole Asbjørn Petersen | Side 13 |
| Mit hjerte banker for Enghøjskolen - Del 2 - Af Inger Merete Clausen | Side 16 |
| Hvidovre 1977 – som det stod at læse i Hvidovre Avis - Af Jens Frederik Jørgensen | Side 24 |
| En ukendt verden åbnede sig på Det kongelige Bibliotek - Af Jens Frederik Jørgensen | Side 30 |
| Hvidovregitteret - Af Birte Gerdes | Side 34 |
| Aktivist, politiker, person - Af Gitte Jakobsen | Side 36 |
| Forstadsmuseets Skoletjeneste - Midt i historien - Af Lisbeth Hollensen | Side 38 |
| Sydhavnen - Arbejdernes nye Hellerup - Af Finn Ivo Heller | Side 40 |
| Et bidrag til Hvidovre FDF's historie - Af Henning Naschou Jensen | Side 42 |
| Arrangementsoversigt 2017 | Side 46 |
| Bestyrelse og udvalg - Hvidovre Lokalhistoriske Selskab | Side 47 |
| Kontrol af arbejdsløse - Af Jens Frederik Jørgensen | Side 48 |

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre

email: jensfrj@gmail.com

Tlf.: Se bestyrelseslisten på næstsidste side i bladet
eller www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk

Forstadsmuseet Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre
Tlf. 36490030 E-mail: forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk
www.forstadsmuseet.dk

Redaktion: Jørgen Snedled, Anja Olsen (ansvh.)
E-mail: hlsredaktionen@gmail.com

Tryk: Hvidovre RådhusTrykkeri. Trykt i 600 eksemplarer

Forsidebillede: Forstadsmuseet - Cirklen markerer hvor "Guldbroen" menes
at have ligge

Næste blad udkommer: ca. 15. august 2017 - deadline 21-6. 2017

Formanden har ordet

Af Jens Frederik Jørgensen



Efter generalforsamlingen blev der skiftedag på den ene side i medlemsbladet.

Der skal lyde en stor

tak til Ole Asbjørn Petersen for den kæmpe indsats, du har ydet for selskabet i de forgangne 12 år.

Jeg skal forsøge at løfte formandsopgaven på samme fornemme vis i samarbejde med bestyrelsen.

Fra vores medlemmer vil vi gerne modtage ris og ros. Kom med ideer til møder og artikler.

Og skriv meget gerne selv en artikel til medlemsbladet. Vi ved fra interviewarbejdet, at I har meget at fortælle om livet i Hvidovre. Vi hører ofte, at lige præcis den slags artikler er interessant læsning.

Vi vil gerne have flere interviewere. Hvis det var noget for dig, så kontakt mig og hør om opgaven og introduktion til interviewarbejdet.

Har du lyst til at give en hånd med i selskabets arbejde, så henvend dig til en af os i bestyrelsen. Vi har stor hjælp af de kulturister, vi allerede har tilknyttet.

Har du glæde af at være med-

lem af selskabet, så må du meget gerne opfordre venner, bekendte, naboer til også at blive medlem af selskabet.

Vi har i april udsendt et digitalt nyhedsbrev til de medlemmer, der på vores hjemmeside

–
www.hvidovrelokalhistoriskes-el-skab.dk - har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet indeholdt en foreløbig orientering om generalforsamlingen, dato for udgivelse af dette medlemsblad, samt orientering om rundvisningen på Risbjerg Kirkegård den 31.5.

Ved de seneste medlemsmøder i Ll. Friheden har vi oplevet problemer med højtaleranlægget. Vi har skrevet til Kultur- og Fri-tidsafdelingen og foreslået en udskiftning. Det vil glæde alle de foreninger, der bruger stedet, og selvfølgelig også mødedeltagerne.

Rytterskolen skal have en tiltrængt indvendig vedligeholdelse. Arbejdet hermed forventes afsluttet ca. 1. august. Der er stadig nogle medlemmer, der ikke har nået at indbetale kontingentet for 2017. På næstsidste side findes oplysninger om selskabets bank- og girokonti.

Næste medlemsblad udkommer i midten af august.
God sommer.

Nyhedsbrev

Af Jørgen Snedled

NYT!

Det er nu blevet muligt at tilmelde sig
NYHEDSBREV fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Det er foreløbig meningen, at nyhedsbrevet udkommer et begrænset antal gange om året.

Er der forhold der tilsiger, at der skal udsendes særlige oplysninger, vil vi også bruge nyhedsbrevet.

Når du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, vil du modtage en mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet, hvis du ikke længere ønsker at modtage dette. Linket hertil findes nederst i de nyhedsbreve der modtages - linket ligger også nederst på hjemmesiden.

Abonnér på nyhedsbrevet.

Når du åbner hjemmesiden,

www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk åbnes et såkaldt pop-up-vindue, hvor du kan udfylde skemaet og sende dette. Har du tilmeldt dig nyhedsbrevet vil du ikke længere se pop-up-vinduet.

Indtil videre vil det også være muligt at tilmelde sig via de to links på hjemmesiden - se illustrationen.



Guldbroen

Fra Grundejerforeningen "Ny Hvidovre"s hjemmeside – .nyhvidovre.dk

Grundejerforeningen "Ny Hvidovre" står i dag med et af Hvidovres mest særprægede og næsten charmerende minder om en ikke så fjern fortid, hvor alting ikke var helt så demokratisk reguleret og retfærdigt som i dag.

Der er sikkert en del, der ikke har hørt om Guldbroen, hvor den ligger, eller hvad historien bag den egentlig handler om. Det sidste spørgsmål er det letteste at besvare: Sagen om Guldbroen handler om alt andet end penge.

Historien hører hjemme i den Klondykeperiode, hvor spekulanter på alle niveauer slog deres folder i Hvidovre. Da "Ny Hvidovre" blev stiftet og grundene udstykket i 1918, rasede Den første Verdenskrig på sit femte og sidste år, og store formuer var blevet både vundet og tabt af spekulanter og gullaschbaroner i de år.

Der er lidt af tidens tone over den passus i salgsbetingelserne, hvor der som en selvfølge tales om kommende bropenge, der skal betales af parcelkøberne i havebyen "Ny Hvidovre". Intet om hverken den vare der skulle leveres af udstykningskonsortiet, eller den pris som grundejerne skulle betale

- eller hvor længe.

I. G. Smith var død i 1919, og hans enke stod i nogle år herefter som ejer, til hun blev afløst af "Interessentskabet Eriksminde og Stengården", i daglig tale kaldet "konsortiet". Da udstykningen var gennemført og salgsbetingelserne underskrevet, så var sagen klar. Der måtte en bro til, som kunne give adgang fra foreningen over Harrestrup Å til København, hvor grundejerne jo boede og arbejdede. Pointen var, at hvis ikke grundejerne havde adgang til deres egen bro, så måtte de helt op på den nuværende Hvidovrevej og op til Vigerslev Allé for at krydse åen.

Den logiske vej ad Elsborgvej eller Ulfsborgvej var nemlig lukket for foreningens medlemmer, fordi Grundejerforeningen Stengården ikke ville tillade andres færdsel på deres private veje.

Det var ret hurtigt uholdbart ikke at have egen forbindelse over åen, og konsortiet var naturligvis klar til at bygge en bro til grundejerne. Det ville lige så naturligt koste medlemmerne nogle penge, men fordelt på de mange grunde og over en evighed af år, så var

Guldbroen

Fra Grundejerforeningen "Ny Hvidovre"s hjemmeside – .nyhvidovre.dk

det såmænd ikke så galt. I hvert tilfælde ikke så længe man savnede broen. Først senere fik man lejlighed til at regne på økonomien i projektet.

Konsortiet lod, som det var blevet lovet, en bro bygge over åen - i første omgang en spinkele træbro.

Problemet var ikke blot at få bygget en bro, men også at få etableret vejforbindelsen fra broen til Vigerslevvej.

**Se kortet på
bladets forside**

Forholdet til udstykningskonsortiet blev i de første år af 1920-erne så belastet, også på grund af kloak- og vejsagerne, at det blev næsten fast kutyme, at grundejerforeningsbestyrelsens forbindelse med konsortiet foregik gennem en sagfører.

Vejen var i en urimelig dårlig stand, og først i løbet af foråret 1924 blev den anlagt i en tilstand, der var acceptabel. I løbet af 1920-erne viklede

grundejerforeningens medlemmer sig ind i en serie af sagsanlæg mod konsortiet om forsinkede og dårlige vejanlæg, om kloakanlæg og om skødestedelserne.

Selv om "Ny Hvidovre" var blevet splittet midt i 1920'erne, hvor Grundejerforeningen Eriksminde blev dannet som protest mod de dårlige vejforhold, som man ikke mente "Ny Hvidovre" gjorde nok for, så stod de to foreninger i perioder sammen i kampen mod konsortiets bro- og kloakafgifter.

Konsortiet var meget vel klar over, at broafgiften var en torn i øjet på foreningen, så i 1925 tilbød det, at medlemmerne kunne afløse afgiften ved at betale den årlige afgift 25 gange, dvs. 250 kr. pr. parcel.

Vi kan bruge en sag mellem O.I. Nielsen på den ene side og enkefrue Thora Smith på den anden til på bedste vis at illustrere historien om "Guldbroen".

Sagen startede den 21. marts 1920, da lokomotivfyrbøder Axel Hansen på afbetaling købte parcel nr. 156 af matr.nr. 13a (Eriksminde). Handelen skete mundtligt, hvorpå køberen modtog en kvitteringsbog

Guldbroen

Fra Grundejerforeningen "Ny Hvidovre"s hjemmeside – .nyhvidovre.dk

til afdragene.

Hansen overdrog siden ret-tighederne til Therkelsen og Nielsen, som så i 1927 ønskede at få skøde på grunden mod at betale restprisen på godt 500 kr. I den forbindelse blev de forelagt et krav om, at der i købekontrakten skulle stå, at parcellen årligt skulle betale 10 kr. i bro- og vejafgift.

Det kunne de ikke forstå, for den afgift havde Hansen ikke sagt noget om. Afgiften var ikke tinglyst på ejendommen, og den eneste mulighed for, at

der oprindeligt havde været nævnt noget om bropengene, var, at Hansen på bagsiden af et kort over udstykningen i forbindelse med købet kunne have set sætningen: "Der vil blive paalagt hver Lodsejer en Broafgift".

På den baggrund anlagde de to lokomotivfyrbødere altså sag ved domstolene, og i 1927 fastslog Østre Landsret, at enkefru Thora Smith skulle betale sagens omkostninger og udlevere skøde uden betingelsen om bropenge mod betaling af rest-



Guldbroen

Foto: Forstads museet

Guldbroen

Fra Grundejerforeningen "Ny Hvidovre"s hjemmeside – .nyhvidovre.dk

summen.

Det var for parcelejerne en glimrende afgørelse, der blot havde den hage, at den blev anket til Højesteret, der viste sig at være af en anden mening.

I Højesteret fæstnede man sig netop ved det pågældende kort og ved, at køberen i forbindelse med købet havde skrevet under på, at have læst en købekontraksblanket, hvor forpligtelsen til at betale bro- og vejafgift blev nævnt. Det var altså købernes egen skyld, at de ikke havde sat sig ind i købsbetingelserne.

Så den øverste retsinstans bestemte, at bropengene skulle betales, og ydermere skulle de to lokomotivfyrbødere nu betale 500 kr i sagsomkostninger til enkefru Thora Smiths bo. Dommen meddelte intet om, hvorvidt bropengene skulle betales i en årrække eller til evig tid!

Det skulle siden komme til endnu en sag ved Højesteret, som gav samme resultat, og for at komme ud af det, indgik "Ny Hvidovre" i sidste ende af 1943 et forlig, hvorefter broafgiften blev afløst ved et engangsbeløb. I denne forbindelse overtog "Ny Hvidov-

re" konsortiets veje og kloaker. Det charmerende ved denne sag ligger i, at der i dag næsten 100 år efter foreningens stiftelse stadig er 2-3 parcel-ejere, der betaler broafgift til konsortiets "Guldbro", der som bekendt forlængst er forsvundet og erstattet af en offentlig bro.

I alt er der 2-3 parceller, der endnu ikke har ønsket at afløse den gamle afgift med et engangsbeløb. Den dag, det sker, er der et stykke historie, der forsvinder, og ingen vil så huske "Guldbroen", der i mange år var konsortiets guldgrube, og som gav beskæftigelse til adskillige sagførere i længere tid.

Hele sagen om "Guldbroen" fortjener engang at blive skrevet, så alle finurlighederne, de juridiske krøller og de mange involverede personer kommer med.

HUSK

at meddele flytning til:
Kasserer Frank Gudmann
hlskasserer@gmail.com

Tlf.: 2536 5481

Drama og død på Kirkebroen 7

Af Jens Frederik Jørgensen

På Kirkebroen 7 udspillede sig under 2. verdenskrig en af krigens uhyggeligste begivenheder i Hvidovre.



På Kirkebroen 7 boede Agnes og Jakob Andreasen sammen med deres to yngste børn Elvin på 20 år og Inger-Lise på 12 år. I huset var den højtstående modstandsmand Arthur Nielsen og dennes ægtefælle Gerda Døssing ”gået under jorden”.

Natten mellem den 27. februar og 28. februar 1945 angreb Gestapo huset. Arthur Nielsen kom i ildkamp med Gestapo og blev dræbt. Jakob Andreasen var på arbejde. Agnes Andreasen, Gerda Døssing og de to børn, Elvin og Inger-Lise flygtede fra huset. De kom under flugten væk fra hinanden, og Agnes gik tilbage for at lede efter Elvin, og blev så dræbt af tyskerne.

Tyskerne afsluttede dramaet med at køre de dræbte væk og sprænge huset i luften.

Nielsen, Arthur. 1914-1945. Dansk premierløjtnant. Chef for modstandsbevægelsens afsnit 6 i Kbh..

Dræbt i ildkamp med det tyskes sikkerhedspoliti i feb. 1945.

Foto: Nationalmuseet

I forbindelse med Henny Paaskes og mine foredrag om ”Hvidovre og 2. verdenskrig”

sendte Inge Falkenberg Villumsen Forstads museet en stil som Inger-Lise havde skrevet den 23. maj 1945 om begivenhederne. Inger-Lise boede da hos sin morbror og tante i Brønshøj og gik i klasse med sin kusine, Inge Falkenberg Villumsen.

Klassens lærer havde bedt klassens elever om at skrive et brev til en eller anden i klassen og så sætte ”kryds og bolle” under ordene i sætningerne.

”Brevet” skulle omhandle noget, som man havde oplevet

Drama og død på Kirkebroen 7

Af Jens Frederik Jørgensen



Agnes Victoria Andreassen

Foto: Nationalmuseet

for nylig. Da Inger-Lise skrev sit ”brev”, var hendes mors skæbne stadig uvis. Det gulnede og krøllede originalbrev har Forstadmuseet nu fået indscannet.

Her kommer Inger-Lises brev om begivenhederne.

Brevet er stilet til kusinen, Inge Falkenberg Villumsen:

” Brønshøj 23. Maj 1945.

Kære Inge.

Nu skal du høre, hvad jeg har oplevet.

Klokken var 1 om Natten, da det ringede på vor Dør ude i Hvidovre, derefter bankede det haardt paa Døren. Jeg spurgte min Mor, der var i færd med at klæde sig paa, om det var min Far, der kom. Mor rystede paa Hovedet, saa spurgte jeg, om det var Tyskerne. Mor nikkede, og jeg vidste besked. Jeg sprang ud af Sengen, og idet jeg gjorde det, sprængte Tyskerne Døren. Min Hund King laa og rystede, for nu begyndte de at smide Granater paa Husmuren, saa det drønedede. Idet der blev en lille Pause, løb min Mor, jeg og King op paa 1. Sal, hvor min Broder og Premiereløjtnantens Hustru var. Jeg har glemt at fortælle, det var en Premiereløjtnant og senere hans Hustru, der boede hos os.

Vi lagde os alle ned på Gulvet med undtagelse af min Mor, der løb ned i Gangen efter min

Drama og død på Kirkebroen 7

Af Jens Frederik Jørgensen

*Broders og min Frakke, og
saa fik hun fat på noget mere
Tøj til mig.*

*Imens havde Tyskerne skudt
som rasende. Pludselig siger
min Mor "Verenda Døren".
Imidlertid var Tyskerne kørt
efter Forstærkninger, og de
havde kun ladet en Mand staa
Vagt ude ved Laagen, og ime-
dens flygtede vi ud af
"Verenda Døren" ned gennem
Baghaven om bag vort Skur,
hvor der var et Hul i Hækken
til Naboens Have, hvor vi løb
igennem og saa ud paa Præ-
stemose Vej, hvor vi gik op til
Præstemosen. Der var min
Broder blevet væk for os, og
min Mor vilde tilbage for at
søge efter ham.*

*Hverken Premierløjtnantens
Hustru eller jeg kunde standse
hende, for vi var begge saa
fortumlede, at vi ikke sansede
noget. Men vi fik dog aftalt, at
vi skulde give et Signal, der
var sådan, som naar man fløj-
ter på en Hund. Vi sagde til
min Mor, at vi vilde staa bag
et Skur i en af Kolonihaverne.
Der skjulte vi os, og en Gang
imellem sendte vi et Signal,*

men der blev ikke noget Svar.

*Vi blev urolige men gik allige-
vel hen til et Sommer Hus,
hvorfra Premierløjtnantens
Hustru sendte et Signal, men
der kom stadig væk ikke noget
Svar. Klokken var 1/2 seks om
Morgenen, da Premierløjtn-
nantens Hustru og jeg gik op
til Damhussøen, hvor hun*



Agnes Andreasens gravsten på Hvidovre Kirkegård.

Drama og død på Kirkebroen 7

Af Jens Frederik Jørgensen



På alle gravsten for faldne i modstandskampen er der en medaljon
Foto: Jørgen Snedled

kendte en Taxa Chauffør, der kørte mig og King til Hareskovvej, hvorfra vi rendte op til min Tante og Morbror, der blev helt forfærdede, da de saa mig.

Men nu må jeg slutte for denne Gang.

Mange venlige Hilsner til dig fra din Kusine."

Det hører med til historien, at

Elvin straks efter flugten begav sig til det sydlige Hvidovre. Han opsøgte Søren Kudsk, der lånte ham en cykel, så han kunne køre ind til sin far, der var på arbejde på Valby Gasværk. Elvin ville fortælle faren, hvad der var sket og advare ham mod at tage hjem. Jakob Andreasen flygtede efter dramaet til Sverige.

Inge Falkenberg Villumsen fortæller, at hun alt for tydeligt husker, da familien den 10. juni 1945 blev kørt i kortege fra Ryvangen til Hvidovre Kirkegård, hvor hendes elskede faste fik en heltebegravelse. Agnes Andreasen var ugen før blevet fundet begravet i Ryvangen sammen med premierløjtnanten, som tyskerne havde troet var hendes mand.

Arthur Nielsen tilhørte en militærmodstandsgruppe. Han var fra foråret 1944 chef for Københavnsledelsen afsnit 6, som udgjordes af Rødovre, Hvidovre, Glostrup og Brøndbyerne.

<http://kortlink.dk/natmus/qg5h>

Kirsten Dreyer om sit barne- og ungdomsliv i Hvidovre

Af Ole Asbjørn Petersen

Kirsten Dreyer i Lille Frihedens Aktivitetssal om sit barne- og ungdomsliv i Hvidovre

Kirsten har været 31 år på det kgl. Bibliotek som forsker og skriver gerne om andre, men skal for første gang fortælle om sit eget liv. Hun efterlyste tidligere barndomsvenner. Desværre var der ikke nogen til stede.

Kirsten havde bygget sit foredrag op gennem præsentation af mange fotos med et power point program. Et af de første fotos viste farfaderen ved huset på hjørnet af Tureby Allé ved Høgevej. Den blev senere ændret til Idrætsvej, da navnet tit gav anledning til forveksling. På fotoet ses også et lille hus, der i starten fungerede som sommerhus og bolig, mens faderen med familie og gode venner byggede det nye hus. Kendetegnende for meget af det private byggeri, der dengang blev iværksat. Farmor og mormor var svenskere, så hun omtalte sig selv som reserve-svensker. Fortalte hun nogen, at hun kom fra Hvidovre, så lød det: ”Du er jo fra landet”.

I huset var der ikke moderne toilet, så de hjemmedyrkede porrer blev betegnet som byens bedste.

Flere fotos viser påklædningen i 30'erne. Vest og slips obligatorisk på mange af billederne. Fine sko næsten som det ses i dagens serie om Badhotellet.

Bredegårds Allé 10 var ejet af en onkel og en tante. Dejligt sted at tage jordbær fra haven, (når det ikke blev opdaget). Mange i familien bliver i Hvidovre, og huset på hjørnet af Odysseus Allé og Hvidovrevej var i familiens eje. Huset bygget af rensede mursten, derfor blev murene efterfølgende pudset. Huset ligger på nr. 2 og er der den dag i dag.

Under krigen er faderen i modstandsbevægelsen og kaldes for Axel, selv om han hedder Hans. 2 mindre last-biler i garagen var bemalet med blomster og var dobbeltbundede, så der kunne anbringes våben.

Kirsten fortalte om en meget tragisk hændelse under krigen, hvor en person banker på døren. Han har blod på tøjet, og

Kirsten Dreyer om sit barne- og ungdomsliv i Hvidovre

Af Ole Ashbjørn Petersen

det viser sig, at han har myrdet en kvinde. Folk var oprørte, og flere mente, at der var undskyldende momenter. Det viste sig senere, at han slog en ny kvinde ihjel. Det var i 1962.

Vi hørte om en barndom, der var fyldt med mange sjove oplevelser. Ryger på strå, springer ud af vinduer på 1. sal, spiller billard med ødelagt lærred til følge, jordbær hugget hos fru Aagård og meget andet, der tyder på en tid med mulighed for at opleve uden den store kontrol. Visse grænser blev dog sat. Lomme penge fik man ikke, og et ønske om uddannelse som damefrisør blev udelukket. Som faderen sagde: ”Du har de tyndeste ben efter storken, så det går ikke”. Cykel blev der plads til. Alt for stor, men cyklen skulle males. Broderen beslaglagde husets eneste pensel, så Kirsten malede sin cykel med en pind. Opfindsomhed som kunne stamme fra faderen, der var lidt af en altnulig mand med gode iværksætteregenskaber.

Skolegangen forgik på Strandmarksskolen og var ikke lutter lagkage. Nogle af lærerne viste triste egenskaber og var uret-

færdige i behandlingen af børnene. Nogle slog allerede børn i 6 års alderen.

I forbindelse med Kirstens senere arbejde som forsker med Steen Steensen Blicher møder hun lærer Olsen i Jylland og konfronterer ham med fortiden.

Efter pausen viste Kirsten fotos af faderens lastbil, der var den første herhjemme med tippelad. Mens faderen var i Sverige under krigen blev han ramt af et vådeskud. Hans lastbil var den første lastbil, der kom hjem efter krigen. ”Hjem til Emma” var der malet på bilen. Lillebror blev hjemmefødt, og huslægen var Johannes V. Jensens søn. Faderen byggede en fabrik til støbning, men det var svært at få materialer. I fritiden optrådte han med hypnose og tryllekunster. Inviterede bl. a. politiet til arrangement på Risbjerggård, hvor det lykkedes at vinde stemningen, så man kunne se, at han virkelig var tryllekunstner.

Minder fra Dragsmur Ferie-

Kirsten Dreyer om sit barne- og ungdomsliv i Hvidovre

Af Ole Asbjørn Petersen

koloni fik erindringen frem hos flere af tidligere elever fra Strandmarksskolen. I konfirmationsalderen fik Kirsten lov til at blive borgerligt konfirmeret.

Kirstens møster hjalp inde hos apotekeren på Toftegårds Plads. Her mødte hun Thit Jensen, som hun hjalp meget. Kirsten så Thit Jensen i den kendte røde kjole, og er i dag i gang med at bearbejde Thit Jensens dagbøger med henblik på udgivelse. Har allerede gennemgået 16-1700 sider.

Undervejs i foredraget fortalte Kirsten om en poesibog, som hun fik en voksen bekendt, Bertha med de røde sko, til at skrive følgende i:

"Kære Kirsten

I Hvidovre er der godt at bo, der har man en dejlig fred og ro

Og hvis man så keder sig lidt en dag, så går man til Larsen i ro og mag, så går man til

Odysseus Allé nummer 17 min ven,

bliv ved at komme igen og igen og selv om du efterhånden bliver stor, så husk hvor du bor."

En dejlig aften, hvor Kirsten på livlig og indsigtfuld vis fortalte os om sin barndom i Hvidovre. Godt 60 fremmødte fik et interessant tidsbillede og en miljøbeskrivelse fremsat af en glimrende fortæller.



Kirsten Dreyer

”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”

Del 2

Af Inger Merete Clausen

Enghøjskolen i Avedøre 1995-2012



Inger Merete Clausen: Tidligere lærer på Enghøjskolen og konsulent for tosprogede elever.

I foråret 1995 fremkom Arbejdstilsynet med en tilstandsrapport om Enghøjskolen. Af rapporten fremgik det, at skolen havde alvorlige byggeskader og var sundhedsfarlig for personale og elever pga. omfattende svampeforekomster. Det flade tag havde gennem 20 år medført fugtskader i den grundlæggende konstruktion, og asfaltbelægningen på skolegården i 1. etages niveau var trods mange reparationer hullet som en si og metal og beton gennemtæret. En renovering og modernisering af skolen ville komme til at koste ca. 75 mill. Kr.

Et flertal i kommunalbestyrelsen og det nedsatte Enghøjvalg foretrak d. 16.05.95 at nedlægge skolen og flytte klasserne over på de to nærliggende skoler, Avedøre Skole og Frydenhøjskolen. Denne løsning ville også betyde den ”sidegevinst”, mente borgmester Britta Christensen og skoleudvalgsformand Finn Jensen, at de tosprogede elever kunne spredes. Evt. busses ud til flere skoler i resten af Hvidovre, så det i kommunalbestyrelsen ønskede maksimum af 25 % tosprogede på Hvidovres skoler kunne opnås. Enghøjskolen havde på dette tidspunkt 440 elever, hvoraf de 43,7% var tosprogede, samt 70 lærere, som også skulle fordeles.

Men det var i denne situation, at Enghøjskolens ledelse, personale, elever og forældre for alvor høstede anerkendelse for det store arbejde, der lå bag involveringen i lokalsamfundet og udviklingsprojekter som ”Skolen som kulturcenter” og Enghøjskolen som ”Magnet-skole”. Der kom en proteststorm uden lige mod politiker-

”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”

Del 2

Af Inger Merete Clausen

nes forslag. Allerede før mødet d. 16.05.95 i kommunalbestyrelsen havde forældre og beboere i området indsamlet 2.400 underskrifter på, at man ønskede at beholde skolen. Også forældre fra Frydenhøjskolen og Avedøre Skole protesterede.

Foran Hvidovre Rådhus var der den 16.05.1995 en meget stor demonstration for at bevare Enghøjskolen. Skoleleder Kirsten Schalburg talte imod nedlæggelsen og gav borgmester Britta Christensen en håndfuld hjerteballer. Kampen mod nedlæggelsen skete bl.a. under sloganet ”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”. Forholdet mellem Avedøre Stationsby og resten af Hvidovre var problematisk. Fra starten følte mange i Stationsbyen, at de var et stedbarn, som kun nødigt var overtaget fra Glostrup kommune i 70’erne. Da yderligere området af ”Medie Danmark” i begyndelsen af 90’erne blev betegnet negativt som en ghetto med alt for mange indvandrere, blev denne afstandtagen forstærket. Det var borgmester Britta

Christensen, som bl.a. selv var med til at starte debatten om ghettoerne og for mange indvandrere. Hun og andre borgmestre på Københavns Vestegn sagde højlydt i medierne stop for, at kommunen kunne modtage flere flygtninge og indvandrere i forbindelse med Regeringens fordeling.

Beslutningen om nedlæggelse af Enghøjskolen kom til høring på Hvidovres skoler. Samtidig fremkom Enghøjskolens skolebestyrelse med en beregning på, hvad det ville komme til at koste at ”ombygge” skolen. Beregningen viste at en ombygning ville være billigere, end det ville koste at flytte klasserne til naboskolerne og udbygge dem. Det var det billigste alternativ, hvis skolen blev ombygget som tosporet og de ca. 10.000 m² blev indskrænket til 7.000 m². Dermed kunne borgmesteren og den socialdemokratiske gruppe, som var et flertal i kommunalbestyrelsen, d. 7. august 1995 vedtage, at Enghøjskolen kom til at overleve. Kampen om Stationsbyens ”hjerte” var vundet.

”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”

Del 2

Af Inger Merete Clausen

Enghøjskolen i de nye bygninger

Derefter fulgte år fra 1996-99 med byggestøj, flytten rundt og kreative løsninger på lokale problemerne. Skolen blev nedrevet og bygget op i to tempi. Først den ene halvdel og skolegården og bagefter den anden halvdel. Imens flyttede elever og lærere sammen på det resterende areal - og ud i Bymurens beboerlokaler, den fri natur, og hvor man ellers

kunne finde plads og inspiration.

Skoleleder Kirsten Schalburg insisterede på, at børnene skulle være på skolen sammen med håndværkerne, fordi de herved kunne få indblik i, hvordan et byggeri foregår. Resultatet af ombygningen blev en ny flot skole med et stort veludstyret bibliotek og en stor aula til fællesarrangementer. Skolebygningerne havde røde mursten med hvi-



”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”

Del 2

Af Inger Merete Clausen

de bånd og tegltag med rejsning på. I alt fremstod den nye skole med de større vinduesarealer og lysere materialer og rum væsentlig pænere end den gamle Enghøjskole. Der var også fokus på, at byggematerialerne var godkendte og ikke sundhedsfarlige. Skolen kunne fejre indvielsen af de nye bygninger samt sin 25-års fødselsdag i september 1999 med en færdig ombygget skole.

Integrationsprojekterne fortsatte også, og Enghøjskolen markerede sig som en international skole. Ved projektets slutning havde skolen 482 elever, hvoraf de 190 var tosprogede. Dvs. at elevtallet var steget, og procentdelen tosprogede faldet lidt, hvilket jo var integrationsprojektets målsætning. Men derudover var det også lykkedes Eng-højskolen at knytte det øvrige Hvidovre til sine projekter.

Skolen modtog i 2001 Nævnet for Etnisk Ligestillings ”Stafet” og forpligtede sig dermed til at gøre en ekstra indsats over for at fremme etnisk ligestilling og modvirke racisme.

Skolen modtog også i 2001

Danmarks Lærerforenings ”Stinus Pris” for fremragende fagligt og pædagogisk skoleudviklingsarbejde.

I 2001 stoppede Kirsten Schalborg som skolens leder. Nu fulgte der 10 år med vekslende og delvist fraværende skoleledelse, og manglende opbakning fra forvaltningen gjorde ledelsesopgaverne på skolen vanskelig. Og der var også en nedgang i elevtallet. I skoleåret 2000/2001 var der 416 elever på Enghøjskolen. I skoleåret 2009/10 var det faldet til 293. Mange af skoledistriktets børn valgte at gå på naboskolerne eller privatskole.

Elever med særlige udfordringer

Skoler afspejler lokalsamfundet på godt og ondt. Det betød, at Enghøjskolen skulle rumme børn med mange belastninger hjemmefra. I slut 70’erne var der problemer med unge, der sniffede lim. I 80’erne var udfordringerne både utilpassede indvandrerbørn og etnisk danske børn fra familier med problemer. Skolebetjenten Jørgen Mosholt og kaffe-damen Kir-

”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”

Del 2

Af Inger Merete Clausen

sten Mosholt var i den periode gode til at tage sig af børn, når de ikke kunne rummes i klasseundervisningen.

I 1980'erne fik Enghøjskolen en ”OBS” - dvs. et særligt tilbud for elever med tilpasningsvanskeligheder. Her kunne elever, der røg helt ude i torvene, komme ud af klassen og komme i ”obs'en” og få en tæt kontakt til en lærer, til de var faldet ned. En overgang fungerede den også som periodeklasse, dvs. at elever, der var særligt udfordret, kunne være i periodeklassen i en del af deres skema og i deres hjemklasse i resten af tiden.

Efter årtusindskiftet blev der også på Enghøjskolen arbejdet ihærdigt med elever, der var særlig udfordret. I 2007 lykkedes det at få en familievejleder ansat fuldtids på Enghøjskolen. Hendes opgave var at hjælpe med kontakten til hjemmene, nedbringe elevfraværet og hjælpe lærerne med indstillinger til socialforvaltningen. Tidligere i 80'erne havde der været socialrådgiver, skolepsykolog og talepædagog fuldtids til-knyttet sko-

len, men disse fag-personer blev sparet været i 90'erne.

Anden og sidste kamp om Enghøjskolen

Enghøjskolen fortsatte efter Kirsten Schalburgs ledelse med at have fokus på pædagogisk udviklingsarbejde og integration af tosprogede elever. En undersøgelse viste, at Enghøjskolen var den skole i kommunen, som havde den største undervisningseffekt på eleverne. Undervisningseffekten blev målt i forhold til elevernes afgangsprøver og set i forhold til hvad, de - ud fra elevsammensætningen - skulle forventes at opnå. Disse udviklingsarbejder blev desværre afbrudt af kommunalbestyrelsens beslutning om at lukke Enghøjskolen og fik derfor ikke en chance for at blive evalueret.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre indstillede først, at Engstrandskolen i Hvidovre skulle nedlægges. På grund af det faldende elevtal i kommunen ville man indskrænke antallet af skoler i Hvidovre.

Skolebestyrelsen på Eng-

”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”

Del 2

Af Inger Merete Clausen



Enghøjskolen ved Mangfoldigheden

strandskolen kæmpede kraftigt imod denne beslutning. Og i september 2011 blev beslutningen ændret til, at det nu i stedet var Enghøjskolen og Sønderkærskolen, der skulle lukkes, og elever og personale flyttes til tre andre skoler i området. Beslutningen blev efter mange indsigelser stadfæstet på et møde i kommunalbestyrelsen d. 28. februar 2012. Lærerne på Enghøjskolen var lamslåede. Nok var skolens elevtal faldet til under 300 ele-

ver, men der var det sidste år sket en stigning til, at man nu havde 312 elever. Ganske vist var det stadig under halvdelen af de børn, som skoledistriktmæssigt tilhørte skolen, men der var fremgang i elevtallet. Skolen havde også ved arbejdsplads- og trivselsvurderinger vist, at skolen havde et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, og at det lå over gennemsnittet. Skolens afgangselever var enten fortsat i gymnasiale uddannelser

”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”

Del 2

Af Inger Merete Clausen



Inger M. Clausens artikel om Enghøjskolen kan læses i fuld længde på www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk/

(45%) eller fortsat i erhvervsfaglige uddannelser eller i 10. klasse (55%).

Mange uden for skolen forstod heller ikke beslutningen. Fx blev det i høringsvarene fremhævet, at Enghøjskolens bygninger var de nyeste, og

skolen den mest moderne skole i området. Avedøre skole og Frydenhøjskolen fremhævede behovet for nybyggeri, da skolerne ikke uden ombygning ville kunne rumme de ekstra elever og lærere fra Enghøjskolen, som dermed skulle

”Mit hjerte banker for Enghøjskolen”

Del 2

Af Inger Merete Clausen



Skolegården på Enghøjskolen

Foto: Hvidovre Avis

overflyttes. Der var således ikke umiddelbart en økonomisk gevinst ved lukningen af Enghøjskolen.

Samarbejdet med lokalområdet var omfattende og højt prioriteret. Derfor var der også mange af beboerne og institutionerne i Stationsbyen, som protesterede mod lukningen. Men kommunalbestyrelsen stod fast ved sin beslutning

denne gang trods de mange protester. Elever blev overflyttet klassevis til henholdsvis Avedøre skole, Frydenhøjskolen og Engstrandskolen. Lærerne flyttede med, efter at deres ønske om skole-placering var blevet hørt.

I juni 2012 sluttede Enghøjskolens historie.

Inger M. Clausens artikel om Enghøjskolen kan læses i fuld længde på www.hvidovrelokalhistorikeselskab.dk/

Hvidovre 1977

— som det stod at læse i Hvidovre Avis

Af Jens Frederik Jørgensen

I oktober fejrede Hvidovre 25 års jubilæum som 1) ”købstad”. Hvidovre Avis bragte et 16 siders tillæg.

1977 var året, hvor det efter borgermøder og debat blev besluttet at bygge Avedøre Idrætscenter, dog ikke med en 50 meter bane til svømning. Prisen blev anslået til over 60 mill. kr.

Debatten om Lokal-TV og et kommunalt byanlæg til 40-50 mill. kr. bølgede frem og tilbage. 3.000 kr. for et parcelhus og 1.000 kr. for en lejlighed. Det ville gøre det muligt for alle Hvidovres husstande at tage tysk TV.

Henry Fussing, formand for Avedøre Børne- og Ungdomsforening købte i juli måned Tureby Kro for 720.000 kr. Foreningen havde 560 medlemmer. Kommunen skulle betale 80% af driftsudgifterne. Købet vakte politisk røre i re-

sten af året.

Langvarig kontrovers om reguleringsplan for Baunebakken afsluttes i Østre Landsret. Der blev udstykket 230 grunde på 300 m². Undervejs blev grundejerforeningen Baunebakkens bestyrelse væltet.

Hvidovre fik i juli sin vilje. Lufthavnsmotorvejen føres under Hundigebanen og Gl. Køge Landevej i stedet for som ellers planlagt på broer over. I november redegjorde Motorvejskontoret over for kommunalbestyrelsen for linjeføringen udover Avedøre Holme og videre til Amager. Motorvejen skulle føres over 2 broer og 3 dæmninger. Kommunalbestyrelsen ønskede tunnel og ville indgå i forhandlinger.

Avedøre Campingplads med 500 pladser og 50.000 overnatninger i de 5 sommermåneder måtte vige for den nye motorvej. Det samme gjaldt - Gæ-

1) Hvidovre blev ikke købstad, men en række regler for købstæder kom til at gælde for Hvidovre i stedet for reglerne for sognekommuner (Gentofte-status).

Hvidovre 1977

– som det stod at læse i Hvidovre Avis

Af Jens Frederik Jørgensen

stearbejderbyen – Avedøre Hostel på Avedøre Holme, der måtte nedrives – en fjerdedel blev flyttet til Amager Fælled, hvor der etableredes vandrehjem.

Hvidovre kommune overtog 1. maj Marianelund kro ved Gur-re. Skulle anvendes til ferie- og kursuscenter for Hvidovre kommunes foreninger m. fl. I



Hans Steffen Skovgaard Andersen ved ismøllen

Foto: Forstadmuseet

september blev viceborgmester Sven Christensen forbavset over, at det ville koste 5.5 mill. kr. at ombygge Marianelund. ”Nok dyrt, men også dejligt. Vil komme til at fremstå enestående”.

Kulturen blomstrede: Visesangeren Flemming Krøll gik solo fredag den 21. i radioens ”FredagsParty”.

GNAGS – århusiansk rock-gruppe sørgede sammen med de lokale Konk-Overdrev for underholdningen, da HIPS 12.2 bød til valgfest på Risbjerggård.

Kulturrådets 10 års jubilæum 18.2 markeredes i Medborgerhuset med 2 forestillinger af Odinteatret.

Gasolin købte sig ind i Hvidovre for et millionbeløb. Overtog Amager karosserifabriks store hal-byggeri, Avedøreholmen 76.

Hvidovre Teater gik ind i sin 10. sæson.

30 foreninger satsede 50.000

Hvidovre 1977

– som det stod at læse i Hvidovre Avis

Af Jens Frederik Jørgensen



Marianelund

Foto: Bengt Lynggaard Nielsen

på en byfest 12. – 14. august.
Ved Boldklubben Frihedens
høstfest den 27. august stod
Birthe Kjær første gang i flere
år på en scene i Hvidovre.
Selvom hun boede i Hvidovre,
var hun normalt travlt optaget
andetsteds.

Nordisk Kulturuge i Hvidovre
3.-10.9.

7.000 -10.000 deltog 4.9 i
søndagens gratis koncert – Re-
bæk Festival – arrangeret af
HIPS og med Gnags på sce-
nen.

I marts kunne man hos FONA
købe et 22” farve Tv for
3.996. På konto over 47 måne-
der med 159 kr. pr. måned, i
alt 7.236 kr.

Hvidovre 1977

– som det stod at læse i Hvidovre Avis

Af Jens Frederik Jørgensen

Sporten kort:

Foreningerne udstillede i Medborgerhusets kælder. ”Der er altså en akvarieklub i Hvidovre” ”Og findes Hvidovre Damesfodbold virkelig?”

Dansk Curling hedder Hvidovre – besatte de syv første pladser ved Danmarksmesterska-

berne.

HBC fejrer i maj 30 års fødselsdag og Kjeld Riisberg, kaldet ”Skrædderen”, bliver udnævnt til HBCs 5. æresmedlem. I december blev det besluttet at udvide HBC-hallen og få plads til en tiltrængt sjet-



Sønderkærskolens finalister 1977

Stående fra venstre:

Jan Petersen – Steen Jensen – Preben Lauritzen –

Allan Lyngby – Johnny Kuch –

Sten Petersen (anfører).

Siddende fra venstre:

Jesper Møller – Leif B. Jensen – Poul Larsen –

Hans H. Hansen – Jonny Bonde – Gert Nielsen.

Foto: Hvidovre Avis

Hvidovre 1977

– som det stod at læse i Hvidovre Avis

Af Jens Frederik Jørgensen



Palle Voigt
Foto: Hvidovre Avis

te bane.

Jørgen Lindhardsen bliver nordisk mester i OK-jolle. Lars Rasmussen, også fra "Suset", bliver nr. 2.

Ken Frost – 10 år – var med til at vinde cykel-VM for hold. Sønderkærskolen tabte i november 4-1 til Kirsebærhavens Skole i finalen i Ekstrabladets fodboldturnering.

Det blev fejret:

Hvidovre Jagtforening fejrede 1.2.1977 25 års jubilæum. Med 483 medlemmer var den største underafdeling under Landsjagtforeningen i Danmark.

5.3 fyldte en af Hvidovres kendte skikkelser, kommunalbestyrelsesmedlem for SF, Palle Voigt, 50 år.

Risbjerg Kirke fejrede 1. juni 25 års jubilæum.

I juni rejsegilde på Frydenhøjparken – 115 rækkehuse.

18.6 fejrede Hvidovre Kajakklub 50 års jubilæum.

Plejhjemmet Søvangsgården indviedes 21. juni. Er opført af Røde Kors Københavns afdeling og "Broderbåndet" under Den danske Frimurerorden.

Den kommunale aftenskole fejrede i august 50 års jubilæum.

Hvidovre Kvindelige Gymnastikforening fejrede i september 40 års jubilæum.

Hvidovre 1977

— som det stod at læse i Hvidovre Avis

Af Jens Frederik Jørgensen

Eva Raae Schultz havde 1.10 været ansat 40 år ved Hvidovre Biblioteksvæsen, heraf de sidste 33 år som stadsbibliotekar.

Avedøre Kirke indviet med maner 1.søndag i advent.

Erhvervsnyt:

På grund af akut pladsmangel på Hvidovre Rådhus købte kommunen ”Brdr. Rasmussens Møblers” forretningsejendom, Hvidovrevej 229 (hjørnet af Hvidovrevej og Bjeverskov Allé) til brug for socialkontoret. ”For 1/2 mill. TÆPPER og Møbler realiseres til stærk nedsatte priser” lød det i en annonce fra Brdr. Rasmussens Møbler. I maj åbnede Otto Stilling fra Brdr. Rasmussen – ”Rebæk Møbler”.

AP- Radiotelefon A/S på Hjørnagervej skabte Europas mest avancerede og billigste radiotelefon. Direktør Anton Petersen havde stået i spidsen for arbejdet i 3½ år.

John Steen Olsen spillede for HIF fra efterårssæsonen efter 10 år i udlandet. IFK Malmø

ville ikke løse ham fra kontrakten i foråret. John Steen Olsen åbnede en hypermoderne sportsforretning i Frihed-ens Butikscener.

48 forretninger på Hvidovrevej tog under mottoet: ”En halv time på den ene side og en halv time på den anden” konkurrencen op med storcentrene. Forretningerne handlede i samlet flok. 5 siders annoncer i Hvidovre Avis. 1 blomst til samtlige kunder, som så kan samle deres egen forårsbuket. Regnvejr på dagen holdt ikke kunderne tilbage.

Vejret kort:

”Det er den værste vinter vi har oplevet”, sagde gårdmændene i Friheden i slutningen af januar måned. De havde i perioder arbejdet næsten i døgn-drift.

Det store smukke juletræ på Hvidovre Torv bukkede under og segnede for den voldsomme storm Juleaftensdag om eftermiddagen kl. 15.40.

En ukendt verden åbnede sig på Det kongelige Bibliotek

Af Jens Frederik Jørgensen

Det kongelige Bibliotek blev skabt af Kong Frederik den 3. i 1648. I 1906 fik biblioteket sin første egen bygning – bygget i ”Skønvirkestil, Jugendstil”.

Her og i Den sorte Diamant førte rundviser Kristian Jacobsen 25 af selskabets medlemmer rundt en times tid den 22. marts 2017.

Den sorte Diamant er bygget i silkebeton med en glasfacade udenpå. Set udefra en aften, hvor der lys i bygningen, ser det ud som om bygningen – diamanten – svæver.

Imponerende og lidt udfor-

drende, hvis man lider af højdeskræk, er det at stå oppe på ”broen” i toppen af bygningen og kigge ud i Københavns Havn. Man er som gæst velkommen til at tage elevatoren op til etage G og se udsigten. Da det er et bibliotek, er etagerne benævnt med bogstaver! I overgangen mellem de tre bygninger, som Det kongelige Bibliotek i dag består af, er der i loftet en 210,8 m² loftudsmykning udført af Per Kirkeby. Den er malet på 144 plader. Dette arbejde foregik i Filmbyen i Avedøre, kunne



Atrien

Foto: Finn Kristensen

En ukendt verden åbnede sig på Det kongelige Bibliotek

Af Jens Frederik Jørgensen



Kirkebybroen - 2013
Foto: Det Kgl. Bibliotek

Kristian fortælle os. Da biblioteket blev bygget i 1906, blev det kun i læsesalen, at der blev installeret elektricitet - i de flotte grønne glaslamper. Elektricitet var kommet i København i 1880, men blev i 1906 stadig ikke betragtet som noget, der ville være blivende.

Vi kom også ind at se et af bibliotekets magasiner. Det kæmpestore reolssystem i flere etager var selv bærende og ikke

boltet til væggene. Der var fra starten af ikke elektrisk lys, man klarede sig med det lys, der kom ind ad de store vinduer. Etageadskillelsen er store jern-riste, så lyset kunne fordele sig mellem etagerne, og så varmen kunne stige op. Så tog Kristian pusten fra os, da han fortalte, at Det kongelige Bibliotek har 7 mio. bøger. De er fordelt på 250 km. hylde. Det ville være som at køre ved siden af en reolhylde fra

En ukendt verden åbnede sig på Det kongelige Bibliotek

Af Jens Frederik Jørgensen



Det danske Magasin
Foto: Finn Kristensen

København til Vejle.

Biblioteket ”høster” også materiale fra alle danske hjemmesider. Hvis alt dette digitale materiale blev printet ud på papir, ville det fylde 30.000 hyldekilometer, svarende til næsten jorden rundt!

Den næste times tid var vi på besøg i Småtryksafdelingen, hvor Theresa Jacobsen fortalte om en del af Det kongelige Bibliotek, som de færreste kender til.

Her modtager biblioteket al aktuel viden, der er uden forfat-

ternavn. Det er kataloger, prislister, programmer for kulturelle begivenheder, blade fra foreninger, kirkeblade, lokale telefonbøger, kommunalt materiale m.m. Samlingen rummer 7 mio. stk. og fylder 7 hyldekilometer.

Siden 1697 har alle bogtrykkere i Danmark haft pligt til at aflevere et eksemplar af alt, hvad de trykker. Denne pligt blev udvidet i 1902. I dag er det et problem, at man ikke får al småtryk, da det bliver trykt i udlandet eller trykt af kommuner, institutioner, foreninger

En ukendt verden åbnede sig på Det kongelige Bibliotek

Af Jens Frederik Jørgensen

selv.

En uvurderlig kilde til studiet af vores hverdagshistorie ud fra i grunden værdiløse dokumenter. Men nej, det er en guldgrube. Det er hverdagslivets historie, man finder her. Det kan være den ene-ste kilde til en forenings eller et firmas historie.

Theresa havde fundet forskelligt materiale fra Hvidovre frem, som vi kunne kigge i. Propforeningen, Sygekassens årsberetning, materiale fra HIF, den socialdemokratiske forening, Suset, Bredalsparken, Stationsbyen, skoler, aftenskoler m.m.

Et sjovt eksempel var, at biblioteket har en meget stor sam-

ling af kataloger fra Daells Værehus. Samlingen er meget efterspurgt, hvis der skal tegnes et tidsbillede f.eks. da Mata-dorserien skulle optages. Nogle læsere har ikke kunnet dy sig. De har skåret billeder ud af katalogerne – især billeder, der reklamerede for dameundertøj.

Et meget interessant besøg med ufattelige mængder af opsamlet viden. At tænke sig, at der var så meget opsamlet materiale og viden, man ikke kendte til!

Vi vil arrangere et besøg mere, så de der ikke var med første gang, får chancen for at få den store oplevelse, vi andre besøgende fik.

Der er fri adgang til Det kongelige Biblioteks læsesale, hvor man kan studere alle udgivne danske aviser på mikrofilm. Der er adgang til 300.000 kort og 18 mio. billeder. Noget materiale skal dog bestilles 1-2 dage i forvejen via hjemmesiden www.kb.dk

Der er ikke fri adgang til at gå på opdagelse i Småtrykssamlingen. Her kan man starte sin søgning på Det kongelige Biblioteks hjemmeside – www.kb.dk - under menupunktet REX, hvor der er et søgefelt. Er man heldig ligger materialet digitalt og kan straks læses.

Hvis dette ikke er tilfældet, kan man skrive til kontakt@kb.dk eller ringe og tale med en kontaktbibliotekar på tlf: 33 47 47 47.

Hvidovregitteret

Poul Sverrild fortæller

Af Birte Gerdes



Hvidovre Torv - 1953

Foto: Forstads museet

Torsdag den 6. 4. kl. 17 var årets første fyraftensmøde på Hvidovre Torv. Vi var et par og tredive denne kolde eftermiddag, som mødte frem på Hvidovre Torv for at høre Poul Sverrild fortælle om Hvidovregitteret.

Poul Sverrild startede med at fortælle, at vi stod på det, som havde været Lars P. Mortensens gård, som lå overfor Hvidovre Kirke.

Hvidovre Torv er anlagt i sin nuværende form i 1952.

I 1956 blev det historiske smedjernsgitter rundt om torvet sat op. Gitteret er 127 meter langt, og fortæller Hvidovres historie fra oldtiden til 1956, hvor det stod færdigt. Gitteret er tegnet af E. Thorstein og lavet af Smedemester Poul "Samson" Hansen på Landlystvej. Det tog 4 år, og der gik fem tons jern til gitteret.

Hvidovregitteret

Poul Sverrild fortæller

Af Birte Gerdes

Når man går rundt om gitteret er der mange årstal for spændende begivenheder i Hvidovres historie, men også fra Danmarkshistorien: 'Hvidovre kirke nedrives under Københavns belejring' er måske ikke helt korrekt, men fortæller om, at kirken led alvorlig skade. '1788 Stavnsbåndets løsning', '1790 Kirken får tårn', '1849 Grundloven', '1940 Tysk besættelse', 'Frihedskampen', '1945 Befrielsen' og '1. oktober 1952 bliver Hvidovre købstad' er titler på andre af de fine billedfelter.

På vores tur rundt om gitteret fortalte Poul om de forskellige ting vi så, blandt andet om, at da gitteret blev renoveret i 2004, ville kommunen ikke bruge bladguld, som var det oprindelige, men man brugte bronzemaling, som ikke var så pænt.

Vi fik også historien om, da Hvidovre ikke havde nogen præst, og om at bønderne fra Valby måtte gå, når de skulle i kirke i Hvidovre.

Hvidovre Kommune var en af de første, som fik en Teknisk skole som aftenskole. Det var også i Hvidovre, der i 1930'erne blev bygget det største sognekommunale bibliotek i landet.

Det kan bestemt anbefales selv at gå en tur rundt om gitteret på Hvidovre Torv.



Smedemester-Poul-Samson-Hansen.

Foto: Forstadsmuseet

Aktivist, politiker, person

*Foredrag af Pernille Falcon
Af Gitte Jakobsen*

Ole Asbjørn bød velkommen og nævnte Pernilles engagement og hendes arbejde i kommunalbestyrelsen, der førte til mange mindretalserklæringer. Pernille fortalte om sig selv, sin tilgang til Hvidovre, hvor hun har boet i i 38 år og været i kommunalbestyrelsen i 32 år, om sin "fælles rejse" med Kim Østerberg og om Avedøre Stationsby

Hun studerede på HF med Marianne Juhl, som på det tidspunkt boede i kollektivet "Villa Grin" på Nordre Kystagervej. Her kom Pernille i forbindelse med HIPS fra 1974-76 og havde derefter sin gang i Hvidovre. Hun var en del af HIPS både som praktisk gris i forbindelse med renoveringen og på det politiske og organisatoriske plan.

Hun mødte sin senere mand Kim Østerberg, og flyttede senere med ham til Avedøre Stationsby 1976. Stationsbyen var en ny by med mange mangler lige børneinstitutioner til vejbelysning, og Pernille fik sammen med andre arrangeret aktionsgrupper, kvindegrupper, støttegrupper og meget andet med fællesskab, etnicitet, grøn by, gode rammer for folks liv

og en by, der var god for børn. Hun kom i afdelingsbestyrelsen 1976 og i kommunalbestyrelsen i 1978 for VS. En episode fra hendes første budgetforhandling i kommunalbestyrelsen foregik lidt kaotisk. Det meste af kommunalbestyrelsen med undtagelse af borgmesteren, SFeren og Kommunisten udvandrede, da hun fik ordet.

Valget 1985 blev et vendepunkt, hvor Socialdemokraterne mistede deres absolutte flertal. VS gik sammen med SF og andre og sikrede Sønderkærskolens bevarelse, Socialdemokratiets borgmesterpost og fik mange sager gennemført i denne valgperiode og direkte indflydelse.

I Stationsbyen arbejdede man for Enghøjsskolens bevarelse, børneinstitutioner, dannede spiseklubber og kollektiver. Hun nævnte samarbejde med Avedøre bibliotek og sundhedsplejerskerne som fantastisk godt.

Arbejdet i kommunalbestyrelsen var præget af mandekultur, Gammel Dansk og cigarer, men i en periode dog med mange kvinder: Inge Larsen, Britta Christensen, Birthe

Aktivist, politiker, person

Foredrag af Pernille Falcon
Af Gitte Jakobsen

Mingon, Grethe Olsen med flere.
Pernille blev færdig som socialrådgiver fra RUC, arbejdede i Rødovre kommune, fik børn og sad i kommunalbestyrelsen, havde tid til samværet med vennerne og følte sig ikke stresset, selv om der var "post til knæene", som blev delt ud af rådhusbetjentene, da posten ikke kunne være i postkassen, og som skulle læses inden kommunalbestyrelsesmøderne
Pernille er kendt for sit store arbejde i og sine mindretalsudtalelser i kommunalbestyrelsen. En gang nægtede hun at underskrive protokollen, fordi borgmester Aagesen ikke ville medtage en mindretalsudtalelse.
I 90-erne og 00-erne havde Stationsbyen et dårligt ry, dog kom der mange nye institutioner og bl.a. Cafe Hjertetræet. Dannede liste T med VS, forældrebevægelsen, DKP og andre
Pernille har arbejdet med især boligpolitik som udgangspunkt for folks liv. De sociale boligselskaber har løftet rammerne for folks liv.
Pernille stoppede i kommunal-

bestyrelsen 2010, da hendes mand Kim Østerberg blev syg af cancer, og hun er senere flyttet fra byen.

Et foredrag om et interessant menneske med mange holdninger, som de ca.50 tilhørere, blandt andre 2 af Hvidovres tidligere borgmestre, hørte og gav stor applaus.



Pernille Falcon
Foto: ?

Forstadsmuseets skoletjeneste – undervisning midt i historien!

Af Lisbeth Hollensen

Forstadsmuseet tilbyder som noget helt nyt en skoletjeneste med historieundervisning i autentiske rammer! Som noget helt unikt arbejder eleverne med historien lige dér, hvor den er sket. Den nye skoletjeneste arbejder videre i sporet på Forstadsmuseets Historien i Gaden ved, at undervisningen foregår midt i historien lige dér, hvor det hele skete.

Åben Skole

Skoletjenesten har foreløbig to undervisningstilbud på programmet. Som led i Åben Skole er begge undervisningstilbud udviklet i samarbejde med to lærere fra Brøndbyøster Skole, som har været inde over med undervisningstips, didaktik, sparring og gode råd foruden, at de satte deres egne klasser på som prøveklude.



Lisbeth Hollensen
Foto: Forstadsmuseet

Forstadsmuseets skoletjeneste – undervisning midt i historien!

Af Lisbeth Hollensen

Det er der kommet to færdige undervisningstilbud ud af, der kobler direkte til skolernes undervisning, nye Fælles Mål samt Historiekanonen, så de kan bruges som eksterne læringstilbud.

Fra svenskerkrig til soldaten på Vestvolden

Det ene undervisningstilbud hedder "1657-1660: Da svensken plyndrede" og foregår i Brøndbyøster Landsby.

Gennem indlevelse og den historiske fortælling udfører eleverne opgaver på vegne af den svenske soldat, præsten og bonden Jørgen og lærer om svenskekrigene, da krigen ramte Brøndbyøster Landsby.

Det andet tilbud hedder "I skyggen af 1. Verdenskrig" og foregår på Vestvolden, hvor eleverne gennem indlevelse på vegne af krigsjournalisten, bonden i Brøndby og soldaten på Vestvolden lærer om 1. Verdenskrig på det helt nære niveau.

Fremover vil der naturligvis blive udviklet flere og nye un-

dervisningstilbud. Forstadens historie har mange lag og rummer alt lige fra svenskerkrige i 1600-tallet til velfærdssamfundets højhus-byggerier i det 20. århundrede. I skrivende stund er vi derfor ved at udvikle et nyt undervisningstilbud sammen med to lærere fra Brøndby Strand Skole, der handler om velfærdssamfundet og dets byggerier med udgangspunkt i Brøndby Strand og Avedøre Stationsby.

Alle skoler kan booke et forløb

Forstadsmuseets skoletjeneste er naturligvis ikke forbeholdt skoler i Brøndby og Hvidovre. Undervisningstilbuddene er tilrettelagt, så de passer ind i en hver folkeskoles historie-undervisning, der ønsker at give eleverne et anderledes undervisningsforløb, hvor eleverne får lov at arbejde med historien helt tæt på og gøre den levende.

Byvandringen - tirsdag den 25. april 2017

Formanden har ordet

Af Finn Ivo Heller

Godt 35 personer deltog i ovennævnte arrangement på en delvis solrig eftermiddag, som dog var garneret med en kold blæst. Anina Grambye, som har boet i Sydhavnen hele sit liv, var vores meget inspirerende guide.

Det var AKB, som startede med at bygge lejligheder som almennyttige boliger omgivet af grønne arealer med lys og luft. Området var dermed også meget forskelligt fra de boliger, de tilflyttende arbejdere kom fra i de Københavnske brokvarterer. Det var jo lejligheder i mørke baggårde og uden toilet og bad.

I 1913 blev de første boliger bygget ved Ellebjergvej / Borgmester Christiansensgade.

Tidligere statsminister Anker Jørgensen boede her hele sit liv. Han blev begravet på Vestre Kirkegård, som også er nabo til Sydhavnskvarteret. Udviklingen og fremtiden for Sydhavnskvarteret betyder, at der snarest skal laves klimatilpasning og bl.a. bygges regnvandsopsamlingskanaler og bassiner, og hvad det kommer til at betyde for området og kvarteret kunne Anina ikke vurdere. Ligeledes er der ved

at blive bygget metrostationer dels ved Mozarts Plads og dels ved Ny Ellebjerg, som en del af den kommende Metroringbane og ikke mindst med et stort nyt trafikknudepunkt omkring Ny Ellebjerg. Det vil ændre Sydhavnsområdet og få stor betydning for det.

Siden starten i 1913 er der også sket store ændringer i boligmassen, idet mange af de små lejligheder er lagt sammen 2 og 2 til større lejligheder og ændret til dels ejerlejligheder og dels andelsboliger, således at der er langt færre almennyttige boliger tilbage.

Området har mange store skønne grønne områder med mange gamle træer.

I meget gamle dage lå her flere gårde, som var leverandører til kongens spisekammer (Heraf navnet "Kongens Enghave"). En af disse gårde hed Karens Minde. Det navn blev fastholdt, da man i 1870 byggede en Åndssvageanstalt, som fungerede som sindsygehospital helt frem til 1980, hvor bygningerne efter nogle år blev ændret til Medborger- og Kulturhus med bl.a. mødelokaler, bibliotek og café.

I området ligger der også flere

Byvandringen - tirsdag den 25. april 2017

Formanden har ordet

Af Finn Ivo Heller



have- og kolonihaveforeninger med mange meget forskellige huse både i kvalitet og stil. Lige fra ”pindebrænde”bygninger til meget smukke kvalitetsbygninger. Vi så en af disse haveforeninger.

Inden vi sluttede byvandringen var vi oppe på en jernbanebro med god udsigt til hele området; herfra fik vi udpeget flere delområder af Sydhavns-kvarteret og naboområderne, herunder bl.a. Tippen, som er en gammel losseplads for bygningssaffald. Det var her gamle

bygningssdele blev afleveret, da man renoverede brokvartererne inde i København. I dag er Tippen og Valbyparken grønne og rekreative områder med en flot natur og et rigt dyreliv.

Vi gik gennem ”Lorterenden” og ”Trylleskoven”, inden vi afsluttede vandringen med et besøg på Karens Mindes café til en velfortjent kop kaffe og kage.

Alt i alt et rigtig godt arrangement med STOR ros til arrangøren og ikke mindst til en meget god og inspirerende guide.

Et bidrag til Hvidovre FDFs

(senere Hvidovre FDF/FPF's) historie.

Af Henning Naschou Jensen

I 1964 blev kredsen delt i 3 selvstændige kredse – Nord/Hvidovre sogn (Hvidovre 1), Midt/Risbjerg sogn (Hvidovre 2) og Syd/Strandmarkssogn (Hvidovre 3). Medlemstallet nåede det år sit toppunkt – 294.

Jeg tilhørte efter delingen Hvidovre 2, hvor jeg var leder fra 1969 til 1975, og stod i de år sammen med Erik Johansen bl.a. for Patruljeførersko-



Henning Naschou Jensen

len, der på ét helt år uddannede de unge til deres første patruljeleder/klasse-assistent-opgaver.

Patruljeførerskolen i sæsonen 1971/72 var det første forsøg på at ophæve kønsskellet, idet FDF her samarbejdede med nogle af Hvidovre KFUK-spejdernes troppe om at uddanne de 15-årige til deres kommende udfordringer som lederassistenter.

Drengene fra FDF deltog som afslutning på deres uddannelse samlet på "Forpionerlejren" til FDF's Landslejr i juli 1972, hvor de medvirkede til opbygningen af hele lejren, der skulle huse 12.000 deltagere. En kæmpe op-levelse for disse unge drenge, der egentlig var for unge til at få lov til at deltage i "Forpionerlejren", der både var hårdt fysisk arbejde og med lange arbejdstider, men p.g.a. Erik's og min forbindelse til Landsforbundet, fik de unge lov at deltage som samlet gruppe under Erik's og min ledelse.

Patruljeførerskolen blev en stor succes hos de unge, og da Hvidovre FDF i 1974 tog det fulde skridt til at integrere

Et bidrag til Hvidovre FDFs (senere Hvidovre FDF/FPF's) historie.

Af Henning Naschou Jensen



Tamburkorpsset spiller i amfiteateret ved Poppelgården 1989

Foto: Jørgen Snedled

drengene og piger på alle klassetrin (nu Hvidovre FDF/FPF), blev der yderligere modstand hos nogle af KFUK-spejdernes tropper i Hvidovre, idet de mistede en del af deres 14 – 16 årige piger, der hellere ville være lederassistenter i FDF/FPF.

Den næste patruljeførerskole blev afholdt i sæsonen 1974/75, og ud over de 15-årige både drenge og piger deltog også en del af de tidligere – nu noget ældre - KFUK-

spejdere, der ikke havde fået lov til at deltage på 1971/72 holdet. Som afslutning på sæsonen tog hele holdet på fjeldvandring i Anaris-fjeldene i Nordsverige, hvor man vandrede så langt ud i fjeldet, at der var over 24-timers skarp trav til nærmeste nødtelefon (mobil-telefonerne var jo ikke opfundet endnu), hvis der skete noget alvorligt.

Det gjorde der, men heldigvis ikke nødhjælpsmæssigt. Sct. Hans aften nat, blæste en

Et bidrag til Hvidovre FDFs

(senere Hvidovre FDF/FPF's) historie.

Af Henning Naschou Jensen

storm op, og det begyndte at sne, hvilket i sig selv ikke var farligt, idet en del af forberedelserne til turen netop var at forberede sig på bl.a. denne situation (idet nogle år tidligere var en gruppe KFUK-spejdere fra Hvidovre på tilsvarende vis blevet overrasket over en snestorm i de norske fjelde, hvilket fik katastrofale konsekvenser for en eller flere af deltagerne).

Vi rømmede lederteltet, som ikke var et super fjeldtelt, og indlo-gerede os de næste 24 timer i henholdsvis drengeteltet og pige-teltet, hvilket aldrig efterfølgende medførte kritik, idet alle de unge følte sig meget trygge ved at have en leder i teltet - især kl. 4 om natten, hvor der stadig var meget lyst, da vi var tæt på polarcirklen. Her begyndte pigernes telt nemlig at blive flænset af den kraftige vind, idet man godt nok havde sikret alle pløkker med store klippestykker, så pløkkerne ikke kunne komme op af jorden, men uheldigvis var én af stenene blevet lagt med den skarpe flinte-side ned mod teltdugen.

Mens pigernes hjerter hoppe-

de i "overgear", idet de skulle gå i et langt trav til nærmeste bebyggelse (ved nødtelefonen), hvis deres telt ikke længere kunne beskytte dem mod vind og sne. Lederen fik dog klaret situationen med store tapestykker, flere tunge sten og ikke mere søvn den nat, mens pigerne trygt sov videre, da teltet var repareret. Hele det næste døgn lå man underdrejet og kom kun ud af teltene, når der skulle laves mad, hvilket er absolut forbudt inde i teltene, da de som nylontelte let tager al-



Et bidrag til Hvidovre FDFs **(senere Hvidovre FDF/FPF's) historie.**

Af Henning Naschou Jensen

vorlig skade af varme og ild. P.g.a. ulykken i Norge havde FDF's landsledelse besluttet, at fremover ville man kun godkende "fjeldekspeditioner", såfremt turledelsen var over 21 år, havde gennemgået landsforbundet fjeldkursus, deltaget

i udvidet nødhjælpkursus og var kendt af Landsforbundet. Det viste sig at have værdi den nat i Sverige. Jeg havde også i 1973 deltaget på FDF's store 3-ugers Grønlands-tur, hvilket havde givet værdifuld erfaring.

hvidovre@home.dk
Ejendomsmægler M.D.E. Cand. jur.
MAX MARDORF
Hvidovrevej 406 • 2650 Hvidovre
Telefon 36 77 18 28
(Overfor Hvidovre Sportsstadion)

home

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

**FÅ EN GRATIS
SALGSVURDERING**

Det er os, der er kendt for det hurtige og effektive salg

Arrangementoversigt 2017

* **Tilmelding er nødvendig til alle arrangementerne. Tilmelding skal ske ved at kontakte Forstadsmuseet på 36490030 eller ved mail til forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk**

- **Der serveres kaffe/the til foredragene til en pris af 20,00 kr.**
- **Offentlig transport til Værestedet (Auditoriet i Avedørelejren) kan foregå med bus 1A, der holder lige foran Avedørelejren.**

Rundvisning på Risbjerg Kirkegård Onsdag den 31. maj 2017 kl. 17.00 til ca. 19. Rundviser: Børge Grøn-Iversen

Risbjerg Kirkegård blev indviet i september 1965. Børge Grøn-Iversen har været formand for kirkegårdsbestyrelsen i 50 år og kender om nogen kirkegårdens historie – den vil han fortælle deltagerne. Han vil også fortælle om kapellet, tegnet af Helge Schønnemann samt om kirkegårdens monumenter og beplantning. Endelig vil han vise deltagerne rundt på kirkegården.

Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. ovenfor.
Max. 30 deltagere.

Følg også her: Hvidovre Avis,
www.forstadsmuseet.dk
www.hvidovrelokalhistoriskselskab.dk

RIS & ROS

Har du ris/ros, idéer eller andet til bladet eller til hjemmesiden, er du meget velkommen til at give udtryk herfor, enten i formularen på hjemmesiden

(www.hvidovrelokalhistoriskselskab.dk - Kontakt),
eller ved skriftlig/telefonisk henvendelse til selskabet.
(Se tlf.nr.: m.v. på næstsidste side i bladet)

BESTYRELSE OG UDVALG FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB

Formand:

Jens Frederik Jørgensen
Ørumvej 20
tlf.: 2423 0595
e-mail: jensfrj@gmail.com

Næstformand:

Karen Johansen
Vestkærs Alle 8
tlf.: 29920417
E-mail: katojo@live.dk

Kasserer:

Frank H. Gudmann
Tavlekærsvej 75
tlf.: 2536 5481
e-mail: hlskasserer@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Gitte Jakobsen
Aktæons Allé 28
tlf.: 36759539
e-mail: gittejak51@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Anders Aalund
Nørremarksvej 6
Tlf.: 36 75 62 14 / Mobil: 24 20 26 55e-mail:
aalund@oncable.dk

KB medlem: Niels Ulsing

Arnold Nielsens Boulevard 107, 2. tv.
Tlf.: 5123 3976
E-mail: niu@hvidovre.dk

KB medlem: Charlotte H. Larsen

Holmelundsvej 45, 1. th.
tlf.: 41 32 06 01
E-mail: chl@hvidovre.dk

1.suppl.: Birte Gerdes

Kalkager 16 st. th.
2650 Hvidovre
tlf.: 60 74 84 04
e-mail: birtegerdes@yahoo.dk

2.suppl. & sekretær: Finn Ivo Heller

Menelaos Boulevard 15
2650 Hvidovre
Tlf.: 20230868
e-mail: finn.ivo.heller@gmail.com

Revisor: Hubert Steffensen

Hesselbjergvej 12
3649 0963

Revisorsuppleant:

Inge Larsen
Berners Vænge 7. 2.tv.
tlf. 3678 4736

Forretningsudvalg:

Jens Frederik Jørgensen,
Karen Johansen, Frank H. Gudmann

Arrangementsudvalg:

Karen Johansen (tovholder),
Jens Frederik Jørgensen,
Knud Nygaard Jensen,
Birgit Møller Kristensen,
Annelise Wildenradt.

Kommunikationsudvalg:

Gitte Jakobsen (tovholder),
Anders Aalund, Jørgen Snedled,
Jens Frederik Jørgensen,
Lisbeth Hollensen.

Kulturistudvalget:

Jette Randal-Lund, Birte Gerdes,
Karen Johansen

Interviewgruppen:

Anders Aalund (tovholder),
Ole Asbjørn Petersen
Jens Frederik Jørgensen,
Jette Randal-Lund, Gitte Jakobsen,
Henny Paaske, Ejvind Jensen,
Pia Brandtberg, Karen Johansen,
Bent Aarrebo Petersen,
Birgit U. Thomsen.

Web- og bladredaktør:

Jørgen Snedled
Borrisvej 1
Tlf.: 61787548
Email: hlsredaktionen@gmail.com

Girokonto: +73< 82934707<

Bankkonto: Jyske Bank

5025 1028523

Adresselabel

Af Jens Frederik Jørgensen

I 1930ernes kriselovgivning blev det fastsat, at kommunerne skulle føre kontrol med de arbejdsløse.

Hvidovre Sogneraad besluttede den 12. januar 1933 "at finde et Lokale centralt beliggende i Kommunen som Kontrolsted og derhos at antage en Mand blandt de Arbejdsløse til at forestaa Kontrollen."

Sogneraadet modtog en månedlig rapport om "Kontrolstedets Virksomhed" Fra en større gruppe arbejdsløse blev der i oktober 1934 indsendt "en Klage over Kontrollør Axel Petersen for hans ubehøvlende Optræden i al Almindelighed overfor de arbejdsløse, og gruppen krævede paagældende suspenderet omgaaende fra sin Stilling."

Da nævnte klage "ikke var bilagt med Beviser, vedtog Sogneraadet ikke at besvare Klagen."

Dette er en de små historier,

Kontrol af arbejdsløse

som kan læses i de sogneråd-sproto-koller, som 10 frivillige i det seneste halve års tid har renskre-vet for Forstadsmuseet.

Kontrolstedet lå Brostykkevej 88, og det markante hus ligger der stadig.



Brostykkevej 88

Foto: Jens Frederik Jørgensen