



HVIDOVRE LOKALHISTORIE

AVEDØRE OG HVIDOVRE

Forstadmuseet/Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

34 årgang - Nr. 4 - 2016

Indhold

Nyt fra formanden	side 3
Om "Arkiv.dk"	side 4
Avedøres tredje skole 1929-1956	Side 6
Temahaverne i Valby	Side 11
Byvandring i Grækerkvarteret	Side 12
Årets sidste fyraftensrundvisning – Hvidovres grønne områder	Side 16
Årets gang i Hvidovre - 1991	Side 19
Billeder fra det gamle album	Side 26
Havneturen 28.juni	Side 27
Besøg på det nye Quarkcenter.....	Side 31
Byvandring i 2. del af Hvidovregade - Kirkegade	Side 34
Poul Sverrild afsluttede arbejdet med sin PhD-afhandling	Side 38
Forstads museet renskriver sognerådsprotokoller	Side 44
Anmeldelse af bøgerne: En billedvandring gennem Hvidovre 1 og 2.....	Side 45
Arrangementoversigt 2017.....	Side 46
Bestyrelse og udvalg	Side 47
Friheden MC fylder 40 år i 2017	Side 48

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1, 2650 Hvidovre

email: jensfrj@gmail.com

Tlf.: Se bestyrelseslisten på næstsidste side i bladet
eller www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk

Forstads museet Alarmpladsen 3, Avedørelejren, 2650 Hvidovre
Tlf. 36490030 E-mail: forstads museet@forstads museet.dk
www.forstads museet.dk

Redaktion: Jørgen Snedled, Anja Olsen (ansvh.)
E-mail: hlsredaktionen@gmail.com

Tryk: Hvidovre RådhusTrykkeri. Trykt i 600 eksemplarer

Forsidebillede: Avedøre 3. skole - Forstads museet

Næste blad udkommer: Deadline 10.1. 2017 - omdeling ca. 15. februar 2017

Nyt fra formanden

Af Ole Asbjørn Petersen



Julen nærmer sig med alle dens glæder og fristelser. I mange hjem danses der om juletræ med afsyngning af dan-

ske salmer og julesange. For mange altså en skik man er vokset op med som noget helt naturligt. Sådant har det ikke altid været, og juletræet har faktisk en kort historie i Danmark. I København tændtes det første juletræ i Orla Lehmanns barndomshjem i 1811. Forældrene kom fra Holsten, hvor man kendte skikken fra 1400-1500 årene. I Danmark varede det en del år, før juletræet slog bredt igennem. Først omkring 1. verdenskrig blev skikken alment accepteret af borgerskabet. Slår man op i ordbogen, står der om tradition, at det er en procedure, der gentages igen og igen, fra generation til generation, år efter år. Om det går sådan med de 3 områder, jeg vil berøre, er endnu ikke til at vide, men Befæstningsda-

gen, Fyraftensrundvisningerne og julemarkedet i Avedørelejren står som begivenheder, der har vist deres bæredygtighed. Forskellige arrangementer, men alle godt besøgt. På julemarkedet i år vil Hvidovre Lokalhistoriske Selskab i fællesskab med Forstads museet præsentere en årskalender for 2017, som forhåbentlig falder i god jord.

Kommer man forbi Rytterskolen i øjeblikket, vil man kunne se, at arbejdet med reovering allerede så småt er gået i gang. Omkring marts forventes det, at det indre arbejde påbegyndes.

Vores hjemmeside har i kortere perioder været hacket, men skulle igen være helt klar. Endelig er det med glæde, at vi kan byde museumschef Poul Sverrild velkommen til vores generalforsamling den 16. marts 2017. Efter generalforsamlingen vil Poul fortælle om det spændede arbejde med den nu afsluttede og med glans anerkendte afhandling om opfattelsen af forstaden som fænomæn.

Om "arkiv.dk"

Af Lisbeth Hollensen

I starten af 2015 gik arkiv.dk i luften. Det er intet mindre end 500 danske arkivers samlinger, der nu ligger digitalt tilgængelige for alle, der har netadgang. Det er en guldgrube af især fotos, der er registreret

rent faktisk er blevet afleveret til et arkiv i sin tid, men er man heldig, rammer man lige ned i en guldgrube.

Der ligger rigtig meget på arkiv.dk

Med 500 arkiver, der har lagt



The screenshot shows the Arkiv.dk website interface. At the top, there is a search bar with the text "arkiv.dk" and a search icon. Below the search bar, there is a navigation menu with "Tilbage" and a search input field containing "Navn, sted, begivenhed, årstal". The main content area displays a search result for "Luftfoto af Hvidovre kirke og Hvidovre torv". To the left of the metadata is a thumbnail image of an aerial photograph. To the right is a metadata table with the following information:

Nummer	B18045
Type	Billeder
Årstal	1950
Dateringsnote	ca. 1950
Fotograf	Ukendt
Størrelse	12*17 cm
Materiale	S/h positiv: papir
Arkiv	Forstads museet Historiens Huse, Hvidovre Lokalarliv

Below the table, there is a dropdown menu with the text "Søg videre i Forstads museet Historiens Huse, Hvidovre Lokalarliv". At the bottom of the page, there is a footer with the text "om arkiv.dk | om arkiverne | ofte stillede spørgsmål | kontakt".

Skærbillede fra Arkiv.dk

landet over.

På arkiv.dk kan du derfor søge gamle klassebilleder, din oldefars slægtsgård, dit barndomshjem eller din ukendte morfar. Det er selvfølgelig ikke altid, at lige præcis det, man søger,

deres samlinger ud på nettet, siger det sig selv, at der ligger RIGTIG meget på arkiv.dk.

Alene ved at søge på "Hvidovre" i søgefeltet kommer der over 9000 hits frem! Det er derfor en god idé at spe-

Om "arkiv.dk"

Af Lisbeth Hollensen

cificere sin søgning. Er det fx Nørregård i Hvidovre, du er på udkig efter, og du kun skriver Nørregård i søgefeltet, kommer der over 1000 søgninger frem – der har været rigtig mange Nørregårde i Danmark! Hvis du supplerer med Hvidovre, ja så får du Nørregård i Hvidovre.

Ude i venstre margen kan du vælge yderligere at specificere din søgning, fx ved at sætte kryds i, at det kun skal være billeder, der kommer frem i din søgning.

Ikke alt er på endnu.

Ikke alt materiale er endnu digitaliseret, og det er også primært billeder, du finder på arkiv.dk. Tilsvarende hvis du fx

støder på "Arkivalier" eller "Film/Lyd" i stedet for et foto, vil du oftest skulle kontakte pågældende arkiv og spørge, hvordan du kan få adgang til materialet. Mange arkiver har også materiale, der venter på den endelige registrering, og som derfor endnu ikke kan ses på Arkiv.dk, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er det også en god idé at kontakte et arkiv direkte.

God jagt

Tilbage er der kun at sige god jagt. Brug gerne lidt tid på at søge rundt inde på arkiv.dk, og bliver du i tvivl, er der både spørge-guide og guide til søgningen på siden, www.arkiv.dk.

Ordinær generalforsamling

torsdag d. 16. marts 2017

Kl. 19.00 i Lille Friheden

Avedøres tredje skole 1929-1956

Af Lisbeth Hollensen

I porteføljen over skoler i Avedøre og Hvidovre, der var engang, følger her historien om Avedøres tredje skole. I Avedøre havde man haft intet mindre end tre skoler, inden man i 1956 kunne slå dørene op for den nuværende og stadig eksisterende skole, Avedøre Skole. Vi bringer her fortællingen om Avedøres tredje skole via et uddrag af bogen

I 1929 får Avedøre sin tredje skole. Det er den store røde bygning på Byvej 56, der nu benyttes af Hvidovre Amatørszene. Da den blev rejst, dannede den rammerne om ekspansionen gennem godt et kvart århundrede, en udvikling, der efterhånden medførte ansættelse af flere lærerkræfter.



Avedøre 3. skole - Foto: Forstadmuseet

”Avedøre – en landsby vest for København. Avedøre Skole gennem 200 år”, skrevet af Bent Østergaard, 1981.

Skolen fra 1929

Gennem næsten alle årene var J. N. Aggernæs førstelærer og kirkesanger. Han var fiskersøn fra Agger og uddannet ved Nr. Nissum Seminarium. Efter fle-

Avedøres tredje skole 1929-1956

Af Lisbeth Hollensen



J. N. Aggernæs førstelærer

Foto: Forstadsmuseet

re forskellige embeder i Jylland flyttede han som 36-årig til Avedøre. Lærer Aggernæs huskes af sine kolleger som et samvittighedsfuldt pligtmand med en udpræget ordenssans. De arrangementer, udflugter og lignende, som han havde ansvaret for, var altid grundigt og omhyggeligt tilrettelagt, hvad forældre kredsen i høj grad værdsatte.

Derimod havde mange dog svært ved at acceptere de sider af hans holdning og indstilling, som var stærkt præget af hans faste ståsted i Indre Mission.

Aggernæs fungerede det første år som enelærer, men i 1930 skulle der ansættes en andenlærer. Befolkningen ønskede den tidligere vikar, Henry Aabo, der var blevet meget afholdt. Han lå nu som værnepligtig ved Livgarden og havde ikke den fornødne anciennitet.

Men en god kollega i Glostrup gav ham nogle vikartimer, hvor han underviste, iklædt Livgardens uniform. Således gik alle formaliteter i orden, og Aabo kunne flytte ind i den nordlige del af Avedøres anden skole, hvor de tidligere skolelokaler var blevet ombygget til en lille lejlighed. I den sydlige fløj boede førstelæreren.

I 1934 ansattes den første lærerinde. Der var da godt hundrede børn fordelt på 5 klasser. Børnene gik i skole hver anden dag. I 1947 ansattes endnu en lærer, og i 1956, da denne skole blev afløst af den nuværende, var der ansat 6 lærere til at undervise ca. 200 børn.

Selv om det kun er forholdsvis få år siden, var forholdene dog i bund og grund forskellige fra nutiden. Skolestuerne og gymnastiksalen domineredes af vældige kakkellovne, som der blev fyret op i tidligt om mor-

Avedøres tredje skole 1929-1956

Af Lisbeth Hollensen

genen. Det blev fru Knudsens arbejde at passe rengøring og opvarmning. Hårdest var det under besættelsen, da brændslet bestod af halv våde tørv. Da måtte fru Knudsen begynde i de kolde lokaler kl. 4 om morgenen. I skoletiden passede lærerne kakkellovne, hvorefter fru Knudsen tømte dem for aske og slæbte brændsel til.

Eleverne kom fra hele Avedøre-området — de fleste gående, da cykler var en luksusgen-

stand, som kun få ejede. Det kunne være langt for en lille purk nede fra den anden side af Køgevejen.

De fleste elever boede dog i landsbyen og i det nye udstykningsområde syd for Kettevejen, hvor Avedøregårdens marker efterhånden blev solgt fra til byggegrunde. Mange af de mennesker, som boede der, levede i en for vor tid utænkelig fattigdom. Børnene kom fra sommerhuse og skure i lappet



Skoleelever 1937-38

Lærere: Henry Aabo, lærer/ Holga Jensen, lærer/ A. Jensen (senere Aggernæs),
overlærer/ Hans Chr. Mortensen/Poul Holmenlund

Foto: Forstadsmuseet

Avedøres tredje skole 1929-1956

Af Lisbeth Hollensen

tøj, vandrende ad mudrede veje. Den sidste vej, som blev asfalteret, var Rosmosevej. Den blev indtil da kaldt Plørevej og afsatte mange spor på skolens trapper og gulve.

Disse elevers madpakker indeholdt kun suktermadder og fedtemadder uden pålæg. Forældrene havde ikke råd til mere. I Avedøre har man — også siden — været tilbøjelig til at forholde sig lidt skeptiske og reserverede over for tilflyttere i nybyggerområder. Bønderne i Avedøre fattede simpelthen ikke, at sådanne forhold eksisterede, før andenlærerens kone inviterede dem til frokost og satte foran dem et fad med »smørrebrød«, hun havde lånt fra børnenes madpakker.

Efterhånden forsvandt skurene dog til fordel for parcelhuse, og villakvarteret udbyggedes mod syd, mens andre områder langs Byevej og syd for kasernen blev optaget af de mange nye gartnerier, der havde gode afsætningsmuligheder, takket være den nære beliggenhed op ad hovedstaden.

Hovedstadens nærhed og kaserens nærværelse satte også sit præg på området under besættelsen. Dens historie skal

dog ikke uddybes her; blot skal det nævnes, at andenlæreren benyttede sine bistader og sit loft til at skjule illegale papirer, ligesom hans loftsvinduer kunne udnyttes til at affotografere besættelsesmagtens færden på kaserneområdet.

Efter besættelsen gik udviklingen meget hurtigt, børnetallet steg, og man måtte forberede sig på at bygge en ny og større skole, som svarede til tidens krav. En ny folkeskolelov, der bar Jørgen Jørgensens navn, var blevet vedtaget i 1937. Den gav blandt andet mulighed for at oprette eksamensafdelinger også i landkommuner og i det hele taget at forbedre undervisningen i de enkelte fag og udbygge skolevæsenet uden for byerne. Den økonomiske krise i 30'erne og Verdenskrigen havde forsinket dens iværksættelse mange steder, men nu begyndte man at bygge nye skoler ud over landet.

I Glostrup kommune skete der en hurtig ekspansion af skolerne. Tre nye skoler, beregnet på at eleverne kunne gå der i ti år, blev bygget i hurtigt tempo: Nordvang, Søndervang og i 1955 blev grundstenen nedlagt i Avedøre til den skole, hvortil

Avedøres tredje skole 1929-1956

Af Lisbeth Hollensen



Foto: Forstadsmuseet

man året efter i august 1956 overflyttede lærere, elever og skolebøger.

Kun godt et kvart århundrede havde den tredje skole fungeret, men mange forandringer havde sat sit præg på området. Den forkortede arbejdstid medførte en vældig vækst i fritidsaktiviteterne. Idræt, amatørteater m.m. blomstrede op. Den aktive grundejerforening, der lededes af en energisk oversergent, bekostede fastelavnshaver for børnene i ka-

sernen og gav bidrag til skolens årlige udflugter til Sorø, Vordingborg, Kullen etc.

Lærer Aabo var som aktivt foreningsmenneske og skattet taler ved de talrige familiefester hos børnenes forældre en selvfølgelig kandidat til inspektørstolen i den nye skole.

Temahaverne i Valby

Af Karen Johansen

Søndag d. 4. september 2016 havde Lokalhistorisk Selskab arrangeret en tur til Temahaverne i Valbyparken. Trods dårlig vejrudsigt, regn, måske skybrud, mødte 16 personer op ved Cafe Rosenhaven. Grundet manglende guide, gik vi i små-grupper rundt og så på haverne.

Temahaverne blev startet som projekt i 1996, i forbindelse med Københavns kommunes status som Kulturbby.

Der er 17 haver, og mangfoldigheden er stor. Man vandrer fra

H.C. Andersens orientalske have, til den Dynamiske have, - den Handicap venlige Have, - Surbundshaven,- Staudehaven, - Haven for børn, - Mindehaven med gravsten o s v. Efter endt rundtur og regnen var blevet for voldsom, mød-



Foto: Jette Randal-Lund

tes vi i cafeen og sluttede af med kaffe og kage.

Avedørelejrens julemarked inviterer

søndag d. 4. december 2016 kl. 10-15

til julehygge i den gamle militærlejr. Her vil både de mange boder, artist og kor bidrage til julestemningen, og julemanden vil endda komme forbi og hilse på.

Byvandring i Grækerkvarteret

Af Ejvind Jensen

Forstadmuseet og Lokalhistorisk Selskab inviterede den 27. august til byvandring i Grækerkvarteret med museumsleder Anja Olsen som kyndig rundviser. 30 glade gæster havde meldt sig til, flere kom på venteliste til en eventuel senere rundvisning. Det blev en meget spændende tur, og da det også blev en af årets varmeste dag, gav det lige turen et ekstra pust. Mødested og udgangspunkt var hjørnet af Paris Boulevard og Hvidovrevej. Det blev en ca.

2 km. lang vandretur i gaderne med navne fra den græske mytologi. Meget blev vi kloge på under turen, men hvorfor, man for næsten 100 år siden har valgt disse navne, er det dog endnu ikke lykket at finde svar på. Det blev nævnt, at der i 1920'erne var en særlig stor interesse for den græske gude-verden, og det kunne være en årsag. En anden ting, der heller ikke umiddelbart lader sig besvare, er vejføringen i den tilsyneladende gennemtænkte byplanlægning. Hvor-



Anja Olsen fortæller - Foto: Jens Frederik Jørgensen

Byvandring i Grækerkvarteret

Af Ejvind Jensen

for har kvarteret, som det eneste i Hvidovre, to diagonalt placerede boulevarder, Paris Boulevard og Menelaos Boulevard. Rigteligt er de heller ikke blevet til rigtige boulevarder, men nærmere alleer med smuk sidebepantning af plantetræer, og tak for det.

Det blev en spændende vandring i næsten 100 års lokalhistorie. Bydelen er under hastig forandring, hvor ældre huse nu bliver købt til nedrivning og til ny opførsel af store moderne parcelhuse. Men det interessante er, at man tydeligt ser huse opført i 1920'erne, 1930'erne og så fremdeles op i vores tid. Navnlige i 30'ernes byggestil med mange bungalower ser man, hvordan beboerne har fundet forskellige løsninger i gennem 70'erne og 80'erne, for at husene kunne opfylde tidens krav. Nogle har valgt at bygge 1. sal på, andre udvider husets grundareal med tilbygninger, og derfor er der ikke to ens huse i området. Man kan også læse udviklingen på en anden måde. Udstykningerne nærmest Hvidovrevej var de grunde, der først blev bygget med helårshuse, mens de mod vest mod daværende grænse til Avedøre

(nu Avedøre Havnevej) forblev sommerhuse og gradvist er opbygget som parcelhuse i en periode nærmere vores tid.

Vi fik en grundig indsigt i forhistorien med oplæsning fra dagbogsoptegnelser tilbage i 1880'erne, da området stadig var landbrugsjord og gårde. Grækerkvarteret ligger på Bredegaards, Skelgaardens og Stenhavegaards jorde. Det var netop disse gårde, som senere blev opkøbt og udstykket. Der er ikke mindre end 12 grundejerforeninger navngivet efter de gårde, hvorfra udstykning har fundet sted, i det område man i dag kalder grækerkvarteret, der dækker i området fra Gl. Køge Landevej og Brostykkevej og Hvidovrevej og den tidligere kommunegrænse mod Avedøre. Meget tyder også på, at der var pengemænd, der spekulerede i opkøb af grunde. Grundejerforeningerne havde efter det fremkomne en ikke ringe andel i salg af de enkelte grunde. Anja dokumenterede dette ved oplæsning fra en fortegnelse fra Grundejerforeningen Skegaarden, hvor der var angivet grundareal, vejareal og pris pr. kvadratalen. Prisen lå alt efter beliggenhed mellem 60 ører og

Byvandring i Grækerkvarteret

Af Ejvind Jensen

op til 100 ører per kvadratalen for de mest attraktive, (alen = 0,6277 m). Det fremgik også, at der i salgsmaterialet blev smurt temmelig tykt på. Det er igen Skelgaarden, der udbyder 22 tdr. land. Det fremgår bl.a.,” at der kun var 15 minutters gang fra Flaskekroen, og der fra en stor del af parcelterne haves en glimrende udsigt ud over Køge Bugt”.

Skelgården, som vi kom forbi, står fortsat med et imponerende stuehus nu omdannet til lejligheder. Sidebygningen, tidligere en del af avlsgården, er nu indrettet med tre rækkehuse. Vi fik også historien om kommune-huset på Paris Boulevard, der fra 1953 til 1973 var indrettet med 4 lejligheder til husvilde i et parcelhus. Kommunen blev vist nok klar over, at det ikke var helt efter reglerne, og huset blev igen handlet som 1 families parcelhus.

Anjas grundige forarbejde blev undervejs krydret med historier fra Bent Christiansen, der har erindringer fra Paris Boulevard siden 1945. Han kunne ikke selv gå turen, men har fortalt om tiden. Der var tilbageblik på de to købmænd, Mathiesen og Jensen på Paris Boulevard nr. 4 og nr. 7, som

var konkurrenter. I nr. 5 og 7 har der i tiden været flere forretninger, ismejeri, bageri og charcuteri, dog ikke samtidig, men Købmand Jensen var en driftig herre, hvor Bent også har været bydreng og næsten stedsøn. Jensen var ikke altid lige venlig, men også spændende på anden vis, da han havde dueslag, voliere og fisk, alt sammen noget for en frisk dreng.

Ifølge byggesagerne, som Anja har undersøgt, var det typisk for en ansøgning, at der ud over opførelse af boligen også blev ansøgt om udhus, spilevandsanlæg og hønsehus. Det var tidstypisk, da boligen med have også var et spørgsmål om, at man i stor udstrækning var selvforsynet med friske fødevarer. Parcellen blev udnyttet til grøntsager, bær og frugttræer. Der blev henkogt og syltet til vinterbrug. Bent har erindring om, at det nuværende parkeringsareal foran grunde- ne på Paris Boulevard blev udnyttet til dyrkning af kartofler og andre grøntsager.

Denne del er også dokumenteret ved, at der fortsat er en del gamle frugttræer og forholdsvis mange valnøddetræer i området.

Byvandring i Grækerkvarteret

Af Egvind Jensen

Gitte Jakobsen hjalp på glimrende vis til med at guide os igennem historien om nogle af guderne med tilknytning til vejnavnene og kunne endvidere fortælle om et interview den 85-årige Erik Helmer Nielsen, der boede på Aktæons Alle nr. 24. Han havde lignede erin-

dringer fra slutningen af 30.erne og 40.erne. En god og lærerig aftentur blev rundet af med, at Lokalhistorisk Selskab var vært til en øl/vand efter turen.



Skelgården Orfeus Alle 8 - Foto: Jens Frederik Jørgensen

Årets sidste fyraftensrundvisning – Hvidovres grønne områder

Af: Lisbeth Hollensen

Torsdag d. 29. september fandt årets sidste fyraftensrundvisning sted. Det blev en temmelig våd fornøjelse med regnvejr i voldsomme mængder, men syv gæve cyklister trodsede vejret og var med på hele turen.

Som den eneste fyraftensrundvisning var turen en cykeltur. En tur der gik rundt til udvalgte grønne områder i Brøndby og Hvidovre. Turen startede ved Hvidovre Station og sluttede på Vestvolden, hvor Ole Ashbjørn stod klar med velfortjente forfriskninger.

Københavnsegnens grønne Omraader

Turen tog udgangspunkt i en lille bog fra 1936, kaldet ”Københavnsegnens grønne Omraader”, udgivet af stadsingeniør og byplantekniker Olaf Forchhammer. En betænkning, der indeholder forslag til et sammenhængende parksystem for Storkøbenhavn. Bogen har haft afgørende betydning for planlægningen af de grønne områder i både Brøndby og Hvidovre, da mange af bogens grønne forslag blev gennemført. Andre gik desværre gik tabt i jordspekulation og infrastruktur.

Bogen havde blandt andet til formål at sikre grønne områder i Københavns omegn, så trængte

københavnere kunne komme ud i den fri natur. Københavns nabokommuners befolkningsudvikling var på 30 år fra 1901-1931 steget med 320%. Alene i Hvidovre med 1100%. Risikoen for, at de grønne områder ville forsvinde til fordel for infrastruktur, husbyggeri, industri m.m., var i overhængende fare.

Parkbæltet Harrestrup Å til Vestvolden

Bogen opererer blandt andet med såkaldte parkbælter, grønne sti- og vejsystemer, der skulle trække folk ud af byen og ud til de grønne områder. Et af disse parkbælter, der var ruten for cykelturen d. 29. september, er turen fra Harrestrup Å til Vestvolden via Holmegården, Rebæk Sø og Brøndbyøster Landsby. Via Kløverprisvej og ud til Vestvolden udpegede den grønne bog en række smukke, grønne områder, som burde sikres som sådan.

Harrestrup Å

Første stop er Harrestrup Å. Her foreslår bogen en park ned langs åen fra Damhussøen og videre ned til Valby Fæled, hvor der også skal anlægges en stor park. Et parkstrøg og en park vi kender i dag som blandt andet Vigerslev-parken og Valbyparken.

Årets sidste fyraftensrundvisning – Hvidovres grønne områder

Holmegårdens have
Fra Harrestrup Å gik turen videre til næste grønne stop, Holmegårdens have. Haven gik i sin tid fra Kløverprisvej og næsten helt ned til Bolystvej og var sandsynligvis Danmarks første romantiske have, anlagt i årene 1794/95 af slotsforvalter Marcus Friederich Voigt. Marcus var manden, der omlagde Frederiksberg Have og Søndermarken til romantiske haver omkring år 1800, og har muligvis ”øvet” sig i Holmegårdens have inden. I 1936, hvor den grønne bog udkommer, er haven stadig stor og smuk og beskrives som en af de ”anseligste ældre Haver i denne Egn”. På dette tidspunkt er haven imidlertid begyndt at blive udstykket til par-

celler, og i dag eksisterer den store have ikke mere.

Rebæk Sø

Fra Holmegården cyklede vi videre til Rebæk Sø, som den grønne bog udpeger som næste grønne stop på parkbæltet. Bogen beskriver Rebæk Eng som ”en Sø, som med sine græsklædte Bredder og spredte Trævækster virker meget tiltalende”. Allerede 11 år efter, i 1947, freder ”Udvalget for københavnsegnens grønne områder” søen og det omkringliggende areal, så vi får Rebæk Søpark, som vi kender den i dag.

Brøndbyøster Landsby og
Brøndbyskoven
Fra Rebæk Søpark cyklede vi i



Museumsinspektør Lisbeth Hollesen afslutter fyraftensrundvisningen ved
Fredskrudtnagasinet på Vestvolden i Brøndby.

Foto: Ole Asbjørn Petersen

Årets sidste fyraftensrundvisning – Hvidovres grønne områder

strid modvind og silende regn mod Brøndbyøster, ind gennem Brøndbyskoven og videre til Brøndbyøster Kirke. Planlægningen af Brøndbyskoven hænger uløseligt sammen med bevaringen af Brøndbyøster Landsby og dermed også den grønne bog. Bogen foreslår i 1936 flere af de gamle landsbyer i Københavns omegn, herunder Brøndbyøster, bevaret, idet landsbyerne i ”væsentlig Grad bidrager til at give Landskabet karakter”. Landsbyerne skulle blandt andet bevares ved at sikre de grønne områder og landbruget rundt om landsbyerne. I forhold til Brøndbyøster Landsby havde Københavns Kommune imidlertid opkøbt mange af markerne syd for landsbyen med henblik på at opføre boliger, og der var derfor ikke udsigt til, at der ville blive grønt rundt om landsbyen. Gennem mange og lange forhandlinger fik Brøndbyernes Sogneråd imidlertid forhandlet sig frem til, at der i stedet for boliger blev anlagt skov syd, men også øst og vest for landsbyen, så man kunne sikre landsbyen og dens landsbyudtryk – præcis som den grønne bog foreslog. Boligbyggeriet blev derfor flyttet til nord for landsbyen, og i 1952 blev det

første træ plantet i Brøndbyskoven.

Vestvolden

Sidste stop på ruten blev Vestvolden. I 1936 er Vestvolden nedlagt som militært anlæg, men er endnu ikke åben for offentligheden. Den grønne bog foreslår den derfor åbnet, da den ville kunne udgøre et ”tiltrængt Udflugsterræn for Befolkningen i de vestlige Bydele”, idet den ”med sine Kanaler, Caponierer og tilvoksede Volde rummer store Skønheder”. Af samme årsag foreslås den bevaret ”som et samlet Hele og i sin fulde Udstrækning aabnet for Offentligheden”. Der skulle gå 60 år, før Vestvolden blev fredet, til gengæld har vi i dag et 13 kilometer langt, grønt voldanlæg, der udgør en markant grøn oase.

Stor tak til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Til slut skal der lyde en stor tak til Hvidovre Lokalhistoriske Selskab for forfriskninger, medvirken og opbakning til årets fyraftensrundvisninger, og her fra Forstadsmuseet kan det allerede nu afsløres, at vi er i gang med at planlægge næste års spændende fyraftensrundvisningsprogram!

Året gang i Hvidovre - 1991

Af Ole Asbjørn Petersen

Januar

Nytårskoncerten med Savage Rose gik rent hjem. Dundren-
de succes.

Skoledirektør Thomas Dalby
siger farvel efter 22 år i Hvid-
ovre kommune.

Kaptajnen går fra borde. Efter
stort arbejde som formand for
Hvidovre Lokalhistoriske Sel-
skab har Jens Kristensen valgt
at sige stop. Et hjertebarn var
Rytterskolen, som han kæm-
pede ihærdigt for og i dag er
hjemsted for Hvidovre Lokal-
historiske Selskab.

31. januar kunne gartneriejer
Svend Knudsen fejre 60 års
fødselsdag.

Februar

Otto Roald-Arbøl døde den 2.
februar ramt af hjertestop. Ot-
to var i mange år et meget ak-
tivt medlem af HIF's atletikaf-
deling og af HIF's hovedbesty-
relse.

Hvidovre-læge formand for
350.000 kollegaer. Ole As-
bjørn Jensen fortsætter dog i
sin praksis i Avedøre Stations-
by.

Historisk aftale for kommu-
nens ansatte. Fratrædelsesord-

ning for alle "typer" ansatte -
bortset fra lærerne - skal sikre
Hvidovre kommunes persona-
le i en tid med personalened-
skæringer.

Flot gestus af kommunen.

HIF's formand Henning Hebo
er dybt taknemmelig over de
900.000 kr., som Hvidovre
Kommune har ydet i lån.

Marts

Flere børn i skole. Lille eksplo-
sion i antal børn, der skal i
børnehaveklasse. Hvidovre
Kommune må danne to ekstra
børnehaveklasser, idet der 41
flere børn end forventet
Hvidovre Erhvervsforening
har vokseværk. 52 nye med-
lemmer, så det samlede med-
lemstal nu er 283.

FIH fejrer jubilæum. Fredag
den 15. marts fejrer FIH sit 25
års jubilæum og følger op med
idræt på programmet hele
weekenden.

Epokegørende skoleprojekt.
Elever fra Hvidovre i 35 timers
arbejdspraktik. Som de første i
Danmark skal to 10. klasser på
Engstrandskolen bruge halv-
delen af timerne på teknisk
skole og får således et halvt års

Året gang i Hvidovre - 1991

Af Ole Asbjørn Petersen

tyvstart på uddannelsen.

Torsdag den 21. marts gæstede Den Jyske Opera Hvidovre og opførte Charles Gounots opera i 5 akter "Faust" i Frihedens Idrætscenter.

Hvidovre Husmoderforening fejrer 40 års fødselsdag. Den kendte Hvidovreborger Gerda Gaarn Larsen tog initiativet til foreningen, hvor der allerede fra starten var 50 medlemmer. Lotto-millionær i Hvidovre.

Indehaveren af Lejerbo Kiosken, Finn Enegaard, fik en glad kunde i butikken. Kunden kunne fremvise en Lotto seddel med 7 rigtige tal, der gav 2 1/2 million kr.

Fejrer 25 års jubilæum og trækker sig tilbage. Snedkermester Martin Sønnersgaard, Sønderkær 21, kunne efter 25 års virke som leder af de administrative funktioner i Københavns Snedkerlaug trække sig tilbage fra jobbet. Lokalt har Martin Sønnersgaard været med i Hvidovre Lions Club fra starten og er hædret med distriktets Awards.

April

Vandland dødsdømt. Juridisk responsum fastslår, at det planlagte Vandland ligger i den grønne kile. I bestemmelserne fremgår det, at arealerne udelukkende er bestemt til fritidsformål og som rekreativt område

To myrdet i påsken. To personer fængslet for knivdrab, der fandt sted på henholdsvis værtshuset "Nikodemus" og i en lejlighed i Stationsbyen. Den ene har tilstået, mens den anden nægter sig skyldig.

Ivar Nørgaard kandidat gennem 25 år. Ivar Nørgaard blev på Hvidovre/Brøndbykredsens generalforsamling sidst i marts genvalgt som kredsens folketingskandidat.

Badeforbud opretholdes trods positive målinger. Kalveboderne byder på fint badevand, viser målinger fra 1990, men Hvidovre Kommune vil have gode resultater to år i træk før badeforbudet ophæves.

Strandmarkshave modtager hæder. Hvidovre Kommune præmierer plejehjemmet som flotteste nybyggeri i 1989. 40 projekter var foreslået.

Året gang i Hvidovre - 1991

Af Ole Asbjørn Petersen

Maj

Tankpasser truet med pistol. Røveren stak af med 900 kr. Andet røveri på 4 måneder mod Q8- tanken på Lodsvej. Denne gang var røveren en mandsperson med nylonstrømpe over hovedet.

Ole Adrian Sørensen, redaktionel medarbejder ved Hvidovre Avis forlader avisen til fordel til et job som redaktør af "Dansk Fiskeri Tidende".

Et klip i tiden med Kaj og Peter. Den 7. maj kunne de to brødre fejre 50 års frisørjubilæum i familien. Deres far, Carl Lauritsen åbnede salon på Hvidovrevej på denne dato i 1941. Senere er nye saloner kommet til, og i dag er der 25 ansatte i forretningerne.

Kronprins Frederik var på besøg og rundvisning på Avedøreværket, da det blev officielt blev åbnet den 3. maj.

Over 1500 borgere protesterer mod nyt rensningsanlæg. Udbygningssplanerne for rens anlægget "Damhusåen" har også mødt indsigelser fra bl.a. Naturfredningsforeningen, grundejerforeningen "Strandøre" og Hvidovre Kom-

mune.

Rosenhøj fyldte 25 år. Stor fest, da den almennyttige bebyggelse "Rosenhøj" fejrede 25 års jubilæum den 1. maj. Den 88 årige Johanne Hansen, første beboer i Rosenhøj, havde æren af at præsentere jubilæumsskulpturen "Flyvefisk".

Juni

Fyringsvarsler trukket tilbage. 12 ældre lærere tog mod fratrædelsesordning - alle fyringsvarsler trækkes tilbage.

Nina Berrig er valgt som folketingskandidat for de konservative i Hvidovrekredsen.

Fodboldpige myrdet. Den 19 årige pige, Rikke Friis Hansen blev formentlig myrdet natten til søndag den 9. juni i sin lejlighed Bymuren 23. Kriminalpolitiet har endnu ikke fundet noget motiv til mordet.

Jytte Iuel klarede frisag. Hvidovre Kommune har frafaldet en tidligere beslutning om afskedigelse af lederen af Hvidovre kommunale ungdomsskole. Et meget langt sagsforløb er dermed afsluttet.

En meget usædvanlig teknisk direktør. Hvidovre Kommunes tekniske direktør, Jens Frede-

Året gang i Hvidovre - 1991

Af Ole Asbjørn Petersen

rik Jørgensen, er ikke tekniker. Efter 2 års obligatorisk prøvetid er han blevet ansat som direktør.

Juli

Den 18 årige Hvidovredreng og tidligere HIFér, Thomas Christiansen, skriver en 4 årig kontrakt med F.C. Barcelona. Fritidsinspektør Willy Storgaard siger farvel og går på pension efter 20 år i embedet. Hvidovre Skoleorkester spiller en 1.plads hjem i den musikalske 1. division, inden orkestret tager på en ugelang musiktur til Krakow i Polen, hvor der afholdes en international musikfestival.

Forskønnelses-kur i gang i Hvidovre. Projektet "Et kønne Hvidovre" er i fuld gang. Hvidovre Station er første "Stop". Ny flisebelægning, busstoppstederne vendes og jernbaneskråninger beplantes.

August

Hvidovres borgmester, Inge Larsen, fylder 60 år den 19.august. I den anledning ga-

ranterer borgmesteren, at hun ikke fortsætter til efter de 70 år.

E. Bøje Sandgaard, ejendoms- handler og Hvidovres fugle-



*Hvidovres tidligere Borgmester
Inge Larsen*

- Foto Hvidovre Avis (2016)

konge 1990-91 abdicerer efter fuglekongeskydningen i "Hvidovre Fugleskydnings-selskab af 1951". Ved samme lejlighed fejrer selskabet 40 års jubilæum.

Farvel til det faste postbud. En større omlægning af postdistrikterne har været nødvendig som følge af besluttede besparelser på området.

Vandkaos på Havnevejen. Sent på natten den 18.august havde der samlet sig en halv meter

Året gang i Hvidovre - 1991

Af Ole Asbjørn Petersen

vand under jernbanebroen på Avedøre Havnevej ved Rebæk Søpark. Afløbsrøret til Rebæk Sø var forstoppet i en sådan grad, at kun 25% kunne strømme igennem. Poppeltræernes rødder var hovedårsagen.

September

Rytterskoledage den 14. og 15. I anledning af Hvidovre Biblioteksvæsens 60 års fødselsdag var der rundt om i kommunen arrangeret diverse kulturelle arrangementer. Rytterskolen viste udstilling om Avedøre og havde Jens Kristensen som rundviser i kirken og Rytterskolen.

Chef for ny forvaltning. Skole- og fritidsforvaltningen og Kulturel forvaltning blev slået sammen under det nye navn skole- og kulturforvaltningen. Første chef blev vicekommunaldirektør, Leif Feigh, der selv havde stået i spidsen for det udvalg, der forberedte sammenlægningen.

Rekordtilmelding til Hvidovreløbet. Over 400 deltagere i enten 5 eller 10 km. løb. Løbet er arrangeret af Lions Club og HIF som led i kampen mod

narkoens udbredelse.

Oktober

Skolefritidsklubben nedlægges. I bestræbelserne på at spare 600.000 kr. på socialområdet blev det af Socialdemokraterne besluttet at nedlægge Fritidsklubben, hvilket alene gav en besparelse på 400.000 kr.

Solsikke højt på strå. Familien Høegh på Greve Allé kan brøste sig af at have kommunens højeste solsikke . Den er 3 meter og 65 cm høj.

Telefonterrorist anholdt i Hvidovre. Anholdt 43- årig svensker stak af fra fængsel og fortsatte sin telefonterror fra værelse i Hvidovre. Bl.a. har han foretaget op mod 1.000 opkald til en norsk dommer, for derefter at bestille flere tons grus til aflæsning i dommerens indkørsel.

Mindeord. Skoleinspektør, Jørgen Lauge Olsen, døde natten mellem den 6. og 7. september. Efter lærergerning på Dansborgskolen blev han ansat som skoleinspektør på Holmegårdsskolen i 1970 i en alder af 35 år. På det tidspunkt

Året gang i Hvidovre - 1991

Af Ole Asbjørn Petersen

var han Danmarks yngste skoleinspektør.

November

25 år i fremgang. Frihedens boghandel kan fredag den 8. november fejre 25 års jubilæum som byens største. Indehaverne Grete og Bendt Ljungberg startede deres boghandel som den anden butik i det nyåbnede center i 1966.

Oprykning. Trods nederlag i sidste kamp til Fremad Valby blev det HIF, der blev vinder af Danmarksserien.

Kulturius på banen. Den store børnekultur-uge - også kaldet Kulturius - blev den store succes, man havde håbet på. Liv og glade dage gennem alle dagene.

Forrygende flot forestilling. Gungehusskolen afsluttede en featureuge med en meget flot forestilling "De Tre Norner". To fulde huse i Medborgersalen for et begejstret publikum.

Efter 25 år som Hvidovrekredsens folketingsmand træder Ivar Nørgaard tilbage. På daværende tidspunkt var han

den minister, der havde været minister i længst tid. 13 år.

December

Hvidovre fik julelys i øjnene. Søndag den 1. december var der juletræ og arrangementer 3 steder i kommunen - Hvidovre Rådhus, hjørnet af Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej og Hvidovre Torv. Ved Rådhuset deltog over 600 mennesker.

Næsten udsolgt til operettebal. Tonny Landy og Tove Hyldegaard optrådte i Frihedens Idrætscenter.

Rektor Ole Thorup, Avedøre Gynnasium, fylder 50 år den 14. december. Ole Thorup er den yngste gymnasirektor nogensinde i Danmark. Han var 31, da han i 1973 blev sat til at lede statens ambitiøse forsøg i Avedøre.

Per Kaalund på vej til folketinget. Per Kaalund har imødekommet anmodningen om at stille op som kredsens folketingskandidat. Opstillingsmødet er den 26. marts 1992.

Billeder fra det gamle fotoalbum

Af Jens Frederik Jørgensen



*I midten med hvid skjorte, Arne Stendal Sørensen, til højre hans lillebror, Børge Stendal Sørensen. Til venstre moderen, Anine Stendal Sørensen, til højre bag Børge Stendal Sørensen, faderen Johannes Sørensen, der var bager i bageriet.
Privatfoto fra 1937.*

I februar 2016 blev jeg kontaktet af Linda Fredskov. Hun havde et gammelt fotoalbum med fotos fra 1930erne og 40erne, hvor familiemedlemmer var fotograferet i Hvidovre.

Linda Fredskovs far, Arne Stendal Sørensen var fotograferet på konfirmationsdagen, 3-10.1937 ud for bageriet, der lå Hvidovregade 7, i dag er adressen Hvidovre Torv 7. Bageriet var blevet bygget i 1926 som en tilbygning til "Lykkens Minde".

På hjørnet af Hvidovrevej og Femagervej, hvor der i dag ligger en kinesisk restaurant, lå købmandsforretningen "Merkur".

På hjørnet af Åstrupgårdsvej og Hvidovrevej blev der i 1928 opført en flot villa med "hvide gardiner" på murværket. Villaen blev bygget af H. Helmundt, der var gift med en datter af Bonavent på Åstrupgård. Den markante villa blev nedrevet i 1986, og der blev i stedet bygget rækkehuse.

Billeder fra det gamle fotoalbum

Af Jens Frederik Jørgensen



*Børge Stendal Sørensen, ved købmandsforretningen Merkur, Hvidovrevej 136.
Privatfoto fra 1940.*

Linda Fredskovs familiebilleder viser os, hvordan der så ud i Hvidovre for mange år siden,

da billederne er taget med kendte bygninger som baggrund.



*Villa Åstrupgårdsvej 1
(Hvidovrevej 99).
Privatfoto, årstal ukendt.*

Havneturen 28. juni

Af Hubert Steffensen

Han er faktisk ret god. Poul Sverrild. Man bliver revet med af hans begejstring for og nærmest kærlighed til sin kommune, når han fortæller om Hvidovre og dens udvikling og fejltagelser, på godt og ondt.

Vi var små 30 deltagere i julis fyraftens-rundvisning. Overskriften var Hvidovres Havne. I flertal. Vi startede med at betragte den faldende linie fra Frihedens højhus, langs Hvidovrebo og ned til vandet. Indtil Poul fortalte, at det var rene tilfældigheder som så meget andet i Hvidovre. Der havde også været tanker om at føre Avedøre Holme videre efter devisen: "Fyld lortet op".

Men industriområdet blev ikke til noget, i stedet kunne vi ved første stop konstatere, at der var fri udsigt gennem hullet i Haugen Sørensens "Broen, der bider" – helt til Vestamager over det, der før var sump og rørskov. I tidligere tid var Kalvebod dobbelt så bred, nu kan man næsten gå derover, hvis man lige hopper lidt over sejlrenden. Haugens skulptur har engang været angrebet af en vred mand med en hammer, tegn på at man forholder sig til kunsten, lidt ligesom porten ved Frihedens Station,



"Broen der bider"

Foto: Inga Vikjær

der var der også delte meninger dengang. Nu står den da flot ved siden af Smedens Pæretretræ.

Næste stop var for enden af Sortevej, nu Lodsvej. Her kom sejlrenden i Kalvebod, Sorte- renden, tættest på kysten. Ideelt for en havn. Nu spillede nogle børn kajakpolo i det stille vand, hvor før sandpumperen Sanne og Mørtelværket larmede. Her lå et kalkbrænderi, arbejdskraften var importeret fra udlandet, og Hans Lods havde en bibeskæftigelse med at holde øje med, at de passede deres job. Han skulle selvfølgelig også lodse skibe igennem, og hvis der var fare

Havneturen 28. juni

Af Hubert Steffensen

på færde i det stormfulde farvand, måtte han også tage af-fære. Han reddede to druknede/drukne og fik en kongelig medalje. Men han måtte ikke gå med den, for der var andet han havde holdt øje med. Poul reciterede/dekla-

merede en skillingsvise ifølge hvilken, den gode Hans Lods havde haft noget kørende med en dame, som ikke var helt tilfreds med det videre forløb. Sådant noget gjorde de ”kongelige” lodser jo ikke den gang, så medaljen måtte ned i skuffen. Det kan jo være, at skillingsvisen bliver bragt her i bladet på et tidspunkt? – Og hvorfor tog dem i Hvidovre ikke ud og fiske? Næh, det havde dem fra Amager sat sig på, så fingrene væk fra det. Videre ad Kystvej, senere Kystagervej, og endnu senere delt op i Nordre og Søndre. Her lå de fine huse. Der stod et skilt ved Flaskekroen:” Velkommen til fremtidens Hellerup mod syd”. Der var nogen, der syntes, det var sjovere at betale ejendomsskat i Hvidovre end i Valby. Det smagte lidt af Strandvejen. Vi gjorde holdt der, hvor motorvejen – Engstrandslinien – skulle have gået, først gennem Papegøjehusene, så videre mod København. Ved Naturhytten. Vi hørte, hvordan der havde været en dansestrade - grundejerforeningerne holdt et væld af fester. Jeg tænkte på, hvordan det kan gå, for nu var det da blevet til et offentligt toilet.



*Broen over Mørtelværksrenden
Foto: Inga Vikjær*

Havneturen 28. juni

Af Hubert Steffensen

Men hov, dansepladsen var den flotte sorte bygning – Strandøre – 30 m derfra, og den ser også mere velholdt ud. Videre forbi den stolte patri-cervilla - DIGET – over regn-vands-reservoiret vest for Bjerget, nogle ikke særlig dekorative riste i græs og grus og ukrudt, og ned til floden, Harrestrup Å, ad hvilken man tidligere sejlede materialer op til bygningen af Hvidovre Kirke. Svært at forestille sig.

Og så op ad Bjerget. Op til den flotte udsigt. Bjerget er blevet til af jord fra bl.a. Carlsberg - og fra en af deltagernes have. Poul syntes det var kedeligt, at træerne var så høje, at man ikke kunne se ind over København. Det kan der da være noget om. Hvad om kommunen sender nogen ud at fælde dem eller skære dem ned. Det kan da ikke være så svært. Vi nød udsigten, kiggede lidt på klatrestativet, som forestiller solen, indledningen på Planetstien, lavet i samarbejde med en klasse på Frydenhøjskolen. Den slutter langt ude i Mågeparken, ved Pluto, den nu degraderede planet.

Ned ad Bjerget igen, langs kysten til badeområdet, først småbørns-soppebassinet, en

halvcirkel ud i vandet af 20-30 store fedtede sten, det er vist længe siden, der har været nogen i vandet der, men der sad



"Solen" på toppen af Bjerget i Kystagerparken

Foto: Inga Vikjær

da nogle ænder på stenene og slappede af. Cirka her lå Hvidovre Søbad, hvor der var svømmeundervisning for skolebørnene. Det blev forbudt midt i 30`erne, der var for meget udledning fra fabrikker i København, og af det Poul kaldte humant affald. Dog var badning tilladt for voksne helt til starten

af 50`erne. Men jeg har da selv badet fra en badebro for

Havneturen 28. juni

Af Hubert Steffensen

enden af Konkylievej. Det har været midt i 50`erne, man skulle bare gå lidt til højre for det store rør. Vi kom til den idylliske lille havn, hvor Både-
lauget holder til, beskrevet som lidt af en udbrydergruppe fra Hvidovre Havn, men den så da rar ud. Over "Peter Lougarts Bro". Fin bro så folk får lyst til at gå rundt om mørtel-
havnen. Og hen til "Lido`en", Ikke så stor som Køge Bugt Strandpark, men fint sand, flot

badebro, dejlig udsigt til Vest-
amager, der var flere børn i vandet.

Tilbage i Hvidovre Havn, der hvor driftige mennesker gav deres bidrag til, at roning, kajaksport, optimistjolle-sejlsads, sejlsport i det hele taget, stadig er en del af sportens verden. Turen i det flotte vejr var annonceret til at vare i fem kvarter. Vi kom hjem lige under to timer og sluttede med velfortjente klapsalver til Poul Sver-

hvidovre@home.dk

Ejendomsmægler M.D.E. Cand. jur.

MAX MARDORF

Hvidovrevej 406 • 2650 Hvidovre

Telefon 36 77 18 28

(Overfor Hvidovre Sportsstadion)

home

vi vil være din foretrukne ejendomsmægler

**FÅ EN GRATIS
SALGSVURDERING**

Det er os, der er kendt for det hurtige og effektive salg

Besøg på det nye Quarkcenter

Af Ole Asbjørn Petersen

Vi var 21, der satte hinanden stævne onsdag den 28.9.2016. kl. 15.00 og fik 2 timers foredrag og rundvisning på Quarkcenteret. Og hvilke 2 timer. Centerets leder, Christian Black-Storm, fortalte engageret og livligt om de mange aktiviteter, der foregår i centeret. Tilbage i 1996 blev det første initiativ til starten på Quarkcenteret taget. Med tilskud fra EU-midler sattes det første projekt i gang. Den primære målgruppe er skolebørnene i Hvidovre kommunale

skolevæsen og ikke privatskolerne. At stedet er populært kan ses i den booking, der allerede er foretaget. Alle 40 skoleuger er besat.

Et grundlæggende princip er, at eleverne skal kunne gå i dybden med de emner, de arbejder med. Ved senere lejligheder skulle man gerne være i stand til at relatere til det arbejde, man har udført på Quark. Eksempelvis har man 20 mikroskoper til rådighed, så alle i klassen kan fordybe sig. I skolen er der måske kun



Christian Black-Storm fortæller

Foto: Jette Randal-Lund

Besøg på det nye Quarkcenter

Af Ole Asbjørn Petersen



Waders - Foto: Jette Randal-Lund

3. Quarkcenteret prøver at dække de områder inden for det naturfaglige område, der skal sættes fokus på i folkeskolen. F.eks. energiproduktion i Hvidovre, får og uld, fra brøker til muld, hjerne og hjerte, kyst og hav, vindmøller og solenergi. Vi blev præsenteret for et af dagens undervisningsforløb, hvor man dissekerede hjernen på et lammehoved. Som alle sagde:” Det er helt anderledes end, da vi gik i skole”.

Der er ligefrem oprettet en retning, der hedder Udeskole. Her er en medarbejder, Mette Lyng Nielsen, den der varetager kontakten til skolerne. Undervisningen kan foregå i skolegården på stranden, i skoven, i lokale virksomheder og naturligvis på Avedøresletten. Da vi var færdige med foredraget inde, fortrak vi til de dejlige omgivelser udenfor. Her så vi så den bygning udefra, vi havde siddet i. Christian fortalte om alle de overvejelser, der var foregået inden bygningen/erne var rejst. Alt skulle være så miljøvenligt som muligt. Økonomi, arkitektur og stedets formål skulle tilpasses. Ikke altid lige let, men de daglige brugere var tilfredse med resultatet.

Quarkcenterets formål er primært rettet mod folkeskolens elever, men stedets aktiviteter rækker længere. Man deltager bl.a. i Forstadsmuseets julemarked med åbent hus, Naturens Dag og Befæstningsdagen. Samarbejdet med den lokale Fåre/Ko græsserforeningen og Biavlerne får stedet til at levendegøres for alle, der har lyst til at deltage i disse arrangementer. Vi afsluttede dagen med en rundvisning på Qu-

Besøg på det nye Quarkcenter

Af Ole Asbjørn Petersen



Trolden Bakketop Trine - Foto: Jette Randal-Lund

arkcenterets arealer og så shelters, man kan overnatte i, fårehold, høns med ugegamle kyllinger og en tidligere militær FUT træningsbane, man kan benytte, hvis man har det rette overskud. (Puha).

Dagen afsluttedes med et kig på den nyligt opstillede figur: Bakke Top Trine, der er den ene af Vestegnens 6 opstillede figurer af Thomas Dambo, der alle skal medvirke til øge op-

mærksomheden på stedets naturmæssige kvaliteter.

Oppe fra højen sagde Christian Black-Storm: ”Her står jeg tit og ser på det dejligt grønne område med skov i baggrunden og den historiske Vestvold foran mig. Der kan næsten ikke blive bedre”.

Man kan kun give ham ret og opfordre til, at mange får lyst til at besøge Quarkcenteret.

Byvandring i 2. del af Hvidovregade - Kirkegade

Af Jens Frederik Jørgensen

Forventningerne var store hos deltagerne i byvandringen den 30. juni, da de mødte op på hjørnet af Kirkegade og I. G. Smiths Allé. Det var Poul Sverrild, der skulle fortælle om den sydlige del af den gamle Hvidovregade – den del, der ligger syd for motorvejen, og som i 1973 fik navnet Kirkegade.

Desværre var mødestedet ikke meldt klart ud, så nogle af de tilmeldte deltagere ledte forgæves efter mødestedet i Hvidovregade. En halv time inde i byvandringen kom et par af de tilmeldte, mens et par andre havde givet op.

Nogle hovedpunkter fra byvandringen refererer jeg i det følgende.

Da Holbækmotorvejen var kommet i 1968, blev Hvidovre

”effektivt skåret over. Elsborgvej og Ulfsborgsvej blev skåret over, og tilbage var der 3 forbindelser mellem det nordlige og det sydlige Hvidovre – Hvidovrevej, gangtunnellen

under motorvejen og den gangbro, der senere kom ved Ulstrupvej.”

Gangtunnellen erstattes nu af en bro over motorvejen og den nye jernbane.

”Det var, hvad Hvidovre fik for at tage imod jernbanen. Ingen overdækning, ingen støjdæmpning!”

Poul mindede om, at det var lige nord for motorvejen, at Hvidovre Kino havde ligget. Den rummer mange minder for Hvidovreborgere,

”men den måtte lukke, fordi man fejlagtigt troede, at der ikke var plads til den efter motorvejens etablering”.

Det var også lige der omkring, at det ene af Hvidovres 3 gadekær havde ligget. Her stod også den høje vandpost med 2 ”tude”. Den højtsiddende blev brugt, når det var vogne med tønder på, som kom efter vand.

Byvandring i 2. del af Hvidovregade - Kirkegade

Byvandringen tog en afstikker til Stengaarden. Gården brændte ned i 1883, da Jens Nielsen satte ild til den. Jens Nielsen blev som bekendt den sidste dansker, der i fredstid er blevet henrettet.

I 1901 blev Stengaarden og Eriksminde købt af direktøren for Trifolium Mejeri, Jens Gottfred Smith. Han har lagt navn til I. G. Smidts Allé. I forkortede fornavne på historiske personer er det almindeligt at skrive "I" i stedet for "J". Tidligere skelnede man ikke så meget mellem de to bogstaver "i" og "j".

Stengaardens jorde blev hurtigt sat til salg og udstykket til gartnerier. Tiden var endnu ikke kommet til udstykning af sommerhus- og villagrunde.

Områdets nye beboere skulle passere Harrestrup Å for at komme ind til København. Et privat konsortium anlagde en bro, og grundejerne skulle betale 10 kr. årligt i bidrag til broens vedligeholdelse. Den blev derfor omtalt som "Guldbroen". Enkelte grund-

ejere – herunder Pouls mor – betaler den dag i dag vedligeholdelsesbidrag, mens langt de fleste har indbetalt et én-gangsbeløb.

Eriksminde blev udstykket senere og til sommerhuse og parcelhuse. "Det blev en ren spekulationsudstyknings, en landmålerudstyknings – så mange parceller som muligt". Grundene kunne købes hos den købmand, der lå på hjørnet af Hvidovregade og I. G. Smiths Allé, i dag I. G. Smiths Allé 2.

Hos bager Kofoed, der lå overfor i nr. 1, havde Poul som barn kunnet købe studenterbrød til 10 øre stykket. Engang lå der en 10-øre i kagebunden – så var der til et studenterbrød mere!

Ved siden af bagerforretningen var der en slagter/viktualiehandler – fra midten af 1960erne med firmanavnet "ELSBORGs Charcuterie".

På vestsiden af Kirkegade ligger boligbebyggelsen "Spurvegården", opkaldt efter den gård, som Københavns

Byvandring i 2. del af Hvidovregade - Kirkegade



Nusrat Djahan Moskeen i Hvidovregade - Foto: Jens Frederik Jørgensen

Kommune købte i 1930erne. Som et minde om gården kan man stadig se en imponerende blodbøg. Københavns Kommune har i sin jordpolitik og i sine opkøb i omegnskommunerne været meget forudseende. På et kort fra 1936/37 har Københavns Kommune på Spurvegårdens jorder anført ”Fremtidigt Hospital”. Poul

savnede, at Hvidovre Kommune gennem tiderne selv havde købt gårde og grunde op og dermed fået retten til at bestemme hvad, der skulle bygges i Hvidovre og dermed haft større indflydelse på kommunens udvikling.

På Spurvegårdens jorder kom i 1951-52 ”Spurvegården” – et

Byvandring i 2. del af Hvidovregade - Kirkegade

muret byggeri præget af håndværk og kvalitet. I 1964 kom der på den anden side af Hvidovrevej et kranbyggeri af betonelementer – Rosenhøj. Et billede på byggeriets udvikling i løbet af godt 10 år.

Nusrat Djahan-moskeen kom i 1967. Kuplen med de små kakler er nu erstattet af en kuppel af kobber. Den første moske i Danmark er ironisk nok dels nabo til en kristen friskole, Esajasskolen på Eriksminde og dels kommet til at ligge på Kirkegade.

Turen gik derefter forbi Hvidovres første moderne sygekassebygning, som senere blev til ”VJ-huset”, og som i dag rummer en klub for ”motorcykelelskere”.

Efter at have passeret Risbjerg Kirke – indviet i 1959 og tegnet af Helge Schønnemann – sluttede Poul af ved mindstenen for 2. verden-krig – lige syd for Risbjerg kirkes fritstående klokketårn.

Her fortalte Poul, at Sønderkærskolen har haft 3 navne. Da den blev bygget i 1924, var

det kommunens eneste skole og hed derfor, som der står på facaden, ”Hvidovre Kommuneskole”. Overlærer Claus Petersen havde lagt sig så meget ud med sognerådet, at det, da Strandmarksskolen kom til i 1934, besluttede, at skolen skulle have nyt navn – Kettevejskolen, efter det vejnavn, den lå ved - Kettevej. Senere fik den så navnet Sønderkærskolen efter vejnavnet Sønderkær, der tidligere havde heddet Københavns Boulevard.

Byvandringen var ikke lang målt i meter, men også her kunne deltagerne konstatere, at et lille udsnit af kommunen er sprængfyldt med interessante lokalhistorier. Hvis tiden havde været til det, er jeg sikker på, at Poul havde haft meget mere at fortælle.

Tak til Poul Sverrild for fyldig information, for skarpe iagttagelser og for at sætte områdets udvikling ind i en bredere lokalhistorisk ramme.

Poul Sverrild afsluttede arbejdet med sin PhD-afhandling

Af Jens Frederik Jørgensen



Foto: Jette Randal-Lund

Fredag den 7. oktober kom dagen, hvor Poul Sverrild skulle til "eksamen" i den afhandling [1], han har skrevet om Hvidovres udvikling i perioden 1790 – 1940. Det er den periode, hvor Hvidovre udviklede sig fra at være en landsby, der lå i et fladt landskab vest for København med fed jord – et samfund, hvor ploven og høsten var vigtige dele af dagliglivet - og til ved tilflytning og

byudvikling at have fået karakter af en by – og være blevet en forstad til København.

Et PhD-forsvar er en akademisk "duel", en akademisk forestilling, som afvikles efter helt faste regler. Poul skulle "duellere" med 3 opponenter, 2 med udenlandsk baggrund og en professor fra Aalborg Universitet.

Præcis kl. 13.00 startede det akademiske show i et mødelokale i Sydhavnen - i det store kompleks af bygninger, som rummer Københavnsafdelingen af Aalborg Universitet. 60 tilhørere havde fundet vej. 10 af dem måtte tage til takke med en siddeplads i vindueskarmen. På forreste række sad Pouls mor, Kirsten, der den dag kunne fejre sin 93 års fødselsdag.

Alt foregik på engelsk, ligesom Pouls afhandling skulle være og var skrevet på engelsk. Afhandlingen er på over 400 sider. Det forventes, at afhandlingen i løbet af 2017 vil blive udgivet på dansk i en redigeret udgave. Mange vil så med interesse kunne læse om dette bidrag til Hvidovres historie. Alle 3 opponenter startede de-

Poul Sverrild afsluttede arbejdet med sin PhD-afhandling

res indlæg med at sige til lykke til Poul og rose afhandlingen. Så vidste Poul og tilhørerne, hvor det bar henad – henad mod, at afhandlingen ville blive godkendt, når de næsten 3 timers diskussion mellem Poul og opponenterne var afsluttet. Det vil gå alt for vidt her at referere det resume af afhandlingen, som Poul startede eftermiddagen med. En del af konklusionerne har Poul allerede løftet sløret for ved mødet i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab den 11. april 2016, jfr referatet i medlemsbladet nr. 2-2016.

En af hovedkonklusionerne er, at Hvidovres udvikling skyldes en række beslutninger - og måske vigtigere beslutninger, der ikke blev taget - af politikerne i Hvidovre. Hertil kommer så beslutninger, som andre uden for Hvidovre kommune traf, og som havde afgørende indvirkning på Hvidovres udvikling og historie.

Diskussionen gik blandt andet på baggrunden for de beslutninger og ikke-beslutninger, der var afgørende. Poul havde i sit arbejde haft svært ved at finde frem til den præcise tankegang hos beslutningstagerne. Havde der bare været dag-

bøger, flere dagbøger at støtte sig til, sagde Poul. Derfor havde han måttet ty til at fortolke baggrunden for beslutningerne ud fra andet kildemateriale. Opponentterne ville gerne have uddybet, om de beslutninger, der var blevet taget, var taget med gevinst for øje. Det var ikke altid tilfældet. En beslutning kunne se ud som en taget med henblik på gevinst, men senere vise sig at være et tab. F.eks. slap Frederiksberg i 1858 for forsørgelse af fattige borgere i Valby og Hvidovre ved at skille sig af med disse områder og blive en selvstændig kommune. Nogle årtier senere manglede Frederiksberg arealer til udvidelse, og Frederiksberg kom til at ligge omringet af Københavns Kommune. Det var ikke en langsigtet gevinst.

Tilsvarende, da Valby blev indlemmet i København i 1901, ville man ikke have det fattige Hvidovre-landsbysamfund med ind i kommunen. Årtier senere savnede København plads til boliger til de mange, der flyttede til hovedstaden, og som var henvist til dårlige lejligheder på brokvartererne. De fattige blev "eksporteret" til omegnen – til at bo i usle lyst-

Poul Sverrild afsluttede arbejdet med sin PhD-afhandling



*Ole Peter Jensen renser mursten til sin kommende hus på Zeus Boulevard, 1930
Foto: Forstadsmuseet*

huse/koloni-havehuse. Senere blev mange af Københavns borgere bosat i almennyttige boliger på gårde, som København havde opkøbt med boligbyggeri som formål. Tilflytningen til Hvidovre var ikke noget, Hvidovre Kommune havde planlagt eller havde styr på. Grundene i Hvidovre var typisk på 700 m². Haven kunne så forsyne en arbejderfamilie på 2 voksne og 4 børn med alt det, de skulle bruge i løbet af et år. Selvom de nye beboere måske ikke kom direkte til

Hvidovre fra landet, så indrettede de sig på samme måde og med samme livsstil, som man gjorde på landet. Manden arbejdede for andre, konen var hjemmegående og tog sig af hus, have og børn. I Søllerød skulle grundene være på 1.500 m². De blev derfor dyre og tiltrak derfor en helt andet gruppe af nye borgere. Som noget typisk var hækkene mellem grundene i Hvidovre lave, som de var i landsbyen. Det fremmede socialt samvær og social kontrol. I 1950erne

Poul Sverrild afsluttede arbejdet med sin PhD-afhandling

blev hækkene højere, man ønskede sig privatliv og ikke naboernes sociale kontrol.

Det var tydeligt, at det var lidt eksotisk for opponenterne at have læst om personer og steder i Hvidovre gennem de 150 år, afhandlingen omhandler. Opponenterne var mere internationalt orienteret og efterlyste Pouls kommentarer til det som internationale – især engelske og amerikanske – forskere havde skrevet og haft af teorier om forstadens udvikling.

Poul svarede, at en forstad i USA er noget helt andet end en forstad i Danmark. Det skyldes den måde samfundet er bygget op på. I Danmark er der stærke kommuner med adgang til at træffe vidtgående beslutninger for lokalsamfundet.

Poul havde været forsigtig med at bruge tid på de mange teorier om forstadens udvikling, fordi ingen af dem sjældent står uimodsagt. Poul var derfor ikke gået ind i disse teoretiske diskussioner. Han havde i stedet taget sit udgangspunkt i sine 30 år som praktiker inden for lokalhistorie.

En af opponenterne ville gerne høre, hvorfor udviklingen i 2

så ens forstæder og nabokommuner som Rødovre og Hvidovre alligevel i en periode havde været så forskellig, selvom de i dag nok var meget ens. Svaret kredsede omkring, at sognerådet i Rødovre ikke havde taget en konflikt med staten om lysthusbeboerne, men løst problemet internt i kommune. Hertil kom, at Rødovres beslutningstagere havde følt sig anderledes end Hvidovres – bedre uddannede og vidende, måske lidt snobbede. Da man skulle bygge nyt rådhus, så blev den internationalt anerkendte arkitekt Arne Jacobsen sat på opgaven.

Den udvikling en forstad gennemgår skaber byens historie og identitet. Derfor mente Poul, at det kunne være interessant at sammenligne Hvidovres udvikling med udviklingen i andre af de københavnske forstæder – Rødovre, Ballerup og Gladsaxe. Forstadshistorien er i det hele taget et hovedstads-fænomen. Forstæderne omkring de store provinsbyer blev indlemmet ved kommunalreformen i 1970. Den udvikling blev forhindret i Hovedstadsområdet af de politisk stærke forstadskommuner.

Poul Sverrild afsluttede arbejdet med sin PhD-afhandling

Erling Groth gjorde brug af muligheden for at stille spørgsmål til Poul. Erling Groth havde gerne set, at afhandlingen havde haft mere med om det sociale liv mellem husene, om de lokale netværk, livet mellem generationerne samt mere om den betydning, velfærdsstaten har haft.

Selvom spørgsmålene måske mere vedrørte en senere tidsperiode end den, Poul havde beskæftiget sig med i afhandlingen, kom der klare svar fra Poul.

Folk flyttede i 1920'erne til Hvidovre tvunget af omstændighederne og mod deres egen vilje. Det gjorde mange også i 1970-80'erne, da deres boliger i København blev saneret.

I begge perioder hjalp tilflytterne hinanden. De havde samme frygt for og samme tiltro til fremtiden. Det sammenhold, det skabte, mindske- des, når nye beboere/naboer flyttede ind. Velfærdsstatens fremkomst i 1950'erne skabte en ny dagsorden og nye vilkår. Tiden før 1965 opleves af mange som den gode tid med socialt sammenhold.

Der kunne være meget mere at referere fra en spændende eftermiddag. Det kan Poul bed-

re gøre selv på et senere medlemsmøde.

Som afslutning på eftermiddagen afgav bedømmelseskomiteen sin samlede vurdering af Pouls afhandling. Denne bedømmelse var meget rosende. Opponenterne kom undervejs med opfordring til at arbejde videre med emnet også internationalt. Konklusionerne om Hvidovres udvikling bør kendes internationalt. Forstadshistorien om Hvidovre er og skal være på verdenskortet.

I forbindelse med fejringen af Poul om aftenen lykønskede jeg på vegne af Hvidovre Lokalhistoriske Selskab Poul med det succesfulde forskningsprojekt.

Jeg sagde bl.a.:

” Vi har aldrig været i tvivl om, at du ville kunne fuldføre din afhandling. Du har påtaget dig opgaven, også for at museet kan leve op til et af de strenge krav for at blive statsanerkendt – at lederen er PhD. Og så skulle den skrives og forsvares på engelsk. Det kan man vist kalde kompetenceudvikling.

Nu venter vi kun på, at Kulturministeren sætter kronen på værket og sender museet den

Poul Sverrild afsluttede arbejdet med sin PhD-afhandling



'Risbjerggaards Måkketenderi', 1929.

Foto: Forstadsmuseet

statsanerkendelse, som vi har ventet alt for længe på. Du har givet Hvidovre sin historie. Hvidovres historie er kendt ikke kun i gaden, men nu også ude i den store verden. Mon ikke det giver et turistboom – mange vil givet nu se Hvidovres lyksaligheder med egne øjne. Det er en lykke for Hvidovre,

at du som barnefødt og opvokset/opdraget her i Hvidovre, valgte at gøre Hvidovres historie til din livsopgave. Du kunne så let som ingenting, have valgt at satse på andre grene inden for dit fagområde. Det ville have været en katastrofe for Hvidovre.

Du er en begavet og gudsbenådet "storyteller". Det er altid en fornøjelse at lytte til eller læse dine skarptslebne pointer om Hvidovres historie og udvikling.

Når vi i selskabet gerne vil have mange medlemmer til at komme til et møde, så sætter vi dig på programmet, og vi er sikre på stort fremmøde.

Forstadsmuseet var aldrig blevet den beundringsværdige institution, som den er, uden din kæmpeindsats – dine ideer, din energi, din formidling samt din evne til at engagere andre.

Hvis jeg skal sammenfatte det kort, så er du Mr. Hvidovre."

[1] Periurban phase and sphere – An investigation into the urbanization of Copenhagen suburb Hvidovre.

Forstads museet renskriver sognerådsprotokoller

Af Astrid Lystbæk Andersen



Astrid Lystbæk Andersen

På Forstads museet ligger 10 sognerådsprotokoller fra 1901-1945, som snart bliver offentligt tilgængelige. I samarbejde med en lille håndfuld frivillige fra Hvidovre Lokalhistoriske Selskab skal vi til at læse og renskrive dette værdifulde kil-demateriale, så vi i frem-tiden kan åbne computeren og læse protokollerne hjemme i sofa-en.

De håndskrevne protokoller gemmer på historier fra en spændende tid i Hvidovre. I første halvdel af 1900-tallet havde Sognerådet jo det sidste ord i sager om eksempelvis byggetilladelser, skattebidrag, værgerådssager og aldersunderstøttelse.

Med sognerådsprotokollerne i hænderne bliver vi dermed inviteret om bag kulissen og bl.a. indviet i, hvorfor planerne om at bygge 900 Phønixhuse gik i vasken. Og ikke mindst bliver vi klogere på konflikterne internt i Sognerådet, der havde stor indflydelse på livet i Hvidovre.

Selvom vi i skrivende stund er gået i gang, så har vi altid brug for flere hænder.

Så har du tid og lyst til at være med, så hører vi meget gerne fra dig.

Du er velkommen til at kontakte Astrid Lystbæk Andersen (awo@hvidovre.dk) eller ring på tlf: 36 49 00 30, hvis du vil høre nærmere om arbejdet.

Arbejdet foregår på en computer, hvor vi skriver protokollerne ind i et program, som alle vil blive introduceret til. Du må gerne sidde der-hjemme eller på Rytterskolen, og om nødvendigt stiller vi en computer til rådighed for dig.

Anmeldelse af bøgerne

En billedvandring gennem Hvidovre

1 og 2.

Af Gitte Jakobsen

Første bog indledes med et kort historisk rids af Hvidovres historie skrevet af museumsinspektør Anja Olsen og giver et fint overblik over historien.

Bogen er opdelt i fotografier fra områderne i Hvidovre, og der er mange spændende fotos og områder, som selv en indfødt Hvidovreboger ikke kender til.

Anden bog følger op på den første, men opdelingen er mere uklar, og det er ofte svært at se, hvor fotos fra et område begynder og slutter. Flere af overskrifterne dækker kun et foto, og forfatterne kunne nok have fundet flere fotos fra



samme område.

Forsiden på begge bøger er fotos af den samme mor og datter og giver et fint sammenhæng. Mon også der er billeder til den eller de næste bøger?

Bøgerne er absolut seværdige og læseværdige og giver et godt overblik over Hvidovre på basis af de billeder, der har

været på Facebookgruppen : "Hvidovre i Gamle Dage".

Bøgerne kan vist lånes på biblioteket, hvis man ikke selv vil investere i dem.



Billeder er fundet i
Facebookgruppen:
Hvidovre i Gamle Dage

Arrangementoversigt 2017

Tilmelding er nødvendig til alle arrangementerne. Tilmelding skal ske ved at kontakte Forstads museet på 36490030 eller ved mail til forstads museet@forstads museet.dk

Onsdag den 25. januar kl. 19.00 i Værestedet (Auditoriet i Avedørelejren)

Pernille Falcon vil fortælle om sit liv i Hvidovre kommune. Det kom som lidt af en bombe, da Pernille efter mere end 32 år valgte at sige stop i kommunalbestyrelsen i 2010. Pernille havde været aktiv i VS og stærkt engageret i Avedøre Stationsby. Allerede som 23 årig kom hun i kommunalbestyrelsen, så der venter sikkert mange gode fortællinger fra et aktivt liv.

Onsdag den 22. februar kl. 19.00 i Lille Friheden.

Kirsten Dreyer, tidligere Hvidovreborger, fortæller om sin barndom og oplevelser under og efter krigen. Kirstens far havde en vognmandsforretning, men måtte flygte under krigen til Sverige, hvor han blev optaget i Den Danske Brigade. Kirsten har stort lokalkendskab om den tid. Kirstens møster var sekretær for Thit Jensen, så Kirsten kan også berette om møder med hende.

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 generalforsamling i Lille Friheden

Onsdag den 22. marts kl. 13.30 besøg i småtrykssamlingen og rundvisning i Det Kongelige Bibliotek

Besøg i småtrykssamlingen, hvor vi kan se de materialer, man har

modtaget vedr. Hvidovre og Avedøre. Efterfølgende er der rundvisning i den flotte oprindelige biblioteksbygning, Holmbygningen fra 1906, den spændende tilbygning, Den Sorte Diamant fra 1999 samt det gamle bogmagasin, Danske Sal. Max. antal deltagere 25. Pris 50 kr.

Tirsdag den 25. april kl. 13.00

En tur til vore naboer i Københavns Sydhavn. Vi mødes ved Sjælør Station, hvor Anina Grambye vil introducere os til Sydhavnens farverige historie og den udvikling, der foregår i området i dag. Vi skal besøge kolonihaverne, H/F Kalvebod og Musikbyen. I udkanten af Musikbyen ligger de uautoriserede Klondyke bebyggelser "Lorteren" og "Guldkysten". Vi slutter ved Karensminde Kulturhus. Kulturhuset rummer bibliotek, café og lokaler til forskellige aktiviteter. Er oprindelig opført som åndssvageanstalt i 1870'erne. Mulighed for indtagelse af diverse drikkevarer m.m. omtales i næste medlemsblad.

Der serveres kage, kaffe/the til foredragene til en pris af 20,00 kr.

Offentlig transport til Værestedet (Auditoriet i Avedørelejren) kan foregå med bus 1A, der holder lige foran Avedørelejren.

BESTYRELSE OG UDVALG FOR HVIDOVRE LOKALHISTORISKE SELSKAB

Formand:

Jens Frederik Jørgensen
Ørumvej 20
tlf.: 2423 0595
e-mail: jensfrj@gmail.com

Næstformand:

Karen Johansen
Vestkærs Alle 8
tlf.: 29920417
E-mail: katojo@live.dk

Kasserer:

Frank H. Gudmann
Tavlekærsvej 75
tlf.: 2536 5481
e-mail: hlskasserer@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Gitte Jakobsen
Aktæons Allé 28
tlf.: 36759539
e-mail: gittejak51@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Anders Aalund
Nørremarksvej 6
Tlf.: 36 75 62 14 / Mobil: 24 20 26 55e-mail:
aalund@oncable.dk

KB medlem: Niels Ulsing

Arnold Nielsens Boulevard 107, 2. tv.
Tlf.: 5123 3976
E-mail: niu@hvidovre.dk

KB medlem: Charlotte H. Larsen

Holmelundsvej 45, 1. th.
tlf.: 41 32 06 01
E-mail: chl@hvidovre.dk

1.suppl.: Birte Gerdes

Kalkager 16 st. th.
2650 Hvidovre
tlf.: 60 74 84 04
e-mail: birtegerdes@yahoo.dk

2.suppl. & sekretær: Finn Ivo Heller

Menelaos Boulevard 15
2650 Hvidovre
Tlf.: 20230868
e-mail: finn.ivo.heller@gmail.com

Revisor: Hubert Steffensen

Hesselbjergvej 12
3649 0963

Revisorsuppleant:

Inge Larsen
Berners Vænge 7. 2.tv.
tlf. 3678 4736

Forretningsudvalg:

Jens Frederik Jørgensen,
Karen Johansen, Frank H. Gudmann

Arrangementsudvalg:

Karen Johansen (tovholder),
Jens Frederik Jørgensen,
Knud Nygaard Jensen,
Birgit Møller Kristensen,
Annelise Wildenradt.

Kommunikationsudvalg:

Gitte Jakobsen (tovholder),
Anders Aalund, Jørgen Snedled,
Jens Frederik Jørgensen,
Lisbeth Hollensen.

Kulturistudvalget:

Jette Randal-Lund, Birte Gerdes,
Karen Johansen

Interviewgruppen:

Anders Aalund (tovholder),
Ole Asbjørn Petersen
Jens Frederik Jørgensen,
Jette Randal-Lund, Gitte Jakobsen,
Henny Paaske, Ejvind Jensen,
Pia Brandtberg, Karen Johansen,
Bent Aarrebo Petersen,
Birgit U. Thomsen.

Web- og bladredaktør:

Jørgen Snedled
Borrisvej 1
Tlf.: 61787548
Email: hlsredaktionen@gmail.com

Girokonto: +73< 82934707<

Bankkonto: Jyske Bank

5025 1028523

Adresselabel

Friheden MC fylder 40 år i 2017

Når man var fyldt 18 år kunne man ikke længere være medlem af Frihedens Ungdomsklub, og man havde ”ivrig søgt efter et sted i Hvidovre, hvor man kunne varme sine blåfrosne fingre efter en tur på motorcyklen. Frihedskroen var selvfølgelig varm, men huslejen en smule for høj (6,50 kr. pr. øl).”

16. april 1977 kunne man holde indvielse af Friheden MC i et nedlagt gartneri, Avedøre Tværvej 1, hvor klubben stadig holder til og i 2017 kan fejre sit 40 års jubilæum.

Klubhuset bærer navnet Francorchamps, der også er navnet på motorsportsbanen i Belgien.

Se ”Film fra Gamle dage” og billeder fra klubben 40 år

på www.123hjemmeside.dk/Friheden-MC-DK



Foto: Jens Frederik Jørgensen